

## **Πανηγύρισε ο κοιμητηριακός Ιερός Ναός των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων στην Ορεστιάδα**

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου



**Σεμνύεται η Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου διότι τα χώματά της είναι ποτισμένα με αίμα μαρτυρικό και με ιδρώτα και δάκρυα οσίων. Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Έβρου στα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα ασκήτευσαν οι Τεσσαράκοντα Οσιοπαρθενομάρτυρες, η μνήμη των οποίων τιμάται ετησίως την 1η Σεπτεμβρίου.**

Με πνευματικό καθοδηγητή και διδάσκαλο τους τον διακρινόμενο για τον ευσεβή και ένθεο ζήλο του Διάκονο Αμμούν, της εν Αδριανουπόλει Χριστιανικής

Εκκλησίας, γνώρισαν και αγάπησαν τον Χριστό και αφιέρωσαν τη ζωή τους σε Εκείνον. Αφού έζησαν “εν ερημίαις” ασκητικά και οσιακά, βασανίσθηκαν κατ’ αρχάς στη Βερόη (σημερινή Στάρα Ζαγόρα) και τελειώθηκαν μαρτυρικά στην Ηράκλεια της Προποντίδος, όπου εκείνη την εποχή ήταν η έδρα του Ρωμαίου βασιλέως και διώκτη των χριστιανών Λικινίου. Μέχρι σήμερα διατηρείται ζωντανή η παράδοση ότι οι Τεσσαράκοντα Οσιοπαρθενομάρτυρες έζησαν στα δάση της ορεινής περιοχής της Θρακικής Μεσοποταμίας (η περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των ποταμών Έβρου και Άρδα) στο σημερινό Τρίγωνο του ακριτικού νομού μας.

Στην Ορεστιάδα και συγκεκριμένα στα Νέα Κοιμητήρια της πόλης τα τελευταία χρόνια ανηγέρθη μεγαλοπρεπής Ναός προς τιμήν των Τεσσαράκοντα Παρθένων, τον οποίο εγκαινίασε το 2010 ο Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός**, ο οποίος με την ευκαιρία της μνήμης τους ιερούργησε στον φερώνυμο αυτό Ναό, για μια ακόμη χρονιά, εις μνημόσυνον του μαρτυρίου τους, της ακλόνητης πίστης τους και της εναρέτου ασκητικής βιοτής τους.

Με την ευκαιρία ανεγνώσθη το Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου για την “Ημέρα προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος”. Μεταξύ του εκκλησιάσματος προσήλθε συμπροσευχόμενος ο αντιδήμαρχος Μαργαρίτης Αστεριάδης, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Ορεστιάδος.

