

02/09/2025

## Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους στη Βάλια Κάλντα

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Γρεβενών](#)



**Με πνευματική κατάνυξη και συγκίνηση τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στον καρδιά του μοναδικού σε ομορφιά Εθνικού Δρυμού «Βάλια Κάλντα», η Θεία Λειτουργία για την Αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους, αφιερωμένη στην Ημέρα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, όπως αυτή καθιερώθηκε με σοφία και διορατικότητα από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.**

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Γρεβενών **κ. Δαβίδ**, ανέλαβε με ταπείνωση τη διακονία του ιερού αναλογίου, συμμετέχοντας προσευχητικά και λειτουργικά στη χαρμόσυνη ημέρα, μαζί με τους παρισταμένους πιστούς και τους συνοδούς κληρικούς.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και υπό τη σκιά των πεύκων, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον καθιερωμένο Αγιασμό του νέου μηνός και του νέου εκκλησιαστικού έτους, ευλογώντας τους πιστούς που προσήλθαν για να συμπροσευχηθούν στον αχειροποίητο ναό του Θεού: τη φύση.

Στο σύντομο αλλά μεστό σε νοήματα κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε το μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού και τη θεολογική ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, τονίζοντας:

«Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τότε αφήνει πίσω του την καταστροφή, όχι μόνο των σχέσεών του, αλλά και του περιβάλλοντος, αλλοιώνοντας τα ίδια τα έργα του Δημιουργού».

Ο Σεβασμιώτατος δεν παρέλειψε να αναφερθεί με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στη διακριτικότητα και τη σοφία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος πρωτοστατεί διεθνώς στην οικολογική αφύπνιση της Εκκλησίας, καθιερώνοντας την 1η Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Προσευχής και Ευθύνης για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η ημέρα υπήρξε όχι μόνο ένα πνευματικό ορόσημο, αλλά και μια προσευχητική υπενθύμιση της ευθύνης όλων μας για το περιβάλλον, την κοινή μας κληρονομιά και μέλλον.















