

Κισάμου Αμφιλόχιος: Τα κυριότερα μηνύματα του Σταυρού, η αλήθεια και η αγάπη

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου



Κατά την εορτή της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου κ. Αμφιλόχιος χοροστάτησε του Εσπερινού στο ομώνυμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος, της πόλεως Κισάμου, με την συμμετοχή πλειάδας πιστών.

Την δε κυριώνυμο ημέρα, προσκεκλημένος του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου και του Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Πρέβελη, Παν. Αρχ. π. Ιακώβου (Λυκάκη), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στην

ιστορική Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Πρέβελη, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, στην Μεγαλόνησο, τοποθετημένο εντός περίτεχνου Σταυρού.

Ο Μητροπολίτης κ. Αμφιλόχιος ευχαρίστησε τον «πολιό και πολυσέβαστο Ιεράρχη, Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίο», ως και τον «Καθηγούμενο και αγαπημένο εν Χριστώ αδελφό, π. Ιάκωβο», «δια την αγαπητική πρόσκληση».



Στον σύντομο λόγο του σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ταπεινοί προσκυνητές, ομού μετά πάντων υμών, των εκατοντάδων Χριστιανών που κατακλύζετε τις ημέρες αυτές ετούτο το ιστορικό και περίπτυστο Μοναστήρι του Πρέβελη, ευλαβικά

κλείνουμε το γόνυ και προσκυνούμε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, καθώς εδώ, στην Πατριαρχική Μονή του Πρέβελη, φυλάσσεται το μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου στην Κρήτη. Προσκυνούμε το «τρισμακάριστον Ξύλο της ζωής», παίρνοντας δύναμη από την δύναμη Του, χάρι από την Χάρι Του, ζωή από την Ζωή Του.

Πολλά και σωτήρια τα μηνύματα τα οποία πηγάζουν από τον Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας. Ταπεινά φρονούμε ότι δύο είναι τα κυριότερα. Η αλήθεια και η αγάπη. Ο Σταυρός του Χριστού μας μαθαίνει ότι για να αληθεύει η ζωή μας χρειάζεται να αγαπήσουμε τον τρόπο του Χριστού. Και ποιος είναι ο τρόπος του Χριστού; Ο Σταυρός! Αυτός ήταν η Αλήθεια που έμαθε την αγάπη με τον Σταυρό. Αγάπη όμως χωρίς θυσία δεν υπάρχει. Αυτός μας δίδαξε ο Χριστός επί του Σταυρού.



Όταν λοιπόν μάθουμε να κάνουμε θυσία τις επιθυμίες μας από αγάπη για τον Χριστό, τότε θα το κάνουμε και για τον κόσμο όλο, και τότε και μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι η αλήθεια και η αγάπη πηγάζει από τον Σταυρό του Κυρίου

μας. Τότε θα αγαπήσουμε και τους δικούς μας Σταυρούς, γινόμενοι συγκληρικοί στους Σταυρούς των αδελφών», κατέληξε ο Μητροπολίτης Κισάμου.

Πλήθη προσκυνητών μετείχαν της ιεράς πανηγύρεως, προς τους οποίους η Πατριαρχική Ιερά Μονή Πρέβελη παρείχε φιλοξενία στους άνετους προαύλιους χώρους ως και στην τράπεζα της Μονής.



























