

Οικουμενικός Πατριάρχης: Τα τέκνα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής επιτελούν θαύματα

[Πατριαρχεία](#) / [Οικουμενικό Πατριαρχείο](#)



Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ευρισκόμενος στη Νέα Υόρκη, χοροστάτησε στη Δοξολογία που τελέσθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν.

Γραφείο ρεπορτάζ ore.gr

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης εξεφώνησε λόγο, όπου προς το τέλος του, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πορεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής μέσα στο χρόνο, δίνοντας ενθάρρυνση και ευχαριστώντας τον Αρχιεπίσκοπο, τους Ιεράρχες, τους Πρεσβυτέρους και τις Πρεσβυτέρες για την προσπάθεια που έχουν καταλάβει στην άνθιση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε πως όλες αυτές τις ημέρες που βρίσκεται στην Αμερική, βλέπει και θαυμάζει και καμαρώνει τα πνευματικά τέκνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως προς την αφοσίωσή τους στις παραδόσεις της Μητέρας Εκκλησίας και του Γένους.

Σημείωσε ακόμη ότι τα παιδιά της Μητρός Εκκλησίας είναι δημιουργικά, ώστε *“ να επιτελούν θαύματα, κάθε μέρα και μεγαλύτερα θαύματα”*.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι ευρισκόμενος στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν έχει αναμνήσεις από τις προηγούμενες επισκέψεις του και ενθυμήθηκε αρχικά ότι προ πολλών ετών είχε επισκεφθεί τον Καθεδρικό Ναό ως Μητροπολίτης Φιλαδελφείας. Αναφέρθηκε στο μεγάλο διαμέτρημα της προσωπικότητας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρού Ιακώβου και στη συνέχεια μίλησε για τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής κ. Δημήτριο, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση, και ο οποίος υπήρξε διάδοχος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιακώβου.

“Είμαστε ευτυχείς και δοξάζομεν τον Θεόν, Άγιε πρώην Αμερικής, διότι σαν τηρεί εν υγεία και μακροζωία και μας δίνει την χαρά να έχουμε την ευλογία σας, την παρουσία σας, το χάρισμά σας”. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην λαμπή παρακαταθήκη του πρώην Αμερικής, την οποία παρέδωσε στον διάδοχό του, Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.

Για τον νυν Αρχιεπίσκοπο κ. Ελπιδοφόρο, ο Παναγιώτατος ανέφερε ότι *“προήλθε από τα σπλάγχνα της Μητρός Εκκλησίας”* και διακονεί με ζήλο κάνοντας πολλά με το *“νεανικό δυναμισμό του, με την μόρφωσή του και, κυρίως, με την αφοσίωσή του εις το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο”*.

Αναφέρθηκε έπειτα στην πρωτοβουλία των Αρχιεπισκόπων Αμερικής και Αυστραλίας να ενώσουν τις Αρχιεπισκοπές τους με το κέντρο, που είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και τόνισε ότι είναι καταλυτική προς αυτή την κατεύθυνση, τα προσκυνήματα που διοργανώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, στο Πατριαρχείο. Παρακάλεσε δε τον Σεβασμιώτατο να τα συνεχίσει.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Παναγιώτατος στον θεσμό *“Pilgrimage of Discovery”*, ο οποίος αφορά το προσκυνήμα νέων ανθρώπων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου μέσα απ’ αυτό, η νέα γενιά έρχεται σε επαφή με την Κωνσταντινούπολη και τη Μητέρα Εκκλησία.

“Θέλω να συγχαρώ φυσικά τους ιερείς μας, για τους οποίους είπε ο Ποιμενάρχης τους, ο άγιος Αμερικής, μόλις προ ολίγου, τα καλύτερα λόγια. Είπε ότι σας καμαρώνει αγαπητοί πατέρες, ότι είναι υπερήφανος για εσάς και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι και ο Πατριάρχης είναι υπερήφανος για σας. Και όντως είμαι

“, τόνισε με έμφαση ο Παναγιώτατος. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, με τον Αρχιεπίσκοπο, τους Ιεράρχες, τους πατέρες και τις πρεσβυτέρες “ανθίζει και λουλουδίζει” ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

“Αγαπητές πρεσβυτέρες θέλω να σας εκφράσω την στοργή μου, την ευαρέσκειά μου, τις ευχαριστίες μας για ό,τι κάνετε για την εκκλησία μας, στο πλευρό των ιερέων συζύγων σας. Στολίζετε την Εκκλησία με τη γυναικεία χάρη σας. Στολίζετε την Εκκλησία με την δραστηριότητά σας μέσα στις εκασταχού κοινότητες. Στηρίζετε την διακονία των συζύγων σας και δίνετε μια μαρτυρία του τί μπορεί να προσφέρει η χριστιανή γυναίκα στον θεσμό της Εκκλησίας”, σημείωσε ο Παναγιώτατος.

Κλείνοντας ο Παναγιώτατος κ.κ. Βαρθολομαίος τόνισε ότι *“είναι προνόμιο, ότι είναι ξεχωριστή ευλογία για όλους εμάς να ανήκουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τον πρώτο Θρόνο της Ορθοδοξίας. Τον τιμημένο και δοξασμένο και συγχρόνως μαρτυρικό Θρόνο, ο οποίος πέρασε δια μέσου των αιώνων στιγμές δόξης και ευφημίας, αλλά και ημέρες και στιγμές δυσφημίας, μαρτυρίου, αγχόνης”.*

``

Κεντρική Φωτογραφία: Orthodox Observer/Brittainy Newman