

29/09/2025

## Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η Εκκλησία ανοίγει διάλογο με την τεχνολογία και το ήθος της

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος](#)



Η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε από σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, σε πανορθόδοξο και ακαδημαϊκό κέντρο, φιλοξενώντας το Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «*Η Ορθόδοξη θεολογία και η “οντολογία” της τεχνολογίας: ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες*». Το συνέδριο διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της [Εκκλησίας της Ελλάδος](#) με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση και έκδοση του περιοδικού «*Θεολογία*».



Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η Τελετή Έναρξης στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, παρουσία πέντε Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αντιπροσωπειών από όλο τον ορθόδοξο κόσμο, καθώς και πλήθους Ιεραρχών και επιστημόνων. Την επίσημη κήρυξη έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τριήμερου θεολογικού και επιστημονικού διαλόγου.



Χαιρετισμό απηύθυνε ο [Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος](#), ο οποίος στάθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο της Εκκλησίας απέναντι στις προκλήσεις της τεχνολογίας και του σύγχρονου πολιτισμού.

Υπενθυμίζοντας ότι «τὸ 2023 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ τιμήσει τὰ 100 χρόνια τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία» με τη διοργάνωση ειδικών συνεδρίων, ο Μακαριώτατος τόνισε ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια του πρώτου εγχειρήματος, με κεντρική θεματική την αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία διαμορφώνει τον άνθρωπο και την κοινωνία.



*«Εἶναι σημαντικὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία σήμερα ἀνοίγει ἕναν καινούργιο διάλογο: τὸν διάλογο μὲ τὴν τεχνολογία καὶ τὸ ἦθος της», υπογράμμισε, ἐξηγώντας πως ἡ τεχνολογία «δὲν εἶναι οὐδέτερο ἐργαλεῖο», ἀλλὰ ἐνσωματώνει ἕναν τρόπο ζωῆς που ἐπηρεάζει τὴν καθημερινότητα, τὶς σχέσεις καὶ τὴν ἀνθρώπινη ἀξία.*

*Με ἐμφαση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σημείωσε ὅτι ἡ τεχνολογία «ἀντικαθιστᾷ τὴν ἐμπειρία μὲ τὴν εἰκόνα, τὴ σχέση μὲ τὴ δικτύωση, καὶ ἐν τέλει ἀποδυναμώνει τὴν ἀνθρώπινη ἀξία», ἐπισημαίνοντας ὡστόσο ὅτι ὁ ἀνθρώπος «δὲν εἶναι μηχανήμα οὔτε προϊόν. Εἶναι εἰκόνα Θεοῦ, εἶναι πρόσωπο σὲ σχέση».*



Ο Μακαριώτατος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τους Προκαθημένους και εκπροσώπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών, την Πολιτεία και όσους συνέβαλαν με την παρουσία και την υποστήριξή τους στη διοργάνωση. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, υπογράμμισε ότι *«όλην αὐτὴν τὴν ἐμπειρία ποὺ ἀποκομίσσαμε, τὴν προσφέρουμε ταπεινὰ στὶς ἄλλες Ἐκκλησίες, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ συνεχίσουν στὸν δρόμο ποὺ ἀνοίξαμε ὅλοι μαζί»*.

**Παρακολουθήστε σε επανάληψη την Τελετὴ Ἐναρξης του Συνεδρίου:**

[<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\\_SELRES\\_start"></span>](#)

**[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ](#)**

**Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου:**

Ἐξοχώτατε  
Παναγιώτατε  
Μακαριώτατοι

Κυρία Ὑπουργέ  
Σεβασμιώτατοι Ἄγιοι Ἀδελφοὶ  
Κυρίες καὶ Κύριοι

Τὸ 2023 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ τιμήσει τὰ 100 χρόνια τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία, μὲ ἓνα συνέδριο ποῦ θὰ διερευνοῦσε τὸν ρόλο καὶ τὴ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ Ἐκκλησίας στὴν σύγχρονη ἐποχὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.

Τότε, μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς ἐπισήμαναν ὅτι τὰ βασικὰ ζητήματα ποῦ θέτει ἡ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη ὑπερβαίνουν τὸ δίπολο τῆς καλῆς ἢ τῆς κακῆς χρήσεως. Αὐτὴ ἡ ἐπισήμανση ἔδωσε τὸ ἔναυσμα καὶ τὴν κεντρικὴν ἰδέα γιὰ τὸ θέμα τοῦ δευτέρου ἐπετειακοῦ συνεδρίου, ποῦ ξεκινάει σήμερα.

Εἶναι σημαντικό ὅτι ἡ Ἐκκλησία σήμερα ἀνοίγει ἓναν καινούργιο διάλογο: τὸν διάλογο μὲ τὴν τεχνολογία καὶ τὸ ἦθος της.

Ἡ τεχνολογία δὲν εἶναι οὐδέτερο «ἐργαλεῖο». Φέρει μέσα της μιὰ νοοτροπία, ἓνα ἦθος, ἓναν τρόπο νὰ κατανοοῦμε τὸν κόσμο. Αὐτὸς ὁ τρόπος περνᾷ, σιγά-σιγά, στοὺς χρήστες. Δὲν ἔχει σημασία ἂν χρησιμοποιοῦμε τὴν τεχνολογία γιὰ «καλό» ἢ γιὰ «κακό». Ἀκόμη καὶ μέσω τῆς καλῆς χρήσεως, ἡ τεχνολογία μᾶς κατευθύνει πῶς νὰ βλέπουμε τὸν χρόνο, τὸ σῶμα, τὸν ἄλλον ἄνθρωπο καὶ τὸνκόσμο.

Καὶ μεταδίδει μιὰ ὀρισμένη «φιλοσοφία». Ποια εἶναι αὐτή; Εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ταχύτητα. Ἡ προτίμηση στὸ εὐκόλο καὶ στὸ ἄμεσο. Ἡ συνήθεια νὰ μετράμε τὰ πάντα μὲ ἀριθμούς: «πόσα», «πόσο γρήγορα», «πόσο συχνά». Εἶναι ἡ πίεση νὰ εἴμαστε πάντα «συνδεδεμένοι», πάντα διαθέσιμοι, πάντα παραγωγικοί. Εἶναι, ἀκόμη, ἡ κλίση νὰ βλέπουμε τὸν ἄλλον σὰν «δεδομένα» ἢ «ἀκροατήριον», καὶ τὸν ἑαυτό μας σὰν «προφίλ».

Αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο. Ἡ τεχνολογία, ὅπως τὴν ζοῦμε, γεννήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε μέσα σὲ ἓνα συγκεκριμένο σύστημα: τὸν καπιταλισμό. Ἐπομένως, φέρει ἐξ ἀρχῆς μέσα της τοὺς στόχους αὐτοῦ τοῦ συστήματος: τὴν προτεραιότητα τοῦ κέρδους, τὴν διαρκῆ αὐξηση καὶ ἐπέκταση, τὴν ἐμπορευματοποίηση τῆς προσοχῆς μας.

Αὐτὴ εἶναι ἡ «λογικὴ» ποῦ ὀργανώνει τὰ μέσα, τὰ προϊόντα, ἀκόμη καὶ τὶς σχέσεις μας. Γι' αὐτὸ οἱ πλατφόρμες ζητοῦν περισσότερο χρόνο, περισσότερα «κλίκ», περισσότερη κατανάλωση.

Βεβαίως, ἡ τεχνολογία μᾶς προσφέρει πολλὰς δυνατότητες στὴ ζωὴ, στὴν ὑγεία, στὴν ἐπικοινωνία. Ἀλλά, μᾶς ἀφαιρεῖ ἐπίσης πολλὰ. Περιορίζει τὸν ἀνθρώπινο παράγοντα. Ἀντικαθιστᾷ τὴν ἐμπειρία μὲ τὴν εἰκόνα. Τὴ σχέση μὲ τὴ δικτύωση. Καὶ

έν τέλει αποδυναμώνει τὴν ἀνθρώπινη ἀξία καὶ ἀντιστρατεύεται τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο.

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως δὲν εἶναι μηχανήμα οὔτε προϊόν. Εἶναι εἰκόνα Θεοῦ, εἶναι πρόσωπο σὲ σχέση. Καλούμαστε, λοιπόν, νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν τεχνολογία χωρὶς νὰ ὑποτασσόμαστε στὸ ἦθος της. Νὰ κρατοῦμε χῶρο γιὰ σιωπὴ καὶ προσευχή, γιὰ συνάντηση πρόσωπο μὲ πρόσωπο, γιὰ χρόνο ποὺ δὲν «μετριέται» ἀλλὰ χαρίζεται.

Ὁ Κύριος δὲν μίλησε γιὰ τὴ σωτηρία καὶ γιὰ τὴν ἐρχόμενη Βασιλεία μὲσω μηνυμάτων. Ἔγινε ἄνθρωπος μὲ σάρκα καὶ ἔζησε ἀνάμεσά μας. Πρέπει λοιπόν νὰ θυμόμαστε ὅτι τὸ μέτρο εἶναι πάντα ὁ ἄνθρωπος ὅπως τὸν παρουσίασε ὁ Χριστός. Καὶ ὅτι ἡ τεχνολογία μπορεῖ νὰ ἀλλάζει τὴν ἐγκόσμια ἱστορία ἀλλὰ δὲν ἔχει καμμία ἐπιρροὴ στὰ ἔσχατα.

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, τοὺς Προκαθημένους τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας κ. Δανιήλ καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου κ. Γεώργιο καὶ Ἀλβανίας κ. Ἰωάννη τὶς ἀντιπροσωπεῖες τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Ρουμανίας καὶ Γεωργίας καὶ τῶν αὐτόνομων Ἐκκλησιῶν τῆς Φιλλανδίας καὶ τῆς Ἑσθονίας, καθὼς καὶ τοὺς ἀγαπητοὺς μου ἀδελφοὺς Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ βρίσκονται σήμερα μαζί μας.

Θέλω, ἐπίσης, νὰ ἐξάρω τὴ συμβολὴ τῆς Πολιτείας καὶ ἰδιαίτερος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως καὶ ὅλων ὅσοι, μὲ τὶς χορηγίες τους, συνετέλεσαν νὰ εἴμαστε ἀπόψε ἐδῶ, καθὼς καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς ὁμιλητὲς ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ παρίστασθε σήμερα ἐπὶ τὸ αὐτό.

Καὶ ὅλην αὐτὴν τὴν ἐμπειρία ποὺ ἀποκομίσαμε, τὴν προσφέρουμε ταπεινὰ στὶς ἄλλες Ἐκκλησίες, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ συνεχίσουν στὸν δρόμον ποὺ ἀνοίξαμε ὅλοι μαζί.

#### **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:**

**[Οικουμενικός Πατριάρχης: Οι εντάσεις μεταξύ χριστιανικού και σύγχρονου βίου οφείλουν να είναι ευκαιρίες δημιουργικής συνάντησης](#)**

**[Χαιρετισμός ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα στην τελετὴ έναρξης τοῦ Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου τοῦ Περιοδικοῦ Θεολογία](#)**

**[Ο Αλέξανδρος Κατσιάρας γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ Β΄ Διεθνούς Επιστημονικοῦ Συνεδρίου τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία»](#)**

**Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του  
Συνεδρίου του Περιοδικού Θεολογία**

(Φωτογραφία: Νίκος Παπαχρήστου)