

Οι Πατριάρχες και οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ για την εκεχειρία στη Γάζα - Ευχή να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου

[Πατριαρχεία](#) / [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων](#)



Ευτυχείς για την εκεχειρία που επιτεύχθηκε στην [Γάζα](#) και την απελευθέρωση των ομήρων δηλώνουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πατριάρχες και οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών στα [Ιεροσόλυμα](#), ενώ δρύνονται να αναγνωρίσουν την κολοσσιαία, όπως την χαρακτηρίζουν, προσπάθεια όλων που συνέβαλαν στο να φτάσουν οι εξελίξεις σε αυτό τον βαθμό ύστερα από δύο χρόνια συγκρούσεων και αιματοχυσίας.

Παρά το γεγονός ότι άπαντες υποδέχθηκαν θετικά την έναρξη αυτής της συμφωνίας, οι Πατριάρχες και οι Προκαθήμενοι αναγνωρίζουν ότι ο λαός της Γάζας εξακολουθεί να υποφέρει καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, την υγεία τους και μέλη των οικογενειών τους.

“Ενθαρρύνομεν επομένως σθεναρώς την ταχείαν αποστολήν τροφίμων, ποσίμου νερού, καυσίμων, ιατρικών προμηθειών και προσωρινών καταλυμάτων εις την Λωρίδα της Γάζης και εις τας λοιπάς πληγείσας Κοινότητας, ως προοίμιον ενός ταχέως εφηρμοσμένου προγράμματος διά την εκκαθάρισιν και την ανοικοδόμησιν των κατεστραμμένων κατοικιών, επιχειρήσεων και πολιτικών υποδομών”, υπογραμμίζουν.

Παράλληλα, κάνουν έκκληση προς την διεθνή κοινότητα να διευρύνει τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να σταματήσει η στρατιωτική κατοχή τόσο στην **Γάζα** όσο και στην **Δυτική Όχθη** και τελικά να καταλήξουν στη δημιουργία **Παλαιστινιακού κράτους** το οποίο θα συμβιώνει με το **κράτος του Ισραήλ**. “Κατ’ αυτόν τον τρόπον μόνον, ως πιστεύομεν, θα εδραιωθή πραγματικώς μία δικαία και διαρκής ειρήνη εις την Αγίαν Γην και εις ολόκληρον την Μέσην Ανατολήν”, τονίζουν.



Αναλυτικά η δήλωση των Πατριαρχών και Προκαθημένων των Εκκλησιών της Ιερουσαλήμ:

«[Ὁ Κύριος] ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον συντρίψει καὶ συνθλάσει ὄπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί· σχολάσατε καὶ γινῶτε ὅτι ἐγὼ εἶμι ὁ Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῆ», (Ψαλμ. 45,10-11).

Ὅμοῦ μεθ' ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ζώντων εἰς ὀλόκληρον τὴν πολύπαθον ἐκ τοῦ πολέμου περιοχὴν Ἡμῶν, Ἡμεῖς, οἱ Πατριάρχαι καὶ οἱ Προκαθημένοι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα εἴμεθα εὐτυχεῖς διὰ τὴν πρόσφατον ἐφαρμογὴν τῆς ἐκεχειρίας εἰς τὴν Γάζαν καὶ τὴν ἐπιτυχή ἀπελευθέρωσιν τῶν ὁμήρων.

Δραττόμεθα τῆς τοιαύτης εὐκαιρίας νὰ ἀναγνωρίσωμεν τὰς κολοσσιαίας προσπάθειας πάντων, ὅσοι εἰργάσθησαν διὰ τὴν κατάκτησιν τοῦ σπουδαίου τούτου ἐπιτεύγματος, ἰδίᾳ τοῦ Προέδρου Τράμπ. Ὡς ἀνεκοίνωσεν ἐχθρὸς ἐνώπιον τοῦ Κοινοβουλίου- Κνέσσετ τοῦ Ἰσραήλ, «ἐμπιστευόμεθα ὅτι αὐτό τό πρῶτον στάδιον τῆς ἐκεχειρίας σηματοδοτεῖ πράγματι τό τέλος τοῦ πολέμου εἰς τὴν Γάζαν καὶ ὅτι τυχόν περαιτέρω διαφωνία μεταξύ τῶν δύο παρατάξεων θά ἐπιλυθοῦν διὰ διαπραγματεύσεων ἢ διὰ συμφιλίωσης καὶ ὄχι διὰ τῆς ἐπανενάρξεως τῶν ἐχθροπραξιῶν». Πράγματι, ἡ περιοχὴ ἡμῶν ἔχει ὑποφέρει τόσον, ὥστε δέν δύναται νὰ ἀναλογισθῇ κανεὶς τό ἀντίθετον.

Ὑποδεχόμεθα θετικῶς τὴν ἔναρξιν τῆς συμφωνίας ταύτης, ἀναγνωρίζομεν ὡστόσον ὅτι ὁ λαός τῆς Γάζης καὶ αἱ λοιπαὶ Κοινότητες τῆς περιοχῆς Ἡμῶν ἐξακολουθοῦν νὰ ὑποφέρουν, διότι ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπων ἔχουν ἀπολέσει τὰς ἐστίας αὐτῶν, τὴν ὑγιείαν αὐτῶν, τὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν καὶ τὰ μέσα βιοπορισμοῦ αὐτῶν. Ἐνθαρρύνομεν ἐπομένως σθεναρῶς τὴν ταχεῖαν ἀποστολὴν τροφίμων, ποσίμου νεροῦ, καυσίμων, ἰατρικῶν προμηθειῶν καὶ προσωρινῶν καταλυμάτων εἰς τὴν Λωρίδα τῆς Γάζης καὶ εἰς τὰς λοιπὰς πληγείσας Κοινότητας, ὡς προοίμιον ἐνός ταχέως ἐφηρμοσμένου προγράμματος διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν καὶ τὴν ἀνοικοδόμησιν τῶν κατεστραμμένων κατοικιῶν, ἐπιχειρήσεων καὶ πολιτικῶν ὑποδομῶν.

Ἐπί πλέον ἀπευθύνομεν ἑκκλησίαν πρὸς τὰ ἐνδιαφερόμενα μέρη καὶ τὴν διεθνή Κοινότητα ἐν γένει, ὥστε νὰ διευρύνουν τὸ πεδίου τῶν τρεχουσῶν διαπραγματεύσεων, καὶ νὰ συμπεριλάβουν τὸν τερματισμὸν τῆς στρατιωτικῆς Κατοχῆς, τόσον εἰς τὴν Γάζαν ὅσον καὶ εἰς τὴν Δυτικὴν Ὀχθὴν, καὶ ἐν τέλει νὰ καταλήξουν εἰς τὴν δημιουργίαν ἐνὸς Παλαιστινιακοῦ Κράτους, τὸ ὁποῖον θὰ συμβιοῖ παραλλήλως τῷ κράτει τοῦ Ἰσραήλ. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον μόνον, ὡς πιστεύομεν, θὰ ἐδραιωθῇ πραγματικῶς μία δικαία καὶ διαρκῆς εἰρήνη εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἐπιθυμοῦμεν δὲ νὰ ἀνυψώσωμεν ἰδιαιτέραν φωνὴν ὡς λόγον ἐνθαρρύνσεως πρὸς ἅπαντας ὅσοι ζῶσιν ἐντὸς τοῦ Ὀρθοδόξου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Οἰκογενείας, καθὼς καὶ πρὸς ὅσους ὑπηρετοῦν ἐν τῷ Ἀγγλικανικῷ Νοσοκομείῳ Ἄλ - Ἄχλι· ἢ ἐν πίστει ὑπομονῇ ὑμῶν ἐν μέσῳ τῶν ἀνειπώτων δεινῶν τῶν τελευταίων δύο ἐτῶν ὑπῆρξε φαινόν παράδειγμα πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς. Σᾶς ὑποσχόμεθα ὅτι θὰ προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως καὶ θὰ στηρίζομεν ὑμᾶς συνεχῶς, δεσμευόμενοι ὅτι θὰ ἐργασθῶμεν ἐπιμελῶς, ὥστε αἱ ἐπόμενα ἑβδομάδες καὶ οἱ ἐπόμενοι μῆνες ν' ἀποτελέσουν τὴν δικαίωσιν τῆς ἐμπιστοσύνης ὑμῶν εἰς τὴν Θεῖαν Πρόνοιαν.

Ἐν τοιοῦτῳ Πνεύματι, συνενούμεθα μετὰ τῶν λοιπῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως παγκοσμίως, εὐχαριστοῦντες τὸν Παντοδύναμον Θεόν, ὁ Ὅποιος ὠδήγησεν ἡμᾶς εἰς μίαν τοιαύτην εὐνοϊκὴν καὶ ἱστορικὴν στιγμήν, ἀναγνωρίζοντες ὡστόσον ὅτι τὸ ἔργον τῆς οἰκοδομήσεως τῆς εἰρήνης εὐρίσκεται εἰσέτι εἰς τὴν σκαπάνην. Εἴθε ὁ Θεὸς παράσχη εἰς ἡμᾶς τὴν Χάριν νὰ ἀφιερωθῶμεν ἐκ νέου εἰς τὸ ζωτικόν ἔργον τοῦτο, ὀδηγῶν ἡμᾶς πρὸς τὴν χρυσοῦν ἐποχὴν τῆς εἰρήνης, τὴν ὁποίαν τοσοῦτον ὠραματίσθησαν οἱ προφῆται καὶ οἱ σοφοὶ τῶν αἰώνων, καὶ διὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς προσέφερε τὴν ζωὴν Αὐτοῦ καὶ ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου εἰς τὴν αἰώνιον καὶ ἀληθινὴν ζωὴν.

Οἱ Πατριάρχαι καὶ οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα