

24/10/2025

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων βυζαντινής μουσικής στη Μύρινα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου



Το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μυρίνης ο αγιασμός της ενάρξεως των μαθημάτων της Σχολής εκμάθησης Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Ιερόθεος, πλαισιούμενος από τους Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους π. Σταύρο Λάδη, Εφημέριο του Ιερού Ναού, π. Πολυχρόνη Διαμαντόπουλο και π. Κυριακό Δημητριάδη, καθώς και τους Διακόνους της Ιεράς Μητροπόλεώς μας π. Ηλία Μιχαηλίδη και π. Παντελεήμονα Καραμπίνη.

Μετά το πέρας του αγιασμού, ο Σεβ. αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή προσπάθεια

της Τοπικής μας Εκκλησίας, με την οποία δίδεται για ακόμη μία χρονιά η δυνατότητα δωρεάν εκμάθησης της Εκκλησιαστικής Μουσικής σε φιλόμουςους κάθε ηλικίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «*Η Βυζαντινή Μουσική δεν είναι απλώς ένα μάθημα ή μια τέχνη. Είναι προσευχή, είναι παράδοση, είναι η φωνή της Εκκλησίας μας που διατρέχει αιώνες και φτάνει ζωντανή μέχρι τις μέρες μας. Κάθε φθόγγος, κάθε ήχος, κάθε ίχνος από τους οκτώ ήχους της παραδόσεώς μας κουβαλά μέσα του πίστη, δάκρυα, χαρά, κατάνυξη και ελπίδα. Εσείς, οι μαθητές, είστε οι φορείς αυτής της ιερής συνέχειας. Μαθαίνοντας το ισοκράτημα, τον ρυθμό και τη μελωδία, στην πραγματικότητα μαθαίνετε να γίνεστε διάκονοι της προσευχής. Όταν θα σταθείτε στο αναλόγιο, δεν θα είστε απλώς εκτελεστές, αλλά λειτουργοί του λόγου του Θεού μέσα από τη μουσική».*

Κατόπιν, επαίνεσε τους κάθε ηλικίας διδασκόμενους για τη φιλότιμη διάθεση και το ζήλο τους να ασχοληθούν με την ιερή τέχνη της Βυζαντινής Μουσικής και προέτρεψε να καλλιεργήσουν την αγάπη τους γι' αυτήν, επειδή θα είναι πλούσια τα πνευματικά οφέλη που θα αποκομίσουν.

Τέλος, με πατρικούς λόγους τίμησε τους εμπνευστές αυτής της προσπάθειας και διδάσκοντες π. Κυριακό και π. Ηλία, ευχόμενος να καρποφορήσει η νέα διδακτική χρονιά για όλους με τις πρεσβείες των Προστατών Αγίων της ψαλτικής, Οσίων Ιωάννου του Δαμασκηνού και Ρωμανού του Μελωδού και του Αγίου Σώζοντος του Προστάτου της νήσου μας και Εφόρου της Εκκλησίας μας.





