

# Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στο Αμπουκίρ της Αιγύπτου

[Πατριαρχία](#) / [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας](#)



Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας τίμησε κι εφέτος την εορτή των [Αγίων Αναργύρων](#), Δαμιανού και Κοσμά, στην Πατριαρχική εκκλησία του Αμπουκίρ, η οποία είναι αφιερωμένη στους Αγίους Κύρο και Ιωάννη. Ο Ιερός Ναός χτίστηκε σε χώρο που αποτελούσε την θερινή κατοικία του Πατριάρχη. Έχει λοιπόν περισσότερα από 100 χρόνια λειτουργίας.

Η Πατριαρχική εκκλησία του Αμπουκίρ, άνοιξε τη φιλόξενη πόρτα του κατανυκτικού Ιερού Ναού, για τους πιστούς της Παροικίας. Απέχει μία ώρα από το κέντρο της Αλεξάνδρειας, σε ένα παραθαλάσσιο χωριό που κάποτε έσφυζε από Έλληνες. Η περιοχή αυτή στην οποία ανεγέρθη ο ναός ήταν η αρχαία Κάνωπος, αλλά σύμφωνα με την παράδοση μετονομάστηκε σε Αμπουκίρ, από την ένωση των δύο λέξεων «Αμού Κιρ» (πάτερ Κύρος), καθώς εκεί έζησε ο σημερινός Άγιος της εκκλησίας μας προερχόμενος από την Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα μ.Χ.

Στον Ιερό Ναό λειτούργησε ο Μητροπολίτης Ταμιάθεως κ. Γερμανός - Επίτροπος της Ιεράς Μονής Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου, πλασιούμενος από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Παΐσιο, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Επιφάνιο και τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Ευάγγελο απ' την εκκλησία του Ναιρόμπι.

Έψαλλε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Επιφάνιος με τον ιεροψάλτη κ. Ιωάννη Γενειατάκη.

Παρέστησαν πιστοί πάροικοι, οι οποίοι μετεφέρθησαν με το λεωφορείο - όπως συμβαίνει κάθε χρόνο -της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.











Image not found or type unknown







Image not found or type unknown







Image not found or type unknown





Image not found or type unknown





Image not found or type unknown





(Πηγή: Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας – Φωτογραφίες: Ιωάννης Καλλιανιώτης)