

Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη Αγιοκατάταξης Οσίου Διονυσίου της Κολιτσούς

[/ Αγιορείτικα](#)



Την πρώτη εορτή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Οσίου Διονυσίου της Κολιτσούς (Βατοπαιδινού) μετά την αγιοκατάταξη του πανηγυρίζουν σήμερα στο Άγιον Όρος.

Στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, σύμφωνα με την αγιορείτικη τάξη τελέστηκε πανηγυρική ιερά αγρυπνία στην οποία έλαβαν μέρος ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Πλοεστίου κ. Βαρλαάμ, Βοηθός Επίσκοπος του Πατριάρχη Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, ο Πανιερ. Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, καθώς και οι Καθηγούμενοι των Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Γέρων Εφραίμ, Γρηγορίου Γέρων Χριστοφόρος και ο Δικαίος της Βατοπαιδινής Σκήτης του Αγίου Ανδρέα Γέρων Νεκτάριος.

Στο πλαίσιο του πανηγυρικού εορτασμού πραγματοποιήθηκε η υποδοχή των ιερών

λειτουργιών του Οσίου Διονυσίου.



Η Αγιοκατάταξη του Οσίου Διονυσίου από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου έγινε στις 31 Αυγούστου 2025 και η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται την 11η Μαΐου εκάστου έτους.

Αναλυτικά η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη της Αγιοκατάταξης:

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις

κατατάξεως εις την χορείαν των Αγίων των εν Άθωνι ασκησάντων

Ιερομονάχου Νήφωνος, τουπίκλην Ionescu,

πρώτου Δικαίου της Ιεράς Λαυρεωτικής Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου,

Νεκταρίου Μοναχού Προδρομίτου του «Πρωτοψάλτου»,

τουπίκλην Cretu,

Διονυσίου Ιερομονάχου,

του εν τω Ιερῷ Βατοπαιδινῷ Κελλίῳ του Αγίου Γεωργίου Κολιτσού,

και Πετρωνίου Ιερομονάχου,

Δικαίου της Ιεράς Λαυρεωτικής Σκήτης Τιμίου Προδρόμου

Τους εν τω παρόντι βίῳ ευσεβῶς, οσίως και χριστομιμήτως πολιτευσαμένους και δοχεῖα της θείας χάριτος εκλεκτὰ αναδειχθέντας, παρά Θεοῦ δε ποικίλοις χαρίσμασι του Αγίου Πνεύματος προικισθέντας και διά τούτων ευεργετήσαντας και ιασαμένους ψυχὴ τε και σώματι πολλούς εκ των αδελφῶν αυτών, διά τε προσευχῆς, ιερουργίας και ασκήσεως ευαρεστήσαντας Θεῷ, ζώντας δε και προς Κύριον μεταστάντας σημείοις και θαύμασι μαρτυρηθέντας, ων την μεσιτείαν οι ευσεβεῖς Ορθόδοξοι πιστοί, μετά πάσης ευλαβείας και πίστεως, εν βεβαιότητι περί της αγιότητος και της προς Θεόν παρρησίας αυτών, επικαλούνται, οίδεν η Αγία του Χριστοῦ Εκκλησία τιμάν και γεραίρειν και ὕμνοις εγκωμιάζειν μετά του περιουσίου λαοῦ του Θεοῦ, συγκαταριθμούσα αυτούς εν τη χορεία των Αγίων και των Οσίων και την αυτών επικαλουμένη, ως πολλά ισχύουσαν, δέησιν και μεσιτείαν προς τον φιλόανθρωπον Θεόν, υπέρ αφέσεως αμαρτιῶν, ἰάσεως ασθενειῶν, προστασίας και στηρίξεως εν τη πίστει και, συνελόντι ειπεῖν, υπέρ ωφελείας ψυχικῆς τε και σωματικῆς του χριστωνύμου πληρώματος.

Επειδὴ τοίνυν τοιούτοις ἐξόχοις ἀρεταῖς και κατορθώμασι διακέκρινται και εν τω βίῳ αυτών κατεδείχθησαν πολιτευόμενοι και οι εκ Ρουμανίας ορμώμενοι και εν ιεροῖς του Αγιωνύμου Ὅρους σκηνώμασιν ἐπὶ ἔτη εγκαταβιώσαντες Ιερομόναχος Νήφων, τουπίκλην Ionescu, πρῶτος Δικαίος της Ιεράς Λαυρεωτικῆς Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου, Νεκτάριος Μοναχός Προδρομίτης ο «Πρωτοψάλτης», τουπίκλην Cretu, Διονύσιος Ιερομόναχος, ο εν τω Ιερῷ Βατοπαιδινῷ Κελλίῳ του Αγίου Γεωργίου Κολιτσού, και Πετρώνιος Ιερομόναχος, Δικαίος και οὔτος της Ιεράς Λαυρεωτικῆς Σκήτης Τιμίου Προδρόμου, τον μονήρη της πολυπόνου ασκήσεως βίον εν αυτοῖς μετελθόντες, τινές δε και την της ιερωσύνης χάριν δεξάμενοι, και πνευματικοὶ πατέρες και παρηγορηταὶ πολλῶν μοναστῶν και προσκυνητῶν γεγονάσιν, αγιασθέντες πρῶτον εν πλήρει και θυσιαστικῇ υπακοῇ και υποταγῇ και συνεχῇ εκκοπῇ του θελήματος αυτών, εν αυταπαρνήσει, ταπεινώσει, εγκρα-τεία και πολλαῖς ασκήσεσι, διδάσκοντες και επιστηρίζοντες συμπαθῶς τον προσερχόμενον λαόν, προς πνευματικὴν ἐνίσχυσιν και παραμυθίαν αυτού, καθ' ἄρτι υπέβαλε τη Εκκλησίᾳ διὰ Γραμμάτων επισήμων η Αυτοῦ Μακαριότης, ο Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας και Πατριάρχης

Ρουμανίας, Τοποτηρητής του Θρόνου Καισαρίας της Καππαδοκίας, αγαπητός δε ημίν αδελφός και συλλειτουργός κύριος Δανιήλ, προσενεγκών και πλήρεις σχετικούς φακέλλους, μεθ' ικανού αριθμού ενυπογράφων και αξιοπίστων μαρτυριών, ως και λοιπών τεκμηρίων, επιμαρτυρούντων αριδήλως και καταδεικνυόντων τον των οσιακής βιοτής τούτων αγιορειτών πατέρων υψηλόν βίον και τας ενθέους πράξεις, ως ανδρών τα μάλιστα κατ' αρετήν πολλούς υπερελάσαντας και θείων δωρεών, δαψιλεία χάριτος, ευπορήσαντας και εν παντί την στενήν και επίπονον μοναχικήν τρίβον άχρι τέλους βίου θεαρέστως βαδίσαντας, αιτούμενος όπως η Εκκλησία προέλθη επισήμως εις την εν τω Εορτολογίω αυτής ένταξιν αυτών ως Αγίων, η Μετριότης ημών, μετά των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, λαβόντες υπ' όψιν και την της εκκλησιαστικής συνειδήσεως αδιάκοπον μαρτυρίαν, ου μόνον των εν όρει Άθωνος, ούτινος και κανονικός Επίσκοπος τυγχάνομεν, ενασκουμένων και των προς προσκύνησιν μεταβαινόντων εκείσε, αλλά και των εν τη ορθοδόξω Ρουμανία πιστών, περί της αγιότητος των ειρημένων οσιωτάτων Αθωνιτών πατέρων, και την αρχήθεν αποδιδομένην αυτοίς ως Οσίοις τιμήν, τω κοινώ της Εκκλησίας έθει κατακολουθούντες, ως εύλογον και πρόπον το αίτημα της Αυτού Μακαριότητος εκρίναμέν τε και απεδεξάμεθα.

Διό και θεσπίζομεν Συνοδικώς και εν Αγίω διακελευόμεθα Πνεύματι όπως η διαληφθείσα τετράς Αγιορειτών πατέρων, ήγουν Νήφων ο Ιερομόναχος, Νεκτάριος Μοναχός ο «Πρωτοψάλτης», Διονύσιος Ιερομόναχος της Κολιτσού και Πετρώνιος Ιερομόναχος, εκ Ρουμανίας κεκτημένοι την κατά κόσμον καταγωγήν, συναριθμών-ται τοις Αγίοις της Εκκλησίας εις αιώνα τον άπαντα, τιμώ-μενοι κατ' έτος ως εξής· Νήφων μεν ο Προδρομίτης, τη ιγ' Ιουλίου, Νεκτάριος ο «Πρωτοψάλτης», τη ιη' Νοεμβρίου, Διονύσιος ο Βατο-παιδινός, τη ια' Μαΐου, Πετρώνιος δε ο Ιερομόναχος, τη κδ' Φεβρουαρίου, εκάστου έτους, ύμνοις εγκωμίων γεραιρόμενοι παρά κληρικών και πιστών και μοναζόντων.

Εις ένδειξιν δε τούτου και βεβαίωσιν εγένετο και η παρούσα Πατριαρχική ημών και Συνοδική Πράξις, καταστρωθείσα μεν και υπογραφείσα εν τώδε τω Ιερώ Κώδικι της καθ' ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εν ίσω δε και απαραλλάκτω αποσταλείσα τη τε Αυτού Μακαριότητι τω Πατριάρχη Ρουμανίας κυρίω Δανιήλ, προς επ' εκκλησίας ανάγνωσιν και κατάθεσιν είτα εν τοις Αρχείοις της κατ' αυτόν Αγιωτάτης Εκκλησίας, και τη Ιερά του Αγίου Όρους Κοινότητι, ένθα η τιμή και η μνήμη αυτών αιεθαλής και άσβεστος τετήρηται, ομοίως προς κατάθεσιν εν τοις οικείοις Αρχείοις.

Εν έτει σωτηρίω ,βκε', κατά μήνα Οκτώβριον (ιστ'), επιμεμήσεως δ' τ

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος αποφένεται

ο Χαλκηδόνης Εμμανουήλ

ο Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιος

ο Μιλήτου Απόστολος

ο Κολωνείας Αθανάσιος

ο Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας

ο Ατλάντας Σεβαστιανός

ο Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας Κλεόπας

ο Σηλυβρίας Μάξιμος

ο Αυστραλίας Μακάριος

ο Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος

ο Ελβετίας Μάξιμος

ο Μεξικού Ιάκωβος

Ὁ ἍΓ
Θ

ΔΙΟΝΥ
ΣΙΟΥ

Ὁ ἘΝ

ΚΟΛΤΕΣ



ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
1986

Πηγή: Άγιος Διονύσιος ο Βατοπαιδινός ο εν Κολιτσού βίος - διδαχές - μαρτυρίες, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά 40, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 2025