

24/11/2025

Χειροτονία πρεσβυτέρου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας



Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίου Δημητρίου Ναούσης.

Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας τέλεσε την εις πρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου π. Γεωργίου Σέπκα.



Ομιλία Σεβασμιωτάτου:

«Χριστός ἐστὶν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφοτέρα ἕν καὶ τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας».

Μέ ἀκλόνητη βεβαιότητα πού πηγάζει ἀπό τήν ἀκράδαντη πίστη του ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἰδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τοποθετεῖται σέ ἕνα θέμα πού ἀπασχολεῖ τούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς, τό θέμα τῆς εἰρήνης.

Διεκδικήσεις καί διαφωνίες, ἐπιδιώξεις καί συμφέροντα ἀντικρουόμενα, ἐγωισμοί καί πάθη διαταράσσουν τήν εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν καί μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί ὁδηγοῦν σέ πολέμους καί συγκρούσεις, καί ἀκόμη καταστρέφουν τήν ἐσωτερική ἡρεμία καί τή γαλήνη τῶν ἀνθρώπων καί κάνουν τήν ψυχή τους νά μοιάζει περισσότερο μέ ἡφαίστειο πού καπνίζει.

Ποῦ καί πῶς μπορεῖ ὅμως νά βρεῖ ὁ ἄνθρωπος καί νά οἰκειωθεῖ τήν εἰρήνη, ὥστε νά περιορισθοῦν οἱ πόλεμοι καί οἱ συγκρούσεις μεταξύ τῶν λαῶν, νά ἐλεγχθοῦν οἱ ἐντάσεις καί οἱ διαπληκτισμοί μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, νά γαληνεύσουν οἱ ταραγμένες ψυχές καί νά παύσουν νά προκαλοῦν συγχύσεις καί ἀκαταστασίες, ὥστε νά κυριαρχήσει ἡ εἰρήνη;

Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν ἔδωσε σήμερα μέ τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας πρός τούς Ἐφεσίους: «Χριστός ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἔν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας». Ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη μας, αὐτός πού ἔνωσε καί πάλι τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό, καταργώντας τό μεσότοιχο πού τούς χώριζε.

Καί ποιό ἦταν αὐτό πού χώρισε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό καί κατέστρεψε τήν εἰρήνη;

Ἦταν ἡ ἁμαρτία καί ἡ παρακοή τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς πρωτοπλάστους, ἡ ὁποία ὅμως συνεχίσθηκε καί ἐπαυξήθηκε ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἀκολούθησαν. Ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀπειθεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό εἶναι ἡ αἰτία τῶν πολέμων καί τῶν συγκρούσεων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί αὐτή ἡ ὁποία ἐμποδίζει τόν ἄνθρωπο νά συμφιλιωθεῖ μέ τόν ἑαυτό του καί νά ζήσει εἰρηνικά, ἐνωμένος μέ τόν Θεό.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη μας, διότι αὐτός μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τήν ἁμαρτία, χαρίζοντάς μας τήν ἄφεση μέ τή σταυρική θυσία καί τήν ἀνάστασή του, καί δίδοντάς μας τό δικαίωμα νά μετέχουμε σέ αὐτή τή χάρη καί τή δωρεά πού ἀποκαθιστᾷ τήν εἰρήνη μέσα μας καί γύρω μας.

Αὐτή τήν εἰρήνη μεταδίδει καί ἡ Ἐκκλησία μας μέ τά ἱερά της μυστήρια της, διά τῶν ὁποίων «λύει τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ» πού ἐγείρει ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, ἀλλά καί μέ τήν εὐχή καί τήν εὐλογία πού ἐκφωνεῖ ὁ τελετουργῶν ἱερεὺς ἢ ἀρχιερεὺς «εἰρήνη πᾶσι».

Αὐτή τή χάρη, νά μεταδίδεις δηλαδή καί ἐσύ τήν εἰρήνη, τήν ὁποία ἀναζητᾷ ἐναγωνίως ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος, πολλές φορές δυστυχῶς μακράν τῆς Ἐκκλησίας, θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ σέ λίγο ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ Ἐπισκόπου σου, δίδοντάς σου μέ τή θεία χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο θά κατέλθει, τόν δεῦτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, τόν βαθμό τοῦ πρεσβυτέρου.

Θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ τό προνόμιο καί τή χάρη νά μεταδίδεις τόν Χριστό στους ἀδελφούς σου, διότι ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη μας, ὅπως μᾶς διαβεβαιοῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Ἡ εὐθύνη καί ἡ χάρη πού θά λάβεις εἶναι πολύ μεγάλη καί προϋποθέτει προσπάθεια καί ἀγώνα προσωπικό καί καθημερινό, ὥστε πρῶτος ἐσύ νά ἔχεις τόν Χριστό στήν ψυχή σου καί στή ζωή σου. Πρῶτος ἐσύ νά ἀγωνίζεσαι γιά νά ζεῖς σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, μέ ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί στόν Ἐπίσκοπο, ὥστε νά μήν ἀφήνεις νά ὑψώνεται ὅποιοσδήποτε φραγμός ἀνάμεσα σέ σένα καί στόν Θεό πού θά ἐμποδίζει τή σχέση σου μέ τόν Θεό.

Διατήρει τήν ψυχή σου καθαρή ἀπό τούς ρύπους καί τίς σκιές τῆς ἀμαρτίας, πού δημιουργοῦν τά λάθη καί οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας, γιά νά εἰρηνεύεις στήν ψυχή σου, γιά νά προσεγγίζεις ἀκαταγνώστως στό ἱερό Θυσιαστήριο, ἀλλά καί γιά νά ἀποτελεῖς παράδειγμα γιά τούς ἀδελφούς σου, τίς ψυχές τῶν ὁποίων θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ποιμάνεις.

Φρόντιζε νά καταρτίζεσαι διαρκῶς πνευματικά καί λειτουργικά, μετέχοντας σέ ὅλες τίς εὐκαιρίες πού προσφέρει ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη καί εἰδικά γιά τούς κληρικούς ἀλλά καί γενικότερα, καθῶς καί μέ τήν προσωπική σου μελέτη καί μέ τή συνδρομή τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὥστε νά ἀνταποκρίνεσαι στά ἱερατικά σου καθήκοντα καί νά προοδεύεις πνευματικά.

Οἱ πατρικές μου εὐχές, οἱ εὐχές τοῦ πνευματικοῦ σου τοῦ π. Γεωργίου, οἱ εὐχές τῶν πατέρων πού συμπροσεύχονται σήμερα κατά τή χειροτονία σου θά σέ στηρίζουν στή διακονία σου καί μέ τή συμπαράσταση τῆς εὐλαβοῦς συζύγου σου, ἡ ὁποία εὐχαρίστως δέχθηκε τήν ἐπιθυμία σου νά ἱερωθεῖς, καθῶς καί τῶν γονέων, τῶν οἰκείων καί τῶν φίλων σου, εὐχομαι νά φανεῖς ἀντάξιος τῆς μεγάλης δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποδειχθεῖς φρόνιμος καί πιστός οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου γιά νά λάβεις τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

