

Μέγας πολυαρχιερατικός εσπερινός για την Αγία Αικατερίνη, πολιούχο της Κατερίνης

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος



Με κατάνυξη, ιεροπρέπεια και με την συμμετοχή εκατοντάδων πιστών εορτάστηκε η ιερά μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, της πανσόφου και πολιούχου της πόλεως της Κατερίνης.

Επίκεντρο του εορτασμού έγινε, για ακόμη μια φορά, ο **Ιερός Καθεδρικός Ναός Θείας Αναλήψεως Κατερίνης**, όπου φυλάσσεται η εφέστια ιστορική εικόνα της εορταζόμενης Αγίας και τμήματα του ιερού λειψάνου της.

Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2013, τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου **κ. Ιεροθέου**, με τη συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Γέροντος Καισαρείας **κ. Θεοφυλάκτου**

(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Λαοδικείας **κ. Θεοδωρήτου** (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας **κ. Παντελεήμονος** (ο οποίος κήρυξε τον θ. λόγο), των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Ρηγίου **κ. Ειρηναίου** (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Άσσου **κ. Τιμοθέου** (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Σαλώνων **κ. Ιγνατίου** (Εκκλησία Ελλάδος), Δομενίκου **κ. Αθηνάγορα** (Βοηθού της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας) και του οικείου Ποιμενάρχου **κ. Γεωργίου**.



Πριν την ολοκλήρωση του Εσπερινού, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου φωταγώγησε τις τοιχογραφίες της οροφής του Ιερού Ναού, με βάση ειδική μελέτη που εκπονήθηκε για τον αρχιτεκτονικό φωτισμό του Καθεδρικού Ναού. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Αντιπεριφέρεια Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο εορτασμός της Πολιούχου Κατερίνης συνεχίστηκε στο προαύλιο του Μητροπολιτικού Μεγάρου, όπου έλαβε χώρα το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δένδρου και της Φάτνης. Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης παρουσίασαν οι Χορωδίες του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Γυμνασίου, καθώς και η ορχήστρα πνευστών και κρουστών του Μουσικού Σχολείου. Αντιπροσωπεία μαθητών φωταγώγησαν τον πανύψηλο φυσικό κέδρο υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.

Εκτός από τους προσκεκλημένους Αρχιερείς και κληρικούς, παρέστησαν η Συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα Έλενα Σώκου, οι Βουλευτές Πιερίας Ξενοφών Μπαραλιάκος και Συρίδων Κουλκουδίνας, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ο Γενικός Αστυνομικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Στρατηγός Γεώργιος Τζήμας, ο Δήμαρχος Κατερίνης Ιωάννης Ντούμος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Κωνσταντίνος Πίτσιας, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Α΄θμιας Εκπαίδευσης Παρθένα Τριανταφυλλίδου και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Μακρής και άλλοι εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος ευχαρίστησε εγκάρδια τους προσκεκλημένους Αρχιερείς, τους τοπικούς Άρχοντες, τους Διευθυντές, Εκπαιδευτικούς των Σχολείων και κυρίως τους μαθητές και τις μαθήτριες, και όλους τους παριστάμενους, που έλαβαν μέρος στην εόρτια εκδήλωση μέσα σε ένα κλίμα γενικού ενθουσιασμού.



Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος:

«Τήν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τήν θείαν».

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὑμνήσαμε τὴν Θεόπαιδα Μαριάμ, ἡ ὁποία εἰσῆλθε εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ὡς τριετίζουσα δάμαλις, γιὰ νὰ παραμείνει ἐκεῖ καὶ νὰ μνηθεῖ ὄχι στὴν κατὰ κόσμον σοφία ἀλλὰ στὴν ἄνωθεν καὶ θεία καὶ νὰ διδαχθεῖ ἐν σιωπῇ καὶ

προσευχῆ τό μυστήριον τῆς ἀγάπης καί τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ.

Καί ἀπόψε, ἀποδίδοντας τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὑμνήσαμε πανηγυρικά καί κατά χρέος μαζί μέ τήν Ἀνύμφευτη Νύμφη, καί τήν πανεύφημο νύμφη τοῦ Υἱοῦ της, τήν Ἁγία μεγαλομάρτυρα Αἰκατερίνη, τήν πάνσοφο, τήν προστάτιδα καί πολιούχο τῆς πόλεώς σας, τῆς Κατερίνης.

Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγίας Αἰκατερίνης κατά τήν ἡμέρα τῆς ἀποδόσεως τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι δέν εἶναι μία ἀπλή σύμπτωση, ἀλλά ὑποδηλώνει τή σχέση τῆς πανσόφου Ἁγίας Αἰκατερίνης μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μία σχέση ἡ ὁποία ἀρχίζει μέ τό γεγονός ὅτι ἡ ἁγία Αἰκατερίνη γνώρισε τόν Χριστό, σύμφωνα μέ τόν Βίο της, μέ θαυμαστό τρόπο, μέσω μιᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας, τήν ὁποία τῆς ἔδωσε ἕνας ἀσκητής, στόν ὁποῖο τήν εἶχε ὁδηγήσει ἡ μητέρα της γιά νά τόν συμβουλευθεῖ.

Καί ὅταν γνώρισε ἡ ἁγία Αἰκατερίνη τόν Χριστό, ἐλκύσθηκε τόσο πολύ ἀπό τή διδασκαλία του, ὥστε ὄχι μόνο πίστευσε ἀμέσως ἀλλά καί ἀποφάσισε νά ἀφιερῶσει τόν ἑαυτό της στόν Χριστό, ἐγκαταλείποντας καί τίς σπουδές καί τά πλούτη καί τίς ἀνέσεις τοῦ κόσμου.

Ὅταν μάλιστα ἐκλήθη ἡ ἁγία Αἰκατερίνη νά δηλώσει τήν ὑπακοή της στόν Ρωμαῖο αὐτοκράτορα θυσιάζοντας στά εἶδωλα, ἐκείνη ὁμολόγησε μέ παρρησία τήν πίστη της στόν Χριστό, ἀποστομώνοντας τούς ρήτορες καί τούς σοφούς, ἐνώπιον τῶν ὁποίων διέταξε ὁ αὐτοκράτορας νά τήν ὁδηγήσουν προκειμένου νά τήν μεταπέισουν καί νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό.

«Ἐφίμωσε λαμπρῶς τούς κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύματος τῆ μαχαίρα», ἀκολουθώντας τά ἴχνη τῆς Παναγίας Παρθένου, τοῦ «τείχους τῶν παρθένων», ἡ ὁποία «φιλοσόφους ἀσόφους» ἔδειξε καί «ρήτορας πολυφθόγγους» εἰς «ἰχθύας ἀφώνους» μετέτρεψε.

Καί ἀντί νά ἀρνηθεῖ ἡ ἁγία Αἰκατερίνη τήν πίστη στόν Χριστό, οἱ λόγοι της καί ἡ θαρραλέα ἀντιμετώπιση τῶν βασανιστηρίων στά ὁποία τήν ὑπέβαλε ὁ αὐτοκράτορας, συνεκίνησαν τόσο τήν αὐτοκράτειρα σύζυγό του ὅσο καί τό τάγμα τῶν στρατιωτῶν πού τήν συνόδευε, ὥστε ὅλοι μαζί ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στόν Χριστό καί ἔλαβαν τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, τόν ὁποῖο ἔλαβε στή συνέχεια καί ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς καί πάνσοφος Αἰκατερίνη.

Έτσι πλέον εύφραίνεται στον ούρανό πλησίον του Κυρίου, του Νυμφίου της ψυχής της, τον όποιον αγάπησε έξ όλης της καρδιάς της και έξ όλης της ισχύος της και έξ όλης της διανοίας, όπως δηλαδή Έκεϊνος θέλει, και για τον όποιο θυσίασε και αυτή άκόμη τή ζωή της.

Και εάν κατά τήν ιερά Παράδοση ό Κύριός μας μετέστησε τό άχραντο σῶμα της Παναγίας Μητέρας του, της Υπεραγίας Θεοτόκου, πλησίον του στον ούρανό, στην πανεύφημο Νύμφη του, τήν άγία Αϊκατερίνη, έπεφύλαξε, και πάλι σύμφωνα μέ τήν εύσεβή παράδοση, τήν τιμή νά μεταφερθει μέ θαυμαστό τρόπο μετά από αιώνες τό σεπτό λείψανό της από τήν Άλεξάνδρεια, όπου μαρτύρησε, στην Ίερά Μονή του Σινᾶ, για νά τήν προστατεύει μέ τή χάρη της ως πολιούχος της.

Έξίσου όμως μέ τό Σινᾶ και τήν έκει Ίερά Μονή της ή άγία μεγαλομάρτυς Αϊκατερίνη προστατεύει και φυλάσσει και τήν πόλη σας, πού φέρει τό όνομά της και κατέχει ως θησαυρό πολύτιμο και κειμήλιο ιερό τμήμα του μαρτυρικού και χαριτοβρύτου ιεροῦ λειψάνου της, τό όποιο εύρίσκεται ανάμεσά μας, για νά άποτελει άκένωτη πηγή εύλογίας και χάριτος και για τήν πόλη και για τήν Ίερά Μητρόπολη Κίτρους και Κατερίνης.

Άποτελει όμως συγχρόνως και διαρκή υπόμνηση προς όλους μας και ιδιαιτέρως προς όλους έμᾶς πού ήλθαμε άπόψε για νά τιμήσουμε τήν ιερά και φωτοφόρο μνήμη της, τό χρέος μας νά όμολογοῦμε και έμεϊς θαρραλέα, όποτε καλούμεθα, αλλά και εύκαιρως-άκαιρως τήν πίστη μας στον Χριστό. Νά τήν όμολογοῦμε όχι μόνο γιατί μᾶς τό ζητᾶ ό Κύριός μας, όχι μόνο γιατί ή αγάπη μας προς Αὐτόν θά πρέπει νά μᾶς παρακινει στην όμολογία της πίστεώς μας, αλλά και γιατί ή όμολογία της πίστεώς μας, όταν γίνεται συνειδητά και μέ ταπεινώση, όχι έγωιστικά και έπιδεικτικά, μπορεί νά βοηθήσει και άλλους συνανθρώπους μας νά γνωρίσουν και νά πλησιάσουν τον Χριστό, όπως συνέβη και μέ όλους εκείνους οι όποιοι πίστευσαν από τήν όμολογία της άγίας μεγαλομάρτυρος Αϊκατερίνης και μαρτύρησαν στή συνέχεια για τον Χριστό.

Άς μήν ζοῦμε σέ ένα είδωλολατρικό περιβάλλον, όπως ή άγία Αϊκατερίνη. Υπάρχουν άδελφοί μας πού άγνοοῦν τήν πίστη στον Χριστό, άκόμη και εάν είναι βαπτισμένοι χριστιανοί, και ή δική μας όμολογία μπορεί νά τούς παρακινήσει στην πίστη και στή σωτηρία.

Εὔχομαι ταπεινά και εύχαριστώντας από καρδιάς και έκ μέρους όλων των συγχωροστατούντων Αγίων Αρχιερέων, τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη σας κ. Γεώργιο, για τήν άδελφική πρόσκλησή του νά συνεορτάσουμε μαζί σας τήν πολιούχο και προστάτιδά σας, τήν άγία μεγαλομάρτυρα και πάνσοφο Αϊκατερίνη, και ιδιαιτέρως για τήν τιμή προς τήν έλαχιστότητά μου νά όμιλήσω κατά τή σημερινή εύσημο έσπέρα, νά όμολογοῦμε και έμεϊς καθημερινά τήν πίστη μας στον

Χριστό καί νά ἔχουμε τή χάρη καί τήν προστασία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος
Αἰκατερίνης πού τιμήσαμε καί τιμοῦμε ἀπόψε.