

Ο Επίσκοπος Μπρανίτσης για τη σημασία της μετάνοιας

[Πατριαρχία / Πατριαρχείο Βουλγαρίας](#)



Την 1η Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτη Ναούμ και του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος, όμως με το παλιό εορτολόγιο στη Βουλγαρία τιμάται ο Άγιος Σεραφείμ Σομπόλεφ, Αρχιεπίσκοπος Μπογκουτσάρωβ, προς τιμήν του οποίου τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Σόφια.

Με την ευλογία του Πατριάρχη Βουλγαρίας κ.κ. Δανιήλ, τη Θεία λειτουργία τέλεσε ο **Επίσκοπος Μπρανίτσης** κ. Ιωάννης, ο οποίος στο κήρυγμά του μίλησε για τον ρόλο της μετάνοιας στις διδασκαλίες του Αγίου Σεραφείμ.

«Τον εικοστό αιώνα γεννήθηκε μια νέα διδασκαλία που παρέκεμπτε την οδό της μετάνοιας. [...] Ο Άγιος Σεραφείμ Σομπόλεφ κατήγγειλε αυτήν την οδό που παρέκαμπτε τη μετάνοια. Και αυτή η οδός που παρέκαμπτε τη μετάνοια ονομάζεται

οικουμενισμός. Περιέχει τη διδασκαλία ότι η ένωση σε Μία Αγία Εκκλησία μπορεί να συμβεί χωρίς μετάνοια, αλλά μέσω μία μηχανικής ένωσης. Αυτή η οδός καταγγέλθηκε από τον Άγιο Σεραφείμ ως μια οδός που δεν οδηγεί πουθενά. [...] Αυτή η διδασκαλία είναι βαθιά εσφαλμένη και έρχεται σε αντίθεση με την καθολικότητα και αυτό που ο Κύριος Ιησούς Χριστός παρέδωσε στους αποστόλους Του, επειδή δεν έδωσε σε κανέναν από αυτούς προνόμια ανώτερα από τους άλλους. Αντιθέτως, ήταν όλοι μαζί, ίσοι μεταξύ τους στην τιμή, την αξιοπρέπεια και την εξουσία τους», τόνισε.

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί και πρέπει να μιλάει σε μη Χριστιανούς και να εκθέτει τη διδασκαλία της, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να μαρτυρεί την αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να εισέλθει σε ευχαριστιακή ή προσευχητική κοινωνία με κληρικούς άλλων χριστιανικών δογμάτων, ούτε να προσαρμόσει τη ζωή και την εορταστική της παράδοση σε αυτούς. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να θυμόμαστε το έργο, τα λόγια και τις διδασκαλίες του Αγίου Σεραφείμ Σομπολέφ», επεσήμανε.

Μετά τη Θεία λειτουργία, κλήρος και πιστοί κατευθύνθηκαν στον νεόκτιστο ναό Αγίου Σεραφείμ Σοφίας του Θαυματουργού στη γειτονική Ναντέζντα της Σόφιας, όπου τελέστηκε η Ακολουθία του αγιασμού.



Πηγή: bg-patriarshia.bg (Κείμενο και φωτογραφίες: Plamen Mihaylov)

Τα αποσπάσματα από το κήρυγμα έγιναν σε ελεύθερη μετάφραση