

Βεροίας: Να ζούμε κατά Θεόν, όπως και η αγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας



Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας.

Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως τέθηκε σε προσκύνηση των πιστών η τιμία Κάρα του Οσίου Δαβίδ που μετέφερε για τον σκοπό αυτό από την Ιερά Μονή του στην Εύβοια ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Γαβριήλ Εμμανουηλίδης.



Ομιλία Σεβασμιωτάτου:

«Όσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε».

Μία μεγάλη καί σημαντική ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας μᾶς ὑπενθύμισε στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος. Καί ποιὰ εἶναι αὕτη; Όσοι ἔχετε βαπτισθεῖ στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔχετε ἐνδυθεῖ τόν Χριστό.

Τό ἐνδυμα εἶναι ἓνα θέμα πού ἀπασχολεῖ τόν κάθε ἄνθρωπο. Ἐνδύμεθα ὄχι μόνο γιά νά καλύψουμε τό σῶμα μας καί νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τίς καιρικές συνθῆκες, ἀλλά συχνά καί γιά νά ἐκφράσουμε τήν αὐταρέσκεια καί τή ματαιοδοξία μας. Καί ἔτσι ἀσχολούμεθα μέ τά ἐνδύματά μας καί δαπανοῦμε χρόνο καί χρήματα προκειμένου νά ἐπιλέξουμε τά πιά καλά, κατά τή γνώμη μας, καί τά πιά ἐντυπωσιακά. Ξεχνοῦμε ὅμως αὐτό πού ἀκούσαμε σήμερα νά μᾶς λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ότι, δηλαδή, ὅσοι εἴμαστε Χριστιανοί, ἔχουμε ἐνδυμα, καί αὐτό τό ἐνδυμα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Ἄς θυμηθοῦμε τή σκηνή μέ τούς πρωτοπλάστους στόν παράδεισο. Εἶχαν παρακούσει τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, εἶχαν δοκιμάσει τόν ἀπαγορευμένο καρπό, καί ὅταν ὁ Θεός τούς ἀναζήτησε, τότε ἐκεῖνοι συνειδητοποίησαν ὅτι ἦταν γυμνοί. Καί ἐπειδή αἰσθανόταν ντροπή νά ἐμφανισθοῦν ἔτσι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔραψαν δερματίνους χιτῶνες γιά νά καλύψουν τόν ἑαυτό τους.

Γυμνοί ἦταν ἐξ ἀρχῆς οἱ πρωτόπλαστοι. Ὁ Θεός δέν τούς εἶχε δημιουργήσει μέ ροῦχα, γιατί ἐφόσον ζοῦσαν στόν παράδεισο καί ἡ ἀμαρτία τούς ἦταν ξένη, δέν αἰσθανόταν ντροπή γιά ὅτιδήποτε. Ὅταν παρήκουσαν ὅμως τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἔχασαν τή χάρη του πού τούς σκέπαζε καί ἔγιναν ἀπό ἀγαθοί πονηροί, τότε συνειδητοποίησαν τή γυμνότητά τους.



Αὐτή τή γυμνότητα πού προκαλεῖ στήν ψυχή καί ὄχι μόνο στό σῶμα ἡ ἀμαρτία, ἔρχεται νά θεραπεύσει ὁ Χριστός μέ τό βάπτισμα. Γιατί μέ τό βάπτισμα οἱ ἀμαρτίες συγχωροῦνται, ὁ ἄνθρωπος ἐπιστρέφει καί πάλι στόν Θεό καί λαμβάνει τή χάρη του, λαμβάνει τόν Χριστό, ὥστε νά μήν ἔχει ἀνάγκη πλέον νά καλύπτεται ἀπό ἄλλα ἐνδύματα, γιατί ἔχει ἐνδυθεῖ τόν Χριστό.

Αὐτήν τήν ἀλήθεια, τήν ὁποία μᾶς ὑπενθύμισε σήμερα ὁ ἰδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπόστολος Παῦλος, ἀποδεικνύει μέ τή ζωή καί μέ τό μαρτύριό της ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, ἡ προστάτις τῆς ἐνορίας σας καί τῆς κοινότητός σας. Τήν ἀποδεικνύει, γιατί ἔχοντας ἐνδυθεῖ μέ τό θεῖο βάπτισμα τόν Χριστό, δέν

ἤθελε νά μολύνει οὔτε τό σῶμα οὔτε τήν ψυχή της ἀρνούμενη τήν πίστη της. Αἰσθανόταν ἐνδεδυμένη τόν Χριστό καί γι' αὐτό ἀδιαφοροῦσε καί γιά τά βασανιστήρια καί γιά τά μαρτύρια καί γιά τόν ἴδιο τόν θάνατο. Καί τά ὑπέμεινε ὅλα αὐτά, στά ὁποῖα τήν ἐπέβαλε ὁ ἡγεμόνας, στόν ὁποῖο τήν κατήγγειλε ὁ ἴδιος ὁ εἰδωλολάτρης πατέρας της. Ὑπέμεινε τά πάντα μέ δύναμη καί τόλμη ἀσυνήθιστη γιά μία νεαρή κοπέλα, γεγονός πού ἔκανε ὅσους παρακολουθοῦσαν τό μαρτύριό της νά ἀποροῦν καί νά ἐκπλήττονται. Αὐτό ὅμως ὀφείλετο στή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο εἶχε ἐνδυθεῖ ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα μέ τή βάπτισή της. Καί ὅπως ἀκούσαμε νά λέγει καί πάλι σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γι' αὐτούς πού βαπτίσθηκαν στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἐνδύθηκαν μέ τό βάπτισμά τους, δέν ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις, δέν ὑπάρχει «ἄρσεν καί θῆλυ».

Νά, γιατί ἡ ἁγία Βαρβάρα ἄντεχε, ἄν καί ἔφερε τήν πιό ἀδύναμη θεωρούμενη γυναικεία φύση. Ἄντεχε, γιατί ἔφερε τόν Χριστό, γιατί μέ τόν ἀγῶνα της νά ζεῖ σύμφωνα μέ τό θέλημά του, δέν εἶχε στερηθεῖ αὐτό πολύτιμο ἔνδυμα πού εἶχε λάβει μέ τή βάπτισή της, ὥστε νά αἰσθάνεται γυμνή καί ἀπροστάτευτη. Καί αὐτό μᾶς καλεῖ νά κάνουμε καί ἐμεῖς, πού ἤλθαμε σήμερα στόν ναό της γιά νά τιμήσουμε τή μνήμη της, ἀλλά καί γιά νά προσκυνήσουμε τή χαριτόβρυτη καί θαυματουργό κἀρα τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, τήν ὁποῖα εἶχε τήν καλωσύνη νά μεταφέρει στόν ναό μας ὁ πανοσιολογιώτατος καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαβίδ, ὁ π. Γαβριήλ, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστῶ ἰδιαίτερος γιά τή μεγάλη αὐτή εὐλογία.

Ἄς ἀντλήσουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς δύναμη ἀπό τή χάρη μέ τήν ὁποῖα μᾶς ἔχει ἐνδύσει ὁ Χριστός καί ἅς φροντίζουμε, τηρώντας τίς ἐντολές του καί ἀγωνιζόμενοι νά μένουμε μακριά ἀπό τήν ἁμαρτία, ὥστε νά μὴν ἀπογυμνωθῶμεθα ἀπό αὐτήν καί νά μὴν αἰσθανόμεθα γυμνοί, ἀλλά νά ζοῦμε κατά Θεόν, ὅπως καί ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα καί ὁ ὅσιος Δαβίδ, καί νά ἀντιμετωπίζουμε μέ τή χάρη του ὅλες τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας, διά πρεσβειῶν τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, τῆς ἁγίας Βαρβάρας καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀλλά καί τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ.

