

Η θαυμαστή σύλληψη της Αγίας Άννας και ο εορτασμός του προαιωνίου σχεδίου του Θεού

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2025, χοροστάτησε στην Ιερά Αγρυπνία που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Καρδίτσης, τιμώντας την ιερά μνήμη της Αγίας Άννας.

Ο λόγος του Ποιμενάρχη επικεντρώθηκε στην εορτή της Σύλληψης της Αγίας Άννας, της μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, και στη θεολογική βαρύτητα που κατέχει αυτό το γεγονός μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την έλευση του Χριστού στον κόσμο.

Τόνισε ότι η Εκκλησία τιμά τρεις μεγάλες συλλήψεις. Τη σύλληψη της Αγίας Άννας, από την οποία γεννήθηκε η Θεοτόκος, τη σύλληψη της Ελισάβετ που χάρισε στον

κόσμο τον Τίμιο Πρόδρομο και τη θαυμαστή σύλληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εκ Πνεύματος Αγίου, η οποία πανηγυρίζεται στις 25 Μαρτίου. Αυτά τα άγια πρόσωπα, η Μητέρα του Χριστού και ο Πρόδρομος, μαρτυρούν την είσοδο του Θεού Λόγου στην ανθρώπινη ιστορία.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός της σύλληψης της Θεοτόκου από τους δικαίους Ιωακείμ και Άννα, μια σύλληψη που ήρθε ως καρπός πολλών ετών προσευχής, νηστείας και δοκιμασιών. Παρά το όνειδος της ατεκνίας, οι δύο αυτοί άνθρωποι της πίστης δεν έπαψαν να ελπίζουν στον Θεό και ο Θεός τούς χάρισε ένα “Θεόπαιδα”, την κόρη τους Μαρία. Γι’ αυτό και η Αγία Άννα αγάλλεται, διότι προσφέρει στον κόσμο την Παναγία.

Αναφέρθηκε στον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος χαρακτηρίζει το σπέρμα του Ιωακείμ “Πανάγωμο”, καθώς μέσα από αυτό φωτίζει στον κόσμο το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Παναγία παρουσιάζεται ως κλίμακα που ενώνει ουρανό και γη, διότι μέσω αυτής ο Θεός κατέβηκε στον κόσμο. Παρότι η σύλληψή της ήταν φυσική, εντάσσεται στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού, το οποίο ολοκληρώνεται με την εκπλήρωση της ενανθρώπισης του Υιού. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου πραγματοποιείται η υποστατική ένωση της θείας και της ανθρώπινης φύσης. Η Μαρία γίνεται ο λύχνος ο αναμμένος που φωτίζει τον κόσμο, στη σκόνη και το σκοτάδι της αμαρτίας, φέρνοντας σε όλους τον Ιησού Χριστό.

Η Αγία Άννα παρουσιάζεται ως προμήτωρ του Χριστού και ως μέτοχος της Θείας Δόξης. Με την προσευχή, την υπομονή και την ακλόνητη εμπιστοσύνη της στον Θεό χάρισε στην ανθρωπότητα την Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Μας προσφέρει τη Μαρία, εκείνη μέσω της οποίας γεννήθηκε ο Χριστός.

Κλείνοντας τον λόγο του, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε να έχουμε όλοι φως, πίστη και ελπίδα στην παρουσία του Ζώντος Θεού στη ζωή μας. Υπενθύμισε ότι με πνευματικό αγώνα και αφιέρωση ο Θεός χαρίζει όσα ζητούμε και είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε. Ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και κάλεσε την Αγία Άννα να πρεσβεύει για κάθε οικογένεια και για όλο τον κόσμο.















