

## **Φθιώτιδος Συμεών στο Ρεμπτουςία FM: “Πραγματικά Χριστούγεννα βιώνουμε μόνο στην Αγία Τράπεζα” - Μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες**

/ [Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία](#)



Τη συμπαράστασή τους προς τον αγών των αγροτών αλλά και το μήνυμά του για το πώς μπορούμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα με διάρκεια στη ζωή μας και όχι ως μια απλή ημερομηνία εξέφρασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος [κ. Συμεών](#), μιλώντας σήμερα στο [ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας](#) και στην εκπομπή “Επικαιρότητα”, με τη δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την πορεία προς τη μεγάλη Δεσποτική εορτή

των Χριστουγέννων, για τα όσα συμβαίνουν τόσο στην κοινωνία και στην καθημερινότητα του ανθρώπου και για το πώς μπορούμε μέσα από τους πειρασμούς και τις δυσκολίες να βιώσουμε το γεγονός της αναγέννησής μας μέσα από τη γέννηση του Θεανθρώπου.

**Ακούστε τη συνέντευξη:**

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

Στο στούντιο με τη **Μαρία Γιαχνάκη** οι δημοσιογράφοι της Pemptousia TV και του Πρακτορείου ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, **Δημήτρης Στρουμπάκος** και **Νικόλαος Ζαΐμης**.

## **«Πραγματικά Χριστούγεννα βιώνουμε μόνο στην Αγία Τράπεζα»**

Αρχικά αναφερόμενος στην **πνευματική προετοιμασία για την εορτή των Χριστουγέννων**, υπογράμμισε ότι ο εκκλησιαστικός τρόπος αναδεικνύει τον προσωπικό τρόπο προετοιμασίας. Η Εκκλησία κάνει προτάσεις ζωής, και ο κάθε άνθρωπος με αγάπη για τον Χριστό, υπακοή στον Χριστό και την Εκκλησία θα προετοιμαστεί με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Δηλαδή ο κάθε ένας με τη συμβολή του πνευματικού του και μέσα στην εκκλησία μπορεί να προετοιμαστεί για τα προσωπικά του Χριστούγεννα και για τα κοινά Χριστούγεννα.

Όπως τόνισε, πραγματικά Χριστούγεννα βιώνουμε μόνο στην Αγία Τράπεζα, στα Μυστήρια της Εκκλησίας.

Στη συνέχεια, είπε ότι οι άνθρωποι που πονάνε νιώθουν περισσότερο τα Χριστούγεννα από αυτούς που αισθάνονται αυτάρκειες, και ότι ο Χριστός μάς μιλάει στη δυσκολία μας, για αυτό είναι η παρηγοριά και η ελπίδα όλων των ανθρώπων.

## **Στο πλευρό των αγροτών**

Έπειτα με αφορμή τις **εξελίξεις στον αγροτικό τομέα και τις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων**, ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε:

«Είναι αλήθεια ότι οι αγρότες, ο Πρωτογενής τομέας που στενάζει και υποφέρει δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. Ούτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σαδιστές και θέλουν να κλείνουν τους δρόμους για να ταλαιπωρούν τους συνανθρώπους τους.

Άλλωστε και οι αγρότες περιμένουν τα παιδιά τους στις γιορτές, τα εγγόνια τους. Περιμένουν τους οικείους, τους συγγενείς, τους φίλους και κανείς δεν έχει όρεξη να περνάει τις γιορτές πάνω στην Εθνική Οδό και να βρίσκεται εκεί με το τρακτέρ του και με τα μηχανήματά του. Αλλοίμονο, **δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μετατοπίσουμε τα όποια προβλήματα εντός της κοινωνίας των πολιτών και να στρέψουμε τον έναν αδελφό εναντίον του άλλου αδελφό.** Αλλά αντίθετα θα πρέπει να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, γιατί και οι διεκδικήσεις είναι απαραίτητες. **Δεν είναι κακό να διεκδικούμε και ιδιαίτερα να διεκδικούμε υπέρ των άλλων και όχι υπέρ των εαυτών μας.** Μεγαλύτερη αξία έχει η διεκδίκηση ημών που δεν είμαστε αγρότες υπέρ των αγροτών, παρά των αγροτών για τον εαυτό τους και για τα δικά τους, ας το πούμε, συμφέροντα.

Είναι υποχρέωσή μας σαν κοινωνία και σαν αλληλεγγύη. Και **η διεκδίκηση δεν σημαίνει εχθρότητα ούτε σημαίνει εχθροπάθεια ούτε σημαίνει αμφισβήτηση.** Είναι συνταγματικό δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται σε μια ευνομούμενη δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να χαροποιεί και την πολιτεία. Θα πρέπει να τη χαροποιεί ότι υπάρχουν διεκδικήσεις και αυτές θα μεταφέρονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και **να ταρακουνούνται οι ισχυροί αυτού του κόσμου και να μην ξεγελιούνται από τα λαμπάκια των Χριστουγέννων** και από τις διακοσμήσεις της περιόδου αυτής, αλλά να βλέπουν στα πραγματικά προβλήματα τα οποία αφορούν το παρόν και το μέλλον του τόπου μας, της πατρίδος μας αλλά και γενικότερα της ζωής μας.

Νομίζω ότι θα γίνουν τα αναγκαία βήματα από όλες τις πλευρές και κάτι καλό θα βγει. Εμείς, όμως, και εγώ προσωπικά συμπαρίσταμαι με όλη μου την ψυχή. **Είμαι υπέρ των αγώνων. Είμαι υπέρ των επαναστάσεων. Είμαι υπέρ των διεκδικήσεων. Γιατί ο εφησυχασμός δεν κάνει ποτέ καλό στην εξουσία. Ποτέ. Μια δημοκρατία θέλει και συμπολίτευση και αντιπολίτευση για να είναι υγιής».**

**«Να κρατάτε θερμές τις πύλες της πίστης»**

Με αφορμή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι, όπως την κατάθλιψη, δήλωσε ότι όταν λείπει η αγάπη, ο άνθρωπος αναζητεί υποκατάστατα, όπως το διαδίκτυο, ουσίες, τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, σε μία παραίτηση, στη νωχελικότητα. Όμως η αγάπη είναι το φάρμακο. Μάλιστα ο Σεβασμιώτατος παρότρυνε όλους να επενδύσουν στις ανθρώπινες σχέσεις. Όπως τόνισε, το εμπόδιο είναι όταν απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλο, ενώ σημαντικός είναι ο ρόλος της εκκλησίας, της παιδείας, της οικογένειας, των πνευματικών ανθρώπων.

**«Να επαναστατήσουμε προσωπικά»,** είπε και συμπλήρωσε: **«Έχουμε συμμάχους τον Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, ανθρώπους που μας αγαπούν. Εκεί θα στηριχθούμε».**

Τέλος, στο μήνυμά του με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων, είπε χαρακτηριστικά:

*«Για να πιαστώ από ένα αρχαίο τοπόσημο του τόπου που διακονώ, **κρατάτε Θερμοπύλες, κρατάτε θερμές δηλαδή τις πύλες της πίστεως της πίστεως και της αγάπης και της ορθοδοξίας με ταπεινότητα, με μετάνοια, με σεμνότητα αλλά και με προσήλωση σε αυτόν τον πολιτισμό της πίστης,** τον οποίο παραλάβαμε και τον οποίο συνθέτουν όχι μόνο τα δόγματα και οι κανόνες της εκκλησίας αλλά και τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις. Όλα μαζί συναποτελούν έναν πολιτισμό μιας πνευματικότητας του σαρκωμένου λόγου, μιας πνευματικότητας του θεανθρώπου μιας πνευματικότητας που οδηγεί τον άνθρωπο από την χωρικότητα τον οδηγεί στην ουράνια πραγματικότητα. Αυτός είναι ο προορισμός μας».*

*«Να ψάξουμε το αστέρι της Βηθλεέμ σαν τους τρεις μάγους οι οποίοι εγκατέλειψαν και τις πατρίδες τους και τις επιστήμες τους και τις δεισιδαιμονίες τους και τις αντιλήψεις τους, και οδοιπόρησαν για να βρουν τον νήπιο άγγελο του Εμμανουήλ. Αυτό να πράξουμε και εμείς ό,τι και αν χρειαστεί να εγκαταλείψουμε από τον εαυτό μας.. Ας το αφήσουμε τον εαυτό μας για να έρθει ο Χριστός στη ζωή μας»,* κατέληξε.

**Ακούστε σε podcast ολόκληρη την εκπομπή «Επικαιρότητα στην Πemptousία» της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025:**

Η εκπομπή **«Επικαιρότητα στην Πemptousία»** μεταδίδεται κάθε Τετάρτη, στη 13:30, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο [Pemptousia FM](#).

Στην εκπομπή θα μπορείτε να ενημερώνεστε για γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία, την Εκκλησία, την πολιτική, καθώς και γενικότερα τον παγκόσμιο χάρτη. Στην εκπομπή θα γίνεται επίσης ανασκόπηση στα γεγονότα της εβδομάδας με ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και συνεντεύξεις.

**Βρείτε όλες τις προηγούμενες εκπομπές σε podcast στον σύνδεσμο:**  
**[epikairothta.castos.com](http://epikairothta.castos.com)**