

## Ο Κερκύρας Νεκτάριος κοντά στα παιδιά

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων



**Την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριος, προσκεκλημένος από την ενορία της Κάτω Κορακιάνας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία για τα παιδιά τοπικού Δημοτικού Σχολείου. Ο Ιερός Ναός πλημμύρισε από μικρούς μαθητές δημιουργώντας ένα όμορφο κλίμα.**

Ο κ. Νεκτάριος κατά την ομιλία του, ομίλησε στα παιδιά με απλότητα για το γεγονός της γέννησης του Χριστού. Μέχρι τότε η κοινωνία ήταν βυθισμένη στο ψέμα και οι άνθρωποι ήταν διψασμένοι για την Αλήθεια. Μέσα στον Ιερό Ναό βλέπουμε το Χριστό εικονιζόμενο να κρατά ένα ευαγγέλιο το οποίο γράφει ότι εγώ

είμαι «η αλήθεια», «το φως», «το νερό», «η οδός» για τον κόσμο δείχνοντας μας έτσι τη ζωή της αγάπης και της δικαιοσύνης.



Δυστυχώς, ο άνθρωπος από παλιά άφησε το Χριστό και επέτρεψε να μπει στην

ψυχή του το ψέμα και η κακία. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος έγινε πονηρός και θεώρησε ότι μπορεί να ζει μια ζωή μέσα στο ψέμα. Για αυτόν το λόγο πρέπει να κοιτάζουμε προς την Ανατολή, από όπου βγαίνει το φως, ο ήλιος. Από όπου γεννήθηκε ο Χριστός ο οποίος είναι το αληθινό φως, το πνευματικό που φωτίζει τη ζωή και την ψυχή μας. Όταν Τον πλησιάσουμε αυτό το φως μπαίνει στην καρδιά μας και ο άνθρωπος γίνεται ολόκληρος φως. Έτσι, τα Χριστούγεννα ψάλλουμε για το Χριστό ότι «ανέτειλε ο Ήλιος της Δικαιοσύνης».

Αυτή η δικαιοσύνη δεν υπήρχε παλιότερα και δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα. Έτσι, επιτρέπουμε στο διάβολο, στην κακία να καταλάβει χώρο στο μέσα μας με αποτέλεσμα να τού δίνουμε δικαιώματα. Ο Θεός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση και αυτό έγινε με τη θέληση του Θεού Πατέρα. Έγινε όμοιος με εμάς για να μάς διδάξει και να ακούσουμε τον αληθινό Θεό. Στο τέλος, ο κ. Νεκτάριος απηύθυνε νουθεσίες προς τα παιδιά και τους δασκάλους τους ενώ ευχήθηκε σε όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.









