

Η Πρωτοχρονιά στην Φθιώτιδα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος



Από την όμορφη Λοκρίδα, όπως κάθε χρόνο, ξεκίνησαν και εφέτος οι Πανηγυρικές Ακολουθίες για την Δεσποτική Εορτή της Περιτομής του Κυρίου, την Μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου και την υποδοχή του νέου έτους 2026.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών χοροστάτησε στον Μεγάλο Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Μεγαπλατάνου Λοκρίδος, τέλεσε την πρώτη Δοξολογία, ευλόγησε την πρώτη Αγιοβασιλόπιτα του 2026 και απηύθυνε μήνυμα αγάπης στους κληρικούς και στο λαό της περιοχής Ταλαντίου και Λοκρίδος:

«Μέγας Βασίλειος και Μέγας Πλάτανος. Από εδώ από την καρδιά της Λοκρίδος, την οποία τόσο πολύ αγαπώ, την οποία έχω μέσα στην καρδιά μου και για την οποία αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που με αξίωσε ο Θεός να είμαι ποιμένας της,

επίσκοπος και πνευματικός της πατέρας στέλνουμε το πρώτο μήνυμα για το νέο έτος 2026, το οποίο εύχομαι, όσες δυσκολίες και αν έρθουν, να είναι διαχειρίσιμες, να μην είναι πάνω από τη δύναμή μας, για όλους μας ανεξαιρέτως, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί κανείς την απώλεια αγαπημένων προσώπων, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί το ακατανόητο και παράλογο του θανάτου, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί προσωπικές ή συλλογικές μερικές ή ολικές καταστροφές.

Να είναι οι δυσκολίες μας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας που θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και ψυχολογικά και υλικά και πνευματικά,. το εύχομαι για όλους σας ανεξαιρέτως και για τον καθένα προσωπικά. Ο καθένας γνωρίζει πολύ καλύτερα μέσα του τι του συμβαίνει, τι φοβάται και τι ελπίζει. Βλέπετε ο φόβος με την ελπίδα συμβαδίζουν μαζί. Να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη, να έχετε ενότητα, να είστε ειρηνοποιοί στην οικογένειά σας, στη γειτονιά σας, στο χωριό σας. Να είστε άγγελοι ειρήνης, να φέρνετε την ειρήνη που την έχουμε τόσο ανάγκη για να μπορούμε να πορευόμαστε στη ζωή μας».

Στην αλλαγή του χρόνου, ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών ευλόγησε την Ιερά Αγρυπνία, η οποία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Λαμίας. Ένα διαφορετικό από τα κοσμικά πρότυπα «Ρεβεγιόν». Ένα «Ευχαριστιακό Ρεβεγιόν», το οποίο τελέθηκε για όλους — νέους, οικογένειες, κάθε άνθρωπο που αναζητά κάτι διαφορετικό, ένα αληθινό, ήρεμο και φωτεινό ξεκίνημα, αλλά και όσους βιώνουν τη μοναξιά, ακόμη κι αν βρίσκονται ανάμεσα σε πολλούς. Η νέα χρονιά δεν χρειάζεται απαραίτητα θόρυβο για να αρχίσει καλά. Χρειάζεται φως. Χρειάζεται ελπίδα. Χρειάζεται να μη νιώθει κανείς μόνος, αλλά τη νύχτα που αλλάζει ο χρόνος, βρέθηκαν όλοι στην Εκκλησία που είναι το κοινό μας σπίτι, ανοιχτό και φιλόξενο για όλους. Ένας τόπος όπου η καρδιά ξεκουράζεται και η ελπίδα ξαναγεννιέται. Το «πανδοχείο» της αγάπης.

Κατά την αλλαγή του χρόνου, στο μεσονύκτιο ακριβώς, πριν την από κοινού απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως, ο κ. Συμεών ευχετικώς ανέφερε:

«Μας αξιώνει η αγάπη του Θεού ακριβώς στις 00:00 π.μ., τώρα δηλαδή, να απαγγέλουμε το Σύμβολο της Πίστεως, την ομολογία της πίστεως, να ανανεώνουμε δηλαδή την ταυτότητά μας. Να μας αξιώσει ο Θεός, και αυτό να το προσευχηθούμε όλοι, να μας αξιώσει ο Θεός, μέχρι το τέλος της ζωής μας, να κρατήσουμε την πίστη μας. Αν κρατήσουμε την πίστη μας, τότε κάθε αλλαγή του χρόνου, όχι μόνο το 2026, θα έχει νόημα στη ζωή μας».

Εχθές το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου, όπου και εκήρυξε τον Θείο Λόγο σχετικά με το νόημα

της αληθινής προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης με βάση την ζωή και διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου.

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών κατέφθασε στον Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, και χοροστάτησε στην Επίσημη Δοξολογία, παρουσία σύσσωμης της πολιτικής, θεσμικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, καθώς και του πιστού λαού.

Το Εγκύκλιο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου ανέγνωσε ο Άγιος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος. ([Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την Εγκύκλιο](#))

Στις πατρικές ευχές του ο Σεβασμιώτατος προς τους Άρχοντες και τον πιστό Λαό ανέφερε: «Η ευχή που αναγνώσαμε για τη νέα χρονιά περιέχεται σε τρεις λέξεις: Χρηστότητα, Ειρήνη, Δικαιοσύνη. Αυτό εύχομαι ολόψυχα για όλους μας, σε κάθε βήμα μας και προσωπικό και συλλογικό. Χρηστότητα και όχι διαφθορά, Ειρήνη και όχι πόλεμο, Δικαιοσύνη και όχι αδικία. Καλή και ευλογημένη χρονιά!»

Ο κ. Συμεών ευλόγησε την Βασιλόπιττα, καθώς και αντάλλαξε ευχές με τις αρχές, τους φορείς και τους πολίτες στο ισόγειο του Περιφερειακού Καταστήματος της Π.Ε. Φθιώτιδος στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία καθώς και την Βασιλόπιττα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών επισκέφθηκε εορτίως τόσο το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας όσο και την Γενική Κλινική Τσεκούρα της πόλεως, όπου ευχήθηκε σε ιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, σε ασθενείς και στους οικείους αυτών.

