

01/12/2018

“Ζούμε καθημερινά την φιλανθρωπία του Θεού”

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες](#) / [Εκκλησία της Κύπρου](#)



Το Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου 2018, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα, συμπαραστατούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτη Ιωάννη.

Επίσης, στη Θεία Λειτουργία συμμετέσχαν οι Πρωτοπρεσβύτεροι π. Κωνσταντίνος Βασιλείου και π. Πέτρος Παπαϊωάννου, καθώς και οι Διάκονοι π. Μιχαήλ Νικολάου, Αρχιδιάκονος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου και π. Ανδρέας Ματέι. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε το 5ο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ († 5 Δεκεμβρίου 2013).

Στον εκκλησιασμό συμμετέσχαν προσκυνητές από διάφορα μέρη της Κύπρου. Όλοι είχαν κάτι να ζητήσουν για την προσωπική και οικογενειακή τους προκοπή τον Άγιο και Πανεύφημο Απόστολο Ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου. Ζήτησαν τη βοήθεια του Αποστόλου Βαρνάβα για την νεολαία της πατρίδας μας και για κάθε άνθρωπο που θέλει την ευλογία και τη δύναμη του Θεού στη ζωή και την εκπλήρωση κάθε ευγενικού πόθου.

Ο Επίσκοπος Μεσαορίας βαθιά συγκινημένος, ενθουμούμενος και τους εκκλησιασμούς με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου και τη φιλοξενία του Καθηγουμένου Γαβριήλ, μίλησε στο εκκλησίασμα για την ανάγκη πνευματικής εγρήγορσης από τον κάθε Χριστιανό από όπου κι αν διακονεί, εργάζεται και δημιουργεί. Αυτή η διάθεση για εγρήγορση έρχεται ως πρόσκληση και ευλογία αυτές τις ημέρες που πορευόμαστε για τη Μητρόπολη των εορτών τα Χριστούγεννα.

Ο Μεσαορίας Γρηγόριος επισήμανε ότι ο Χριστιανός ζει καθημερινά την φιλανθρωπία του Θεού, κατεξοχήν με τη συμμετοχή του στη Λατρεία της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα με τη μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων. Όμως έρχεται και ημερολογιακά η εορτή των Χριστουγέννων ως ευκαιρία εγρήγορσης και αξιοποίησης των χαρισμάτων που το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον κάθε άνθρωπο.

Ο Χριστιανός ζει καθημερινά, υπογράμμισε ο Μεσαορίας Γρηγόριος, το θαύμα της σάρκωσης του Λόγου του Θεού. Το «παιδίον το νέον ο προαιώνων Θεός», είναι ο Σωτήρας και Λυτρωτής.