

Ρόδου Κύριλλος: “Η ταυτότητά μας είναι βαθύτατα πνευματική, σφραγισμένη από την Ορθοδοξία των Πατέρων μας”

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ρόδου](#)



Μήνυμα επί τη Συνάξει των εν Δωδεκανήσω Αγίων, η οποία εορτάζεται στις 7 Μαρτίου μαζί με την επέτειο Ενσωμάτωσης των νησιών στο κορμό της Μητέρας Πατρίδας, στέλνει ο [Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος](#).

Ο Σεβασμιώτατος τονίζει ότι η Εκκλησία στάθηκε διά μέσου των αιώνων λιμάνι καταφυγής και σωτηρίας και οι Άγιοί μας, που έζησαν μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες του τόπου και της εποχής τους, ήταν παιδιά του λαού της, άνθρωποι σε σύνδεση με την πραγματικότητα, οι οποίοι έζησαν το Ευαγγέλιο και με το λόγο τους και το παράδειγμά τους έγιναν φάροι πνευματικοί πίστεως, ελπίδας και υπομονής.

“Η ταυτότητά μας δεν είναι μόνο γεωγραφική ή πολιτισμική αλλά βαθύτατα πνευματική, σφραγισμένη από την Ορθοδοξία των Πατέρων μας”, προσθέτει.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου:

Άγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω.

Τήν 7η Μαρτίου, ή τοπική μας Έκκλησία τής Δωδεκανήσου έορτάζει, μαζί μέ τήν έπέτειο τής Ένσωματώσεως τών νησιών μας στόν κορμό τής Μητέρας πατρίδας, τήν Μνήμη (Σύναξη) όλων τών Αγίων τών νησιών μας, τών δικών μας Αγίων. Άν και καθένας απ' αυτούς έχει τή δική του ήμέρα Μνήμης, μέ απόφαση τής Μητέρας μας Έκκλησίας, τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριαρχείου, όρίστηκε σημειολογικά νά έορτάζονται όλοι μαζί αυτήν τή μεγάλη και έπίσημη ήμέρα για τά νησιά μας.

Οί Άγιοί μας, οί Απόστολοι Παῦλος, Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, Πρόχορος και Σίλας, οί Ἱεράρχες, οί Μάρτυρες, οί Νεομάρτυρες, οί Ὅσιοι, οί γνωστοί και οί άγνωστοι, όσοι έζησαν, μαρτύρησαν, άγίασαν και φώτισαν τόν τόπο μας μέ τήν εὐαγγελική ζωή τους και τούς άγώνες τους για τήν πίστη, αλλά και όσοι έδῶ γεννήθηκαν αλλά έβλάστησαν τούς καρπούς τής άγιότητας σέ άλλους τόπους, καταθέτουν διαχρονικά στό λαό μας τή μαρτυρία ότι ή άγιότητα δέν έχει χρονικούς περιορισμούς και δέν ανήκει σέ μέρη μακρινά από έμᾶς, αλλά γεννιέται και καρποφορεῖ και έδῶ, στό δικό μας τόπο, μέσα στις δυσκολίες τής ιστορικής διαδρομής τοῦ λαοῦ μας, μέσα στους άγώνες του για τή διαφύλαξη τής αὐτοσυνειδησίας του. Ένός λαοῦ απέδειξε στό διάβα τών αιώνων ότι ξέρει νά πιστεύει και νά έλπίζει στό Θεό και νά διαφυλάσσει τήν κληροδοσία τών Πατέρων του.

Ἡ Δωδεκάνησος, εξαιτίας τής γεωπολιτικῆς άξίας της, γνώρισε κατακτήσεις, σκλαβιά, ξένες κυριαρχίες και επικυριαρχίες, πολιτισμικές πιέσεις και πολλά άλλα δυσχερή και έπώδυνα. Ὅμως όλες οί πολύτροπες, μακροχρόνιες και βασανιστικές δοκιμασίες δέ μπόρεσαν νά κάμψουν τό φρόνημα τοῦ λαοῦ της. Ἡ Έκκλησία στάθηκε διά μέσου τών αιώνων λιμάνι καταφυγῆς και σωτηρίας και οί Άγιοί μας, πού έζησαν μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες τοῦ τόπου και τής έποχῆς τους, ἦταν παιδιά τοῦ λαοῦ της, άνθρωποι σέ σύνδεση με τήν πραγματικότητα, οί όποιοι έζησαν τό Εὐαγγέλιο και μέ τό λόγο τους και τό παράδειγμά τους έγιναν φάροι πνευματικοί πίστεως, έλπίδας και ύπομονῆς.

Σήμερα, έορτάζοντας τή Μνήμη τους, άς ακούσουμε τό μήνυμά τους. Διακηρύσσουν ότι ή ταυτότητά μας δέν είναι μόνο γεωγραφική ή πολιτισμική αλλά βαθύτατα πνευματική, σφραγισμένη από τήν Ὁρθοδοξία τών Πατέρων μας. Μᾶς υπενθυμίζουν ότι μπορούμε νά ζοῦμε μέσα στις σύγχρονες και ιδιαίτερες συνθήκες τοῦ τόπου μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στά τελευταία όγδόντα έλεύθερα χρόνια, από τήν Ένσωμάτωση μέχρι σήμερα, χωρίς νά χάνουμε τόν προσανατολισμό μας και χωρίς νά απεμπολοῦμε τίς πατρογονικές άξίες μας• νά αντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες, χωρίς νά χάνουμε τήν έλπίδα μας• νά μένουμε

πιστοί σέ ὅσα μᾶς παραδόθηκαν καί νά ἔχουμε τόν προσανατολισμό μας πρός τό Θεό· νά εἴμαστε ἑνωμένοι, λαός σέ ἀκατάπαυστη ἐγρήγορη, λαός Θεοῦ πού δέ λησμονεῖ τό ἱστορικό χρέος του.

Ἡ Μνήμη λοιπόν τῶν τοπικῶν μας Ἀγίων ἀποτελεῖ μιά πρόσκληση γιά ὅλους μας. Μᾶς προσκαλεῖ νά μένουμε ἑνωμένοι μέ τίς ρίζες μας• νά ζοῦμε τήν ἐκκλησιαστική, πολιτισμική καί ἱστορική μας παράδοση• νά τή μεταφράζουμε στό σήμερα• νά συνομιλοῦμε σύγχρονα μαζί της καί νά τή συνεχίζουμε μέ εὐθύνη, μετατρέποντάς την σέ πρόταση καί τρόπο ζωῆς.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ

Ἄς τιμήσουμε, λοιπόν, σήμερα τούς Ἁγίους μας καί ἅς μνημονεύσουμε μέ εὐγνωμοσύνη ὅλους ἐκείνους πού ἀγωνίστηκαν καί πόνεσαν γιά τή διαφύλαξη τῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ τόπου μας καί τήν ἐλευθερία μας. Ἄς κρατήσουμε ζωντανή τή μνήμη τους. Μνήμη πού διδάσκει, ἐνισχύει καί δίδει ἐλπίδα, τήν ὁποία κανείς δέ μπορεῖ νά μᾶς τήν πάρει, ἄν ἐμεῖς δέν τό θελήσουμε.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα ἀπό τό Θεό. Εἶθε οἱ πρεσβεῖες τῶν Ἀγίων μας νά φωτίζουν τούς δρόμους μας καί νά μᾶς δυναμώνουν, ὥστε νά ἀντιμετωπίζουμε αἰσιόδοξα καί ἀποτελεσματικά τίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας.

Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ