

## «...ορατών τε πάντων καὶ αοράτων ...»

/ Ορθόδοξες Προβολές



Στο Σύμβολο της Πίστεως απαγγέλουμε:

«Πιστεύω εἰς ἔναν Θεόν... ποιητήν... ὄρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων...»

Οι άγιοι άγγελοι είναι αόρατα πλάσματα του Θεού. Είναι πνευματικά όντα, πλασμένα για να διακονούν: κυρίως για να υμνολογούν, να δοξολογούν τον Θεό, αλλά και για να υπηρετούν, να βοηθούν τους ανθρώπους στο να εκτελούν το θείο θέλημα, στο να κάνουν το καλό. Γι' αυτό στις δυσκολίες μας, στις ανάγκες μας αλλά και στους πειρασμούς της ζωής μας, παρακαλούμε τον Θεό να μας στείλει τους αγγέλους Του, για να μας βοηθήσουν.

Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του προστάτη, τον φύλακα άγγελό του. Είναι κοντά του, τον βλέπει, τον βοηθάει στο καλό, χαίρεται με την προκοπή του, λυπάται με τα λάθη του. Μένει ως το τέλος της ζωής του και είναι αυτός που οδηγεί την ψυχή του από αυτή τη ζωή, την πρόσκαιρη, στην άλλη, την αιώνια.

Εκτός από τον φύλακα άγγελό μας υπάρχουν και πολλοί άλλοι άγγελοι. Όλοι

κάποιο πνευματικό έργο μας προσφέρουν.

Η Αγία Γραφή μας λέει ότι οι τάξεις, τα τάγματα των αγγέλων που δημιούργησε πριν από τους ανθρώπους ο Θεός, ήταν δέκα. Ένα όμως απ' αυτά, το τάγμα που είχε αρχηγό τον άγγελο Εωσφόρο, θέλησε να ξεπεράσει τον Θεό. Την ίδια κιόλας στιγμή, σαν αστραπή, έπεσε απ' τον ουρανό στα Τάρταρα, στη σκοτεινιά του Άδη. Έτσι ο Εωσφόρος κι όλο του το τάγμα έγινε ο Σατανάς με τους διαβόλους.

Η φωνή του αρχαγγέλου Μιχαήλ, με το «Στῶμεν καλῶς» προς τις μυριάδες των άλλων αγγέλων συντάραξε το Σύμπαν. Κι η πύρινη ρομφαία του έγινε από τότε ο τρόμος των δαιμόνων.

Στην Αγία Γραφή πάρα πολλές φορές αναφέρονται οι άγιοι άγγελοι. Και στη Θεία Λειτουργία επίσης τους αναφέρουμε συχνά αλλά και στις προσευχές μας. Ο αγγελικός ύμνος «Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός...» βρίσκεται πολλές φορές την ημέρα στα χείλη μας.

Οι άγιοι άγγελοι δε θυμάνουν με τους ανθρώπους. Δεν τιμωρούν. Μόνον εκτελούν το θέλημα του Θεού. Χαίρονται όταν ζούμε σύμφωνα με το θείο θέλημα, αλλά και λυπούνται όταν απομακρυνόμαστε απ' αυτό. Δε μας εγκαταλείπουν ποτέ. Κι όταν ακόμη είναι μακριά μας, είναι επειδή εμείς απομακρυνόμαστε απ' αυτούς. Όσοι προσπαθούν να ζουν όπως θέλει ο Θεός, έχουν πάντα κοντά τους, προστάτες και βοηθούς, τους αγίους αγγέλους.

Τα εννέα αγγελικά τάγματα είναι: Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Αρχές, Εξουσίες, Δυνάμεις, Χερουβίμ, Σεραφείμ. Οι πιστοί Χριστιανοί όλους τους αγγέλους τους ονομάζουν ΑΣΩΜΑΤΟΥΣ, αφού δεν έχουν υλικό σώμα.

Από τους επτά Αρχαγγέλους (που τους ονομάζουμε και Ταξιάρχες) γνωρίζουμε τα ονόματα των τεσσάρων:

Αρχάγγελος Μιχαήλ (Ποιος είναι όπως ο Θεός;)

Αρχάγγελος Γαβριήλ: (ο ήρωας του Θεού), αυτός που παρουσιάστηκε στην Παναγία μας, αλλά και σε άλλους δικαίους και αγίους.

Αρχάγγελος Ραφαήλ (ο Θεός θα θεραπεύσει), αυτός που μεταφέρει τις προσευχές μας στον Θεό.

Αρχάγγελος Ουριήλ (το πυρ του Θεού), ερμηνεύει τις προφητείες.

Η Δευτέρα είναι η μέρα η αφιερωμένη στους αγίους αγγέλους και η Εκκλησία ψάλλει γι' αυτούς κατανυκτικούς ύμνους.

Σ.Γ.Α.

Πηγή: [pemptousia.gr](http://pemptousia.gr)