

08/11/2019

Ηθική πανδαισία, για την παρουσίαση του βιβλίου του Γέροντος Ιωσήφ, στο Μέγαρο Μουσικής

[/ Επικαιρότητα](#)



Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Σε ένα κλίμα ηθικής πανδαισίας και με την συντριπτική συμμετοχή, του λαού των Αθηνών, πλήθους ιερωμένων και μοναχών από όλη την Ελλάδα, αλλά και της εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτικής και μας ηγεσίας, έλαβε χώρα την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», η παρουσίαση του τόμου «Επιστολές και Ποιήματα», Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Μια πολυφρόντιστη έκδοση της Αγίας, Σεβασμίας και Μεγίστης, Σταυροπηγιακής Μονής του Βατοπαιδίου και με την αγάπη και την ανύστα ηθική μέριμνα, του αεικίνητου και ακάματου Γέροντάς της, Αρχιμανδρίτη κ.κ. Εφραίμ.

Η έκδοση του τόμου του Γέροντος Ιωσήφ, με τις επιστολές και τα ποιήματα του, που μυροβολούν, από την αγιότητα, τον άχραντο λυρισμό, αλλά και το βαθύτατο μοναστικό βίωμα της λιτής και απέριπτης ζωής του, που ανακαθόρισε τις αρχές και τις αξίες του μοναστισμού, έγινε από την Ιερά Μονή του Βατοπαιδίου, με την

ευκαιρία της συμπληρώσεως 60 ετών από την κοίμησή του. Τύχη αγαθή όμως η έκδοση αυτή έγινε, λίγο καιρό πριν αφότου - μερικές μέρες μόλις ενωρίτερα- ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επεσκέφθη το Ιερό Όρος του Άθω και κατά την επίσκεψή του, στο Βατοπαίδι, ανακοίνωσε την απόφαση της ένταξης του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδι-νού, ή «Σπηλαιάτη» όπως αλλιώς ελέγετο, στις «Αγιολογικές Δέλτους», δηλαδή την επίσημη ανακήρυξή του ως Αγίου, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά και πέραν της τυπικής αγιοκατάταξης, ο Γέρων Ιωσήφ, με τον σεπτό, λιτό και βαθύτατα πνευματικό βίο του, που ανέσυρε στην αγία αθωνική πολιτεία, την ενάρετη εγκαταβίωση, τον ανένδοτο και σύμφυτο με κάθε ανθρώπινη στέρηση μοναστισμό, είχε ήδη περάσει στην έξοχη χωρία, των αγίων της χριστιανικής εκκλησίας. Ο καλαίσθητος τόμος με τις επιστολές και τα ποιήματα του, από το αρχείο της Αγίας Μονής του Βατοπαιδίου, αποτυπώνει την αδιάλειπτη αγωνία του, μέσα από μια μνημειώδη λιτή και τραχύτατη ζωή, αποστερημένη από κάθε κοσμική θαλπωρή, να προσεγγίσει τις διδαχές του Χριστού μας και να φανεί ηθικά αντάξιος της χάρης και της ευλογίας του.

Παράλληλα υποδηλώνει όμως και μια βαθιά τίμια συνείδηση, που πασχίζει καθημερινά, με τον ασκητικό βίο και το χριστοφόρο παράδειγμά του, να μας δείξει το αληθινό νόημα της ζωής. Το οποίο μπορεί να το ανεύρει κανείς, με την βαθιά πίστη, την αδιαπραγμάτευτη στον Θεό υπακοή και την αδιάλειπτη προσευχή. Είναι διάστι-κτες από ηθική τρυφερότητα, αλλά και αγάπη για τον άνθρωπο οι επιστολές του Γέροντος Ιωσήφ, αλλά συνάμα είναι και βαθύτατα παιδευτικές στο να προσεγγίσουμε τον Θεό, με τις αναδεικνυόμενες ηθικές αρετές τους, όπως της αγάπης, της φιλαλληλίας, της αδελφοσύνης και της συμπόνιας για τον πάσχοντα διπλανό μας, που τον ταλανίζει η ανημπόρια.

ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΑ 23

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ & ΠΟΙΗΜΑΤΑ



60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ



ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ
ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ