

Ματθαίος ο Ευαγγελιστής

/ Βίοι Αγίων



Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου.

Ο Απόστολος Ματθαίος ήταν γιος του Αλφαίου, καταγόταν από τη Γαλιλαία και πριν γίνει μαθητής του Χριστού, ονομαζόταν Λεύης. Όπως ο ίδιος αναφέρει, παραθέτοντας τον κατάλογο των δώδεκα Αποστόλων, ασκούσε το κακόφημο επάγγελμα του τελώνη, δηλαδή ήταν συλλέκτης φόρων, από το οποίο και είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία.

Γράφει ο Ηλίας Βουλγαράκης ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος θέλησε να υπογραμμίσει την αρετή της ταπείνωσης στη ζωή του και γι' αυτό αναφέρεται προσωπικά στο επάγγελμα που επιτελούσε. «'Η διαπίστωση αυτή οδήγησε τὸν ἱστορικό Εὐσέβιο Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης στὸ εὐλόγο συμπέρασμα ὅτι ὁ Ἀπόστολος Ματθαῖος ἔγραψε αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμὸ, ὅχι ἀσφαλῶς γιὰ νὰ τιμήσει τὸν ἑαυτό του ἀπέναντι στοὺς ἄλλους Ἀποστόλους πὸ ἦσαν στὴν πλειονότητά τους ψαράδες, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν ὑποτιμήσει. Πόσο σωστὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα τοῦτο καταφαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ἀρχαία ἐποχή, ἀλλὰ καὶ στὰ χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης τὸ ἐπάγγελμα τοῦ τελῶνη θεωρεῖτο ἠθικὰ ἐπιλήψιμο λόγῳ τῶν ἐκβιασμῶν πὸ ἔκαναν οἱ τελῶνες σὲ πλούσιους καὶ φτωχοὺς γιὰ νὰ συνάξουν περισσότερα χρήματα. Στὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ τελῶνης κατατάσσεται συχνὰ μαζὶ μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς (Μτ. θ' 10· ια' 19· κα' 31· Μκ. β' 15· Λκ. ε' 29· ζ' 34) ἢ μὲ τοὺς ἀπίστους (ἐθνικοὺς) (Μτ. ιη' 17). Μὲ βάση τὰ παραπάνω συμπεραίνει ὁ Εὐσέβιος ὅτι ὁ Ματθαῖος, προσθέτοντας δίπλα στὸ ὄνομά του τὸ παλιὸ του ἐπάγγελμα, κινήθηκε ἀπὸ πραγματικὴ ταπείνωση».

Μόλις, ωστόσο, ἀκουσε τὸν Ἰησοῦ νὰ του ἀπευθύνει τὸ «ακολουθεῖ μοι», εγκατέλειψε τὰ πάντα, μετανόησε καὶ ἐγίνε κήρυκας τοῦ Ευαγγελίου. Ἀλλαξε ἄρδην τὴν πορεία τῆς ζωῆς του. Επισημαίνει ὁ υμνογράφος γιὰ τὸν Ευαγγελιστὴ Ματθαῖο: «Του τελωνείου τὸν ζυγὸν ἀπορρίψας, δικαιοσύνης τῷ ζυγῷ προσηρμόσθης».

Ὁ Ἀπόστολος Ματθαῖος κήρυξε τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρῶτα ἀνάμεσα στους τελῶνες καὶ τὰ συγγενικά του πρόσωπα καὶ ὕστερα ἀνάμεσα στους εἰδωλόατρος, πολλοὺς ἀπὸ τοὺς οὗοιους κατόρθωσε νὰ φέρει στὴν ἀληθινὴ πίστη. Κήρυξε ἐπίσης τὸ ευαγγέλιο στὴν Αἰθιοπία, ὅπου καὶ υπέστη μαρτυρικὸ θάνατο.

Ὁ Ευαγγελιστὴς Ματθαῖος εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ πρώτου, κατὰ σειρά, βιβλίου ἀπὸ τὰ συνολικά 27 βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, δηλαδή τοῦ κατὰ Ματθαῖον Ευαγγελίου.

Γίνεται φανερό ὅτι με τὴ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὅλα εἶναι δυνατά μέσα στὴν Εκκλησία. Μεταμορφώνονται καὶ πρόσωπα καὶ καταστάσεις, ἀρκεί ὁ ἄνθρωπος νὰ διακρίνεται ἀπὸ πνεῦμα μετανοίας καὶ ταπεινώσεως. Ἐνα ἀκόμη τέτοιο ζωντανὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή τῆς ἐμφάνισης τῆς Εκκλησίας μέσα στο ἱστορικὸ γίνεσθαι, ὡς τρόπος ζωῆς καὶ σωτηρίας, προβάλλει ὁ Ευαγγελιστὴς Ματθαῖος.