

## Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2018

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ηλείας](#)



Την Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιό της εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας όπου αναφέρεται στο μεγάλο γεγονός της Ενανθρώπησης του Υιού και Λόγου του Θεού και το διαχρονικό μήνυμα τοποιο αυτή προβάλλει.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της Εγκυκλίου:

Προς Τους αιδ.Εφημερίους,

τους Ευσεβεστάτους Άρχοντας και το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

της Ιεράς Μητροπόλεως ημών

Αγαπητοί μου Πατέρες και Αδελφοί ,

«Ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερα Σωτήρ, ος εστιν Χριστός Κύριος», είπεν ο Άγγελος προς τους αγραλούντας ποιμένας της Βηθλεέμ, την ημέραν που εγεννήθηκε ο Χριστός. Αυτά επαναλαμβάνει και σήμερα η Εκκλησία προς όλους μας.

Ασφαλώς όμως μπορεί κάποιος να διερωτηθή: Τούτο το μήνυμα του Αρχαγγέλου μπορεί να ακουσθή σήμερα, που εμείς και όλη η ανθρωπότητα ευρίσκεται σε οικονομική κρίσι; Σήμερα, που η ΔΕΗ κόβει το φως στους συνανθρώπους μας και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ζη στο ηθικό και στο κοινωνικό σκοτάδι,

μπορούμε να ψάλλουμε «Η Γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως;» Μπορεί να ακούγεται σήμερα μήνυμα «χαράς μεγάλης», όταν πολλοί από τους συνανθρώπους μας πεθαίνουν από την πείνα;

ΝΑΙ, Χριστιανοί μου, και σήμερα, ιδιαιτέρως μάλιστα σήμερα, πρέπει να ακουσθή τούτο το μήνυμα του Αγγέλου. Να ακουσθή καλά και να εφαρμοσθή πιστά από όλους μας. Γιατί είναι γνωστόν και ομολογείται από όλους, ότι η οικονομική κρίσις είναι αποτέλεσμα της ηθικής κρίσεως των ανθρώπων. Είναι αποτέλεσμα της απομακρύνσεως των ανθρώπων από τον Θεόν και τον νόμον Του. Η οικονομική κρίσις ήλθε, γιατί ξεχάσαμε ότι ήλθε ο αναμενόμενος Μεσίας και Λυτρωτής και ότι μας ελευθέρωσε από τα πάθη και τα ανθρώπινα ελαττώματα, που πληγώνουν και εμάς και τους συνανθρώπους μας. Ξεχάσαμε, ότι ο Χριστός μας έκανε αδελφούς του και ότι εμείς εγίναμε παιδιά του Θεού Πατέρα και τώρα μεταξύ μας αδελφοί. Επομένως η εξάλειψις της οικονομικής κρίσεως θα έλθη τότε μόνον, όταν εξαλειφθή η ηθική κρίσις των ανθρώπων. Όταν οι άνθρωποι ακούσουν το μήνυμα του Σαρκωθέντος προαιωνίου Λόγου του Θεού, που είναι «ειρήνη πάσι». Δηλαδή, όταν συμφιλιωθή ο άνθρωπος με τον Θεόν, με τον συνάνθρωπον και με ολόκληρη την φύσι. Όταν το μήνυμα της ειρήνης ασπασθούν όλοι οι άνθρωποι και το εφαρμόσουν πιστά και ολοκληρωμένο στην καθημερινή ζωή τους.

Τότε το «επί γης ειρήνη» θα γίνη πραγματικότητα σ' ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τότε, το φως της Γεννήσεως του Χριστού θα φωτίση όλα τα μέρη της γης και τα υπόγεια. Τις σκοτεινές φυλακές και πάντα τα καταγώγια. Θα φωτίση τον νουν και την καρδιά όλων των ανθρώπων.

Τότε, και μόνον τότε, όλοι οι άνθρωποι θα είναι φωτισμένοι από το φως του Χριστού. Τότε το φως και η χαρά των Χριστουγέννων δεν θα μείνουν προσωρινά και εξωτερικά στις Πλατείες και τα Χριστουγεννιάτικα δένδρα, αλλά θα γίνουν εσωτερική γαλήνη της ψυχής μας και μόνιμη προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική σωτηρία και χαρά, που τέτοια Χριστούγεννα εύχομαι σήμερα προς όλους σας. ΑΜΗΝ.

Διάπυρος προς τον Σαρκωθέντα Κύριον ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ