

26/12/2019

## **Η Παναγία είναι το μεσότοιχον μεταξύ Θεού και ανθρώπων**

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων



**Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, τιμάται το κορυφαίο των ανθρώπινων προσώπων, το "μεσότοιχον" ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους, η Μητέρα Θεού και ανθρώπων, η Παναγία μας.**

Στο πνεύμα αυτό, στον ιερό ναό Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Οδηγητρίας στους Κοινοπιάστες λειτούργησε το πρωί της Πέμπτης 26 Δεκεμβρίου 2019 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος.



Στο κήρυγμά του προς τους πιστούς ο Μητροπολίτης Κερκύρας επεσήμανε ότι οι άνθρωποι προσφέραμε στον Θεό την Υπεραγία Θεοτόκο, ώστε να γκρεμιστεί το μεσότοιχον που χώριζε τους ανθρώπους από τον Θεό εξαιτίας της πτώσεώς μας. Τιμούμε λοιπόν την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκο, η οποία ήδη έχει περάσει την μεταθανάτια κρίση και βρίσκεται εν τω Παραδείσω της κοινωνίας με τον Θεό. Εμείς οι υπόλοιποι θα περάσουμε την κρίση του κατά πόσον ήμασταν κοντά με τον Θεό με τα έργα και την πίστη μας. Αυτή η κρίση ήδη βιώνεται στην Εκκλησία. Αν ακολουθούμε τις επιταγές της πίστης, τότε ακολουθεί τον δρόμο της κοινωνίας με τον Θεό. Ο καθένας μας οφείλει να ακολουθεί την πίστη και τις αρετές της Παναγίας στην ζωή μας, για να μπορεί να ζήσει την παρουσία του Θεού.



Ο κ. Νεκτάριος επεσήμανε ότι πέρα από το πρόσωπο της Παναγίας, το ευαγγέλιο της ημέρας μάς υπενθυμίζει την σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη. Αυτή η σφαγή συνεχίζεται στις ημέρες μας με τις εκτρώσεις. Η έκτρωση είναι αμαρτία και εγκληματική πράξη και σ' αυτήν δυστυχώς συμβάλλουν και γιατροί και ανώριμοι άνθρωποι, σκοτώνοντας παιδιά που την ώρα της εκτρώσεως βγάζουν σιωπηλή κραυγή. Παράλληλα, υπάρχει και μία προβληματική νοοτροπία από κινήματα που νομίζουν ότι η γυναίκα έχει το δικαίωμα να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψιν της ότι μέσα της φέρει ζωή. Όπως ο Ηρώδης, νομίζουμε ότι είμαστε θεοί και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, κάτι που σημαίνει δυστυχώς την απόρριψη και την απουσία του Θεού από την ζωή μας.



Τα δώρα που αντιπροσέφερε ο Χριστός ως αντίδωρο για τα δώρα των Μάγων ήταν η παύση της ειδωλολατρίας, αντί του χρυσού, την ανάσταση και την αθανασία αντί του θανάτου, τον αληθινό Θεό όπως υπάρχει και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Ας ζήσουμε στην καταλλαγή και στην αγάπη του Θεού, μακριά από το κακό και την αμαρτία!

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τίμησε την γερόντισσα του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Παρασκευής Κοινοπιαστών για την προσφορά των υλικών, προκειμένου να ανακαινιστεί η πρόσοψη του ναού και ενορίτες που εργάστηκαν εθελοντικά!