

«Κάθε βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός είναι ένα μικρό ή μεγάλο φως»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χίου](#)



ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ) εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου:

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, Άριθμός 1, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, 5 Ιανουαρίου 2020 (Μάρκ. α' 1-8)

Άρχη τοῦ νέου ἔτους καὶ ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν μορφὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστοῦ νὰ δεσπόζει στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα. Ὅπως εἶχε γραφεῖ ἀπὸ τοὺς προφήτες, θὰ ἐμφανιζόταν ἕνας προάγγελος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐτοίμαζε τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, ἔτσι ὥστε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐξουθενωμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ βαριὰ ἀσθενής, νὰ ἀκούσει τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, νὰ ἔλθει σὲ συναίσθησιν καὶ νὰ μετανοήσῃ ἐξομολογούμενος τὶς ἁμαρτίες του.

Βλέπουμε μία μορφὴ ἀσκητικὴ, ἀποκομμένη ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη παρηγορία καὶ ἡδυπάθεια, μετὰ τραχεῖα ἐνδυμασία ἀπὸ τρίχες καμήλου, μετὰ

ἐλάχιστη τροφή τὰ ἀγριόχορτα καὶ τὸ ἄγριο μέλι. Ἐνας ἐπίγειος ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, γι' αὐτὸ ἀπεικονίζεται με φτερὰ ἀγγέλου ὡς πτηνὸν τῆς ἐρήμου. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἐξέφερε τὴν κρίση: «Οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ». Αὐτὴ ἡ ἐξαῦλωμένη μορφή γίνεται μαγνήτης γιὰ πλήθη Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι βαπτίζονται στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ ἐξομολογοῦνται τὶς ἁμαρτίες τους.

Γύρω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴ δημιουργεῖται ἕνας κύκλος μαθητῶν, μία πνευματικὴ κίνηση, ἡ ὁποία πραγματικὰ ἀποτελεῖ προετοιμασία γιὰ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς κίνησης αὐτῆς εἶναι ἡ προσμονὴ γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία, τοῦ προσδοκώμενου Χριστοῦ. Αὐτὸ ἄλλωστε ἦταν τὸ μήνυμα τοῦ Ἰωάννου, ὅταν ἔλεγε: « Ἔρχεται μετὰ ἀπὸ ἐμένα ὁ ἰσχυρότερός μου, τοῦ ὁποῖου δὲν εἶμαι ἰκανὸς οὔτε τὰ κορδόνια ἀπὸ τὰ παπούτσια του νὰ σκύψω καὶ νὰ λύσω». Αὐτὴ ἡ συναίσθηση τῆς μηδαμινότητος μπροστὰ στὸ ἄπειρο μεγαλεῖο τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ ἐπισφραγίζεται ἀπὸ τὴν τελευταία φράση τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς: «Ἐγώ», λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, «σᾶς ἐβάπτισα με νερό, αὐτὸς ὅμως θὰ σᾶς βαπτίσει με Ἅγιο Πνεῦμα».

Μελετώντας τὰ λόγια αὐτὰ ἀπὸ τὴ μία θαυμάζουμε καὶ ἐγκωμιάζουμε τὸ πνευματικὸ μέγεθος τῆς μορφῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη εὐγνωμονοῦμε τὸ Κύριο καὶ Θεό μας, ὁ Ὅποιος ἀξίωσε ἐμᾶς, τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανούς τοῦ σήμερα, νὰ φέρουμε μέσα μας ὡς θησαυρὸ πολῦτιμο τὴ σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ μᾶς δόθηκε με τὸ βάπτισμά μας.

Τὸ Ἅγιο Βάπτισμα εἶναι τὸ μυστήριον με τὸ ὁποῖο ἀποβάλλουμε τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, ἀποτασσόμεστε τὸν Σατανᾶ καὶ ὅλα τὰ πνεύματα τοῦ σκότους, συντασσόμεστε με τὸ Χριστὸ καὶ ἐγγραφόμεστε στὴν Ἐκκλησία Του. Ὅλοι μας «ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν» φέρουμε ἐντὸς μας μία σπίθα κρυμμένη στὰ ἔγκατα τῆς ὑπαρξῆς μας, ἡ ὁποία ἄλλοτε τρεμοσβῆνει καὶ κάποτε δυστυχῶς σβῆνει με τὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, ἄλλοτε ὅμως ζωηρεύει, φουντώνει καὶ θεριεύει, ἀνάλογα πρὸς τὴν πνευματικὴ μας κατάσταση. Στὴ βούλησή μας ἐναπόκειται νὰ τὴν ἀυξήσουμε, νὰ τὴν δυναμώσουμε τὴ φλόγα αὐτή, ἔτσι ὥστε νὰ συμβάλουμε καὶ ἐμεῖς στὴν εὐεργετικὴ ἐξάπλωση τῆς πνευματικῆς πυρκαγιᾶς ποὺ ἄναψε ὁ Χριστὸς στὴ γῆ σύμφωνα με τὸ λόγο του: «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;».

Κάθε βαπτισμένος ὀρθόδοξος χριστιανὸς εἶναι ἕνα μικρὸ ἢ μεγάλο φῶς μέσα στὸ σκοτάδι τοῦ καιροῦ μας. Εἶναι μία «λυχνία ἐπὶ τὸν μόδιον», ἕνα κερὶ ποὺ ἀγωνίζεται νὰ διατηρήσει τὴ φλόγα του, παρὰ τὴν ἐχθρικὴ πνοὴ τῶν ἐναντίων ἀνέμων τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων. Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ με λύσσα

πολεμοῦν νὰ σβήσουν τὸ Φῶς Του, ποὺ εἶναι δωρημένο σὲ κάθε πιστὸ χριστιανό, οἱ φίλοι δὲ τοῦ Χριστοῦ διακαῶς παλεύουν, ὄχι μόνο γιὰ νὰ τὸ διατηρήσουν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τὸ αὐξήσουν, ἔτσι ὥστε νὰ λάμπουν ὡς ἅγιοι, κατὰ χάριν Θεοῦ. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἄορατος Πόλεμος γιὰ τὴν διατήρηση καὶ τὴν αὐξηση τῆς φλόγας τοῦ βαπτίσματος, στὸν ὁποῖο καλούμαστε νὰ συμμετάσχουμε ὀλοπρόθυμα καὶ αὐτὴ τὴ νέα χρονιὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἀρχηγοῦ καὶ Τελειωτῆ τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.