

Η Εορτή της Βαπτίσεως στον Αλιάκμονα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας



Ο καθαγιασμός των υδάτων τελέστηκε στη Βέροια, τη Νάουσα και την τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα.

Την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, εορτή της Βαπτίσεως του Κυρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και στη συνέχεια τον Μεγάλο Αγιασμό.

Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο Αρχιερατικός Επίτροπος Περιχώρων Βεροίας και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας ανέγνωσε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο των Θεοφανείων.

Ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς το ποτάμι της πόλης όπου έγινε ο καθαγιασμός των υδάτων με την παρουσία των τοπικών αρχών και μεγάλου αριθμού πιστών.

Αμέσως μετά ο Σεβασμιώτατος μετέβη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Ναούσης όπου τέλεσε τον καθαγιασμό των υδάτων και στην συνέχεια επισκέφθηκε το Δημοτικό κολυμβητήριο της Νάουσας και τέλεσε τον καθαγιασμό για τους αθλητές.

Στις 3:30 το μεσημέρι μετέβη στην περιοχή της τεχνητής λίμνης του Αλιάκμονα όπου επίσης τέλεσε τον καθαγιασμό των υδάτων.

Δείτε τις φωτογραφίες [ΕΔΩ](#)

Ακολουθεί η ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ από τον Σεβασμιώτατο κ. Παντελεήμονα.

«Σήμερα ὁ Χριστός ἐν Ἰορδάνῃ ἦλθε βαπτισθῆναι».

Τό τρίτο βῆμα τῆς πορείας του πρὸς τόν ἄνθρωπο καί τή σωτηρία του κάνει σήμερα ὁ Χριστός. Τό πρῶτο βῆμα ἦταν ἡ ἐνανθρώπησή του καί ἡ Γέννηση του στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, τήν ὁποία ἐορτάσαμε πρὶν ἀπό λίγες ἡμέρες. Βῆμα ἐνδεικτικό τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο τόσο ἀγάπησε, ὥστε «ἐκένωσεν ἑαυτόν μορφήν δούλου μορφήν, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου γενόμενος», ὅπως ὑπέροχα τό διατυπώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Τό δεύτερο βῆμα ἦταν ἡ περιτομή μέ τήν ὁποία ἔδειξε ὅτι δέν ἦλθε «καταλῦσαι τόν νόμον ἢ τούς προφήτας, ἀλλά πληρῶσαι», καί ἔδωσε πρῶτος αὐτός ὑπόδειγμα ὑπακοῆς στόν θεῖο νόμο.

Καί σήμερα κάνει τό τρίτο βῆμα. Ἔρχεται στόν Ἰορδάνη καί βαπτίζεται ἀπό τόν πρόδρομό του, τόν ἅγιο Ἰωάννη, γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἔγινε «ἄνθρωπος ὁμοιοπαθῆς ἡμῖν», γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς «ἐκτός ἀμαρτίας».

Δέν εἶχε ἀνάγκη νά βαπτισθεῖ ὁ Χριστός, ὅπως βαπτίζονταν οἱ ἄνθρωποι, ἐξομολογούμενοι τίς ἀμαρτίες τους στόν ἅγιο Ἰωάννη. Δέν εἶχε ἀνάγκη νά βαπτισθεῖ ὁ Χριστός, γιατί δέν εἶχε ἀμαρτίες. Ἦταν ὁ ἀναμάρτητος Θεός, ὁ «πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος». Ὅμως κάνει τό τρίτο αὐτό βῆμα καί ἔρχεται στόν Ἰορδάνη. Ἔρχεται γιά νά βρεθεῖ κοντά στούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δέχονται τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου, μετανοοῦν, ἐξομολογοῦνται καί βαπτίζονται, γιατί γι' αὐτό ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά καλέσει «ἀμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν». Ἔρχεται γιά νά ἀγιάσει τά ὕδατα μέ τήν παρουσία του καί νά τά μεταβάλλει σέ ὕδατα καθάρσεως καί ἁγιασμοῦ ψυχῶν καί σωμάτων. Ἔρχεται γιά νά κάνει τούς ἀνθρώπους μετόχους τῆς θείας ἐπιφανείας, ἡ ὁποία ὀλοκληρῶνεται μέ τή φωνή τοῦ Θεοῦ-

Πατρός, πού όμολογεῖ ὅτι ὁ ἐν τοῖς ὕδασι τοῦ Ἰορδάνου βαπτιζόμενος εἶναι ὁ Υἱός του ὁ ἀγαπητός, καί μέ τήν παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ἐν εἶδει περιστερᾶς».

«Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Ἰορδάνῃ ἦλθε βαπτισθῆναι».

Τό τρίτο βῆμα τοῦ Χριστοῦ πού συντελεῖται σήμερα μέ τό βάπτισμά του, λίγο πρίν νά ἀρχίσει τό κήρυγμά του στούς ἀνθρώπους, ὑπενθυμίζει καί σέ μᾶς πού πανηγυρικά ἐορτάζουμε τή μεγάλη ἐορτή τῶν Θεοφανείων, τήν ἀνάγκη νά βαδίσουμε πρός τόν Χριστό. Νά βαδίσουμε ὄχι μόνο σωματικά ἀλλά καί ψυχικά καί πνευματικά.

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη μας, «ἐταπεινώσεν ἑαυτόν» καί «ἔκλινε» τήν κεφαλή του ἐνώπιον τοῦ Προδρόμου γιά νά λάβει τό βάπτισμα. Ἔκανε τή δική του θεία πορεία γιά νά μᾶς συναντήσῃ. Δέν περίμενε στόν θρόνο του γιά νά πᾶμε ἐμεῖς νά τόν συναντήσουμε καί νά μᾶς χαρίσῃ τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἦλθε Ἐκεῖνος σέ μᾶς καί μᾶς πρόσφερε τή σωτηρία. Περιμένει ὅμως καί ἀπό ἐμᾶς, περιμένει ἀπό τόν καθένα μας, νά βαδίσει πρός Ἐκεῖνον, ἐάν θέλει πράγματι νά γίνῃ μέτοχος τῆς σωτηρίας πού μᾶς προσέφερε. Περιμένει καί ἀπό ἐμᾶς νά κάνουμε τρία βήματα, ἀνάλογα μέ ἐκεῖνα πού ἔκανε ὁ ἴδιος. Καί τά βήματα αὐτά εἶναι ἡ εἰλικρινής μετάνοια, εἶναι ἡ ἀπόφαση νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή ἐφαρμόζοντας τό θέλημα καί τίς ἐντολές του καί εἶναι ἀκόμη ἡ θέλησή μας νά μείνουμε κοντά του ὁμολογώντας καί ἐμεῖς ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός μας.

Ὁ Χριστός περιμένει ἀπό ὅλους μας νά κάνουμε αὐτά τά βήματα, γιά νά μᾶς δώσει τή χάρη καί τήν ἀπολύτρωση· γιά νά μᾶς καθάρῃ ἀπό τά ἐκούσια καί τά ἀκούσια ἁμαρτήματά μας· γιά νά μᾶς ἀναδείξῃ τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας καί κληρονόμους τῆς αἰωνίου βασιλείας του.

Ἄς μὴν ἀφήσουμε τόν Χριστό νά μᾶς περιμένῃ, ἀλλά ἄς βαδίσουμε πρός συνάντησή του καί ἄς τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς φωτίσῃ μέ τό φῶς του καί νά καθάρῃ τίς ψυχές μας μέ τή χάρη του.

Διάπυρος πρός τόν ἐν τοῖς ρεῖθροις Ἰορδάνου βαπτισθέντα Κύριον εὐχέτης”.

Ὁ Μητροπολίτης