

Κερκύρας Νεκτάριος : “Χρειάζεται να αποκτήσουμε την πίστη των Αγίων Προπατόρων”

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 χοροστάτησε στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου, στις Αλυκές.

Στον λόγο του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στους εορτάζοντες Αγίους Προπάτορες, οι οποίοι προετοίμασαν την ανθρωπότητα για τον ερχομό του ιδίου του Θεού εις τον κόσμο. Αν και οι ίδιοι δεν είδαν την κατά σάρκα Γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού, εντούτοις συνεργάστηκαν με Εκείνον, για την εκπλήρωση της Ενσάρκου Οικονομίας και δι'αυτής την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Οι Προπάτορες αυτοί είναι οι πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα, οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ο προφητάναξ Δαβίδ και οι προφήτες, πολλοί εκ των οποίων έχυσαν το αίμα τους για τον αληθινό Θεό. Το στοιχείο εκείνο που ξεχώριζε όλους τους Προπάτορες ήταν η βαθιά τους πίστη στον Θεό και η ακλόνητη εμπιστοσύνη στο θέλημά Του. Αυτή η πίστη στους καιρούς μας είναι το ζητούμενο και χρειάζεται με τον πνευματικό μας αγώνα και την συμμετοχή μας στην μυστηριακή

ζωή της Εκκλησίας μας να την αποκτήσουμε.



Επιπροσθέτως ο Μητροπολίτης Κερκύρας, παίρνοντας αφορμή από την Ευαγγελική περικοπή της ημέρας, τόνισε ότι ο μεγάλος δείπνος που παρέθεσε ο άρχοντας της παραβολής, είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας, στο οποίο μάς καλεί ο Χριστός. Όπως και στην παραβολή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προφασίζονται διάφορες δικαιολογίες, προκειμένου να απέχουν από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνοι όμως που συμμετέχουν στο μυστήριο αυτό, γίνονται σύσσωμοι και σύναιμοι Χριστού, γίνονται με άλλα λόγια κοινωνοί Θείας φύσεως. Η δυνατότητα αυτή δίδεται μονάχα στους βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Το προνόμιο αυτό, όπως είναι φυσικό, συνεπάγεται και την μεγάλη ευθύνη ημών των Ορθοδόξων, που οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ τον βίο μας και να βρισκόμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, έχοντας ανοιχτά τα πνευματικά μας αισθητήρια, καθότι “ο αντίδικος υμών διάβολος, ως λέων ώρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη” (Α΄ Πέτρ. ε΄ 8).



Κλείνοντας ο κ. Νεκτάριος ευχήθηκε στους πιστούς ο Κύριος να γεννηθεί και στις δικές τους καρδιές.