

“Η Οσία Φιλοθέη μας δείχνει το δρόμο της αγάπης”

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος



«Πρέπει να είμαστε συνεπείς στην αγάπη και αγάπη σημαίνει καρτερία, θυσία, έξοδος από τον εαυτό μας, σταυρός, υπέρβαση, σιωπή και υπομονή. Αυτό το δρόμο βάδισε η Οσία Φιλοθέη και τον δείχνει και σε όλους εμάς».

Με αυτά τα πατρικά και άκρως διδακτικά λόγια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών εορτάσθηκε σε μυσταγωγικό κλίμα η σεβάσμιος μνήμη της «Κυράς των Αθηνών», της στοργικής μητέρας του πόνου, της ορφάνιας και της δυστυχίας, Οσίας Φιλοθέης της Αθηναίας, στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Αταλάντης.



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, λίαν πρωί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, μετέβη στην Ιερά Μονή, προκειμένου να ευχηθεί πατρικώς στην άγουσα τα ονομαστήριά της, αγία Καθηγουμένη της Μονής, Οσιολογιωτάτη Γεροντίσσα Φιλοθέη και να συνεορτάσει με την Ιερά Αδελφότητα και τους παρισταμένους πιστούς, ευλαβείς προσκυνητές της Μονής και πνευματικά τέκνα της Γεροντίσσης, με το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τη μνήμη της Οσίας, το οποίο και ετελέσθη εις το Νέο Καθολικό της Μονής, αφιερωμένο στην Παναγία μας τη Φοβερά Προστασία.

Τον Σεβασμιώτατο στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, πλαισίωσαν, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αταλάντης και Ιεροκήρυξ Λοκρίδος Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Δημήτριος Ζελιαναίος, ο Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Δημήτριος Βούλγαρης, ο Αρχιδιάκονος π. Ευστάθιος Κατόπης και ο Ιεροδιάκονος π. Νικόλαος Πολυζώης.

Έψαλλε δε, χορός Μοναζουσών και οι Ιερές ακολουθίες μετεδόθησαν απευθείας από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας (89,4Fm).



Στο εμπνευσμένο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος ωμίλησε με σεβάσμια και εγκάρδια λόγια για την τιμωμένη Οσία Φιλοθέη, την οποία αγαπά ιδιαιτέρως και ευλαβείτο και η οποία στους δύσκολους καιρούς της Τουρκοκρατίας, αψηφώντας κινδύνους και εμπόδια, υπήρξε αληθινή μητέρα της αγάπης και της φιλανθρωπίας, πραγματικό παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους της σημερινής δύσκολης και βασανιζόμενης κοινωνίας και χαρακτηριστικά σημείωσε:

“Στο Ιστορικό αυτό Μοναστήρι της Φθιώτιδος εορτάζουμε την ευεργέτιδα, όχι μόνο της πατρίδος μας, αλλά ολόκληρης της οικουμένης, της Οσίας Φιλοθέης, η οποία υπήρξε ευεργέτιδα όχι μόνο διότι ασκήτευσε στην καρδιά της πρωτεύουσας, όχι μόνο διότι προσέφερε πρωτοποριακές διακονίες για τα δεδομένα της εποχής, με την έμπνευσή της να σώσει νέες κοπέλες από τη βία των Τούρκων, όχι μόνο για την ίδρυση Μοναστηριού αφιερωμένου στον Άγιο Ανδρέα, όχι μόνο για όλα αυτά που θα την ευγνωμονεί η Πρωτεύουσα, διότι πολλές περιοχές της Αθήνας είναι αφιερωμένες στην Αγία, αλλά πάνω απ’ όλα διότι είναι παράδειγμα αγιότητας, γιατί μας αποκαλύπτει το μυστικό με το οποίο, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Μας το αποκαλύπτει ο υμνογράφος της, «μετήλλαξε τὸ ζῆν ἄθλήσει καὶ μαρτυρίω,». Η ζωή αλλάζει με άθληση και μαρτύριο. Με την είσοδό μας στην άσκηση, στο μαρτυρικό τρόπο ζωής, στη διάθεση για ταπείνωση. Όταν η ζωή αλλάξει, έρχεται ο φωτισμός του Χριστού. Δεν μπορούμε να λάβουμε Άγιο Πνεύμα άνευ κόπου, πόνου, ταπεινώσεως και διάθεσης θυσιαστικής συμπεριφοράς. Όλα αυτά προϋποθέτουν αγωνιστικό φρόνημα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στην αγάπη και αγάπη σημαίνει καρτερία, θυσία, έξοδος από τον εαυτό μας, σταυρός, υπέρβαση,

σιωπή και υπομονή. Αυτό το δρόμο βάδισε η Οσία Φιλοθέη και τον δείχνει και σε όλους εμάς. Προερχόταν από την πιο πλούσια οικογένεια των Αθηνών, παρ' όλα αυτά άφησε τα πλούτη για την αγάπη του Χριστού”.



Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ετόνισε ότι η Οσία Φιλοθέη αποτελεί έμπνευση για όλους μας, για την Αδελφότητα του Μοναστηριού και την αγία Γερόντισσα που φέρει το όνομά της τονίζοντας:

«Να ευχηθούμε και στην Καθηγουμένη της Μονής, η ζωή της να είναι γεμάτη Φιλοθεία. Όποιος έχει φίλο το Θεό είναι φίλος με τον άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε για τη διακονία σας, που κρατάτε αναμμένο το καντήλι της αγάπης. Προσεύχομαι στον Θεό να σας μακροημερεύει για να σας έχουμε κοντά μας για πολλά ακόμα έτη. Έχουμε ανάγκη τους μοναχούς γιατί είναι οι φύλακές μας. Προτρέπω τις αδελφές να σας υπακούουν, να σας προσέχουν και στο πρόσωπό σας να βλέπουν τον Χριστό. Εις έτη πολλά αγία και σεβαστή μας Γερόντισσα».

Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, εκ μέρους της Ιεράς Αδελφότητας προσεφέρθη εόρτιο κέρασμα προς όλους στο Αρχονταρίκι της Μονής, κατά την διάρκεια του οποίου, η Γερόντισσα Φιλοθέη, εδέχθη τις ευχές όλων, αλλά και με πολύ αγάπη και εγκάρδια λόγια προσευχής και τιμής ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την αγιαστική παρουσία του.

