

“Αρρωσταίνουμε γιατί η φύση μας υπόκειται στη φθορά”

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου



“Στη δοκιμασία αυτή ας κρατήσουμε την πίστη μας ζωντανή, την προσευχή μας θερμή και την ψυχραιμία μας σταθερή!” παροτρύνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄ τους χριστιανούς σε εγκύκλιο που εξέδωσε με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:

Ο πρώτος άνθρωπος κλήθηκε, ως ελεύθερο πρόσωπο, να παραμείνει για πάντα σε κοινωνία με τον Δημιουργό του, το Θεό.

Όμως, ο Αδάμ, επέλεξε ελεύθερα την απομάκρυνση του από το Θεό Πατέρα και έτσι η ασθένεια και ο θάνατος από φυσική δυνατότητα έγιναν φυσική πραγματικότητα.

Δεν είναι πλέον δυνατόν να μην νοσεί η ανθρώπινη φύση. Η ασθένεια έγινε

φαινόμενο “φυσικό”, γιατί εκεί οδήγησε τα πράγματα η κακή διαχείριση της ανθρώπινης ελευθερίας.

Αρρωσταίνουμε, γιατί η φύση μας υπόκειται στη φθορά.

Αρρωσταίνουμε, γιατί αντί να είμαστε καλοί φύλακες και διαχειριστές της περιουσίας που μας χάρισε ο Θεός, την εκμεταλλευόμαστε χωρίς μέτρο, τη ρυπαίνουμε και την καταστρέφουμε.

Έτσι η επίγειος πορεία του ανθρώπου έχει στιγματιστεί από πλήθος ασθενειών, επιδημιών και πανδημιών, που προκάλεσαν εκατόμβες νεκρών.

Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, όμως, μεθυσμένος από την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας, που του πρόσφεραν τα όντως ιλιγγιώδη επιτεύγματα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, πίστεψε ότι θα δοθεί επιτέλους τέλος στην αρρώστεια και τον πόνο, με τα φάρμακα, τα εμβόλια και τις διαρκώς νέες μεθόδους θεραπείας, που συνεχώς ανακαλύπτει.

Δυστυχώς όμως, όπως αποδεικνύει και η πανδημία του περίφημου πλέον κορωνοϊού, που κλονίζει της κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, ο άνθρωπος παραμένει κεχριαίος, αδύναμος και ανυπεράσπιστος στις επιθέσεις ενός οργανισμού, τόσο μικρού, που δε φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού, και τόσο “δυνατού”, που δε ξέρει πως να αμυνθεί στις επιθέσεις του.

Ενώπιον της καταστάσεως που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στην Πατρίδα μας αλλά και παγκοσμίως, η Εκκλησία τονίζει τη δύναμη της πίστεως και της ενώσεως μας με το Χριστό, και προς τούτο η Θεία Λειτουργία και οι ιερές Ακολουθίες θα τελούνται κανονικά στους Ναούς, για όσους επιθυμούν να εκκλησιασθούν!

Παράλληλα, δεν είναι δυνατόν, αλλ’ ούτε και επιτρεπτό να αγνοήσουμε τις συμβουλές των ιατρών για πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών και τη διαφύλαξη της υγείας του σώματος, που, κατά τη Χριστιανική διδασκαλία, είναι “ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος”, και γι’ αυτό “όστις τον ναόν του Θεού φθείρει, φθείρει τούτον ο Θεός”!

Η διαπίστωση του Μεγάλου Βασιλείου ότι “ώσπερ εκάστη των τεχνών βοήθεια ημίν προς το της φύσεως ασθενές υπό του Θεού κεχάρισται, ούτω και ιατρική” τονίζει τη βεβαιότητα της Εκκλησίας μας ότι η επιστήμη, και μάλιστα η ιατρική, συνεχίζει το δημιουργικό έργο του Θεού, αφού “Ο Κύριος δημιούργησε τα φάρμακα από τη γη και ο άνθρωπος, που έχει φρόνηση, δεν θα διστάσει να τα χρησιμοποιήσει”, “ο Ύψιστος δίνει στο γιατρό τη γνώση να γιατρεύει” κατά τον θεόπνευστο συγγραφέα της Σοφίας Σειράχ.

Γι’ αυτό ευρισκόμενοι ενώπιον της πανδημίας, που προκάλεσε η διασπορά του κορωνοϊού και συναισθανόμενοι την ευθύνη μας για την προστασία της υγείας των πιστών, κατόπιν και των συνεχών υποδείξεων της Ιεράς Συνόδου, σας γνωρίζουμε ότι για προληπτικούς λόγους, τις δύο επόμενες βδομάδες από 11 έως 29 Μαρτίου 2020:

Αναστέλλεται η λειτουργία των Κατηχητικών Σχολείων, των Σχολείων γονέων στη Σύρο και την Τήνο, των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας, των Συνάξεων Νέων και Κύκλων Συμμελέτης Αγίας Γραφής

Ανεστάλη ήδη η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως “ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ”.

Επεβλήθησαν οι αναγκαίοι περιορισμοί στις επισκέψεις των περιθαλπομένων στον Οίκο Ευγηρίας τς Ιεράς Μητροπόλεως.

τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως θα λειτουργούν για το κοινό καθημερινώς ΜΟΝΟ από 11-12 και μόνο για έκτακτες περιπτώσεις ή για όσες δεν μπορούν να διευθετηθούν τηλεφωνικά.

Θα πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις σε όλους τους Ιερούς Ναούς και τα Γραφεία και Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ευλογημένοι μου Χριστιανοί!

Στη δοκιμασία αυτή ας κρατήσουμε την πίστη μας ζωντανή, την προσευχή μας θερμή και την ψυχραιμία μας σταθερή!

Με τήρηση των κανόνων υγιεινής και την αποφυγή εκθέσεώς μας σε πολυσύχναστα μέρη, με συναίσθηση ευθύνης απέναντι στις ευπαθείς ομάδες των συνανθρώπων μας, την οικογένεια μας και τον εαυτό μας, και με αισιοδοξία ότι γρήγορα και αυτό θα περάσει, ας συνειδητοποιήσουμε ἕτι για να ακούσουμε το “άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει” είναι ανάγκη να ακούσουμε πρώτα το “αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι”.

Και τότε, αληθινά μετανοιωμένοι και αναγεννημένοι, θα ακούσουμε με τ’ αυτιά της ψυχής μας τον Κύριο να μας λέει: “Ιδέ, υγιής γέγονας! Πορεύου και μηκέτι αμάρτανε!”

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄