

Μητροπολίτης Πατρών: Ας υπομείνουμε το ουράνιο “επιτίμιο”

/ [Επικαιρότητα](#)



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος απέστειλε στον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό της Μητροπόλεως Πατρών με αφορμή την επιβολή μέτρου απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών, την παρακάτω Εγκύκλιο, όπου, καθώς αναφέρει: ότι τώρα τελούμε όλοι μας υπό επιτίμιο και πρέπει να το υπομείνουμε. Ας προσπέσουμε στην Εικόνα της Παναγίας και ας δεηθούμε ώστε να μεταφέρει τον πόνο μας στον Υιό της για να γίνει ίλεος σε όλους μας. Ας καταφύγουμε και στον Άγιο Ανδρέα τον προστάτη μας για να πρεσβεύσει υπέρ υμών”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Άγαπητοί μου,

Μετά τό υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1371/619/17.3.2020 Έγκυλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τό ὁποῖο διαβιβάζεται τό Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ.2867/Υ1, πού περιλαμβάνει τήν κοινή ὑπουργική ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἶδους λειτουργιῶν καί ιεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020

έως 30.3.2020» καί τήν ὁποία ἀπόφαση πρέπει νά τηρήσωμε, μέ πόνο ψυχῆς καί συνοχή καρδίας, σᾶς ἀπευθύνω τίς παρακάτω γραμμές.

Ὁ Θεός οἰκονόμησε, διά τάς ἀμαρτίας ἡμῶν, νά ζοῦμε ἡμέρες ὄχι ἀπλῶς δύσκολες, ἀλλά ἄκρως ἐπώδυνες, ἀφοῦ ὁ κόσμος ὅλος καί βεβαίως ἡ Πατρίδα μας, δοκιμάζονται ἀπό τόν φοβερό ἰό, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἐξαπλώνονται μέ ρυθμούς, ὡς ἐπισημαίνουν οἱ εἰδικοί, ταχυτάτους. Στήν δύσκολη αὐτή κατάσταση, πιστεύω ὅτι μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσῃ. Ἄς γονατίσωμε λοιπόν, προσευχόμενοι καί ἄς μετανοήσωμε διά τάς πολλές ἡμῶν ἀμαρτίας. Ἄς ἐκζητήσωμε τό μέγα ἔλεός τοῦ Κυρίου μας καί μέ δάκρυα ἄς Τόν παρακαλέσωμε νά μᾶς ἐλεήσῃ.

Ἄς προσπέσωμε στήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας καί ἄς δεηθῶμεν, ὥστε νά μεταφέρῃ τόν πόνο μας στόν Ἰό καί Θεό Της, στόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, προκειμένου νά γίνῃ ἴλεως σέ ὅλους μας. Καί στόν δικό μας Ἀπόστολο, τόν μέγα προστάτη μας ἄς καταφύγωμε, στόν Ἅγιον Ἀνδρέα, ὥστε οἱ πρεσβεῖες Του θερμές νά ἀναπέμπωνται πρὸς τόν Θεόν, ὑπέρ ἡμῶν.

Τώρα πλέον ἀδελφοί εἶναι ἡ ὥρα νά ταπεινωθοῦμε καί νά δεχθοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά διορθωθοῦμε. Ἡ ταπείνωση αὐτή περνάει μέσα ἀπό τόν περιορισμό μας εἰς τά ἴδια καί μάλιστα κατά τήν ἁγίαν αὐτή περίοδο πού διανύομε.

Ἄς κάνωμε πλέον ὁ καθένας τόν «κανόνα μας» στό σπίτι μας καί στό δωμάτιό μας. Ὁ οὐράνιος Πατήρ, αὐτόν τόν κανόνα μᾶς ἔβαλε. Καί οἰκονόμησε νά μᾶς ἐπιβληθῇ κατά τρόπον ἐξαιρέτως ὀδυνηρό. Ὅμως, πιστεύω διά τήν σωτηρία μας. Τώρα τελοῦμε ὅλοι μας ὑπό «ἐπιτίμιον» (ὁ ὅρος εἶναι γνωστός γιά ὅσους γνωρίζουν ἀπό πνευματικά θέματα). Ἄς τό ὑπομείνωμε, ὅπως πράττομε ὅταν ὁ πνευματικός μας, μᾶς βοηθάει, βάζοντας ἔστω καί ὀδυνηρά ἐπιθήματα προκειμένου νά θεραπευθοῦν οἱ πνευματικές μας πληγές.

Ἄς μείνωμε, λοιπόν, στό σπίτι μας καί μάλιστα ὑπό αὐστηρόν περιορισμό. Εἶναι ἀναγκαῖο παρά ποτέ, ἕως ὅτου παρέλθῃ ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου. Ἄς ποτίσωμε ἐκεῖ τόν τόπο μέ τά δάκρυα μας καί ἄς κοιλάνομεν τό ἔδαφος μέ τίς γονυκλισίες μας καί τίς μετάνοιές μας. Ἄς διαβάζωμε τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας καί ἄς τελοῦμε τό ἱερό Ἀπόδειπνο. Ἄς λοιώσῃ στό χέρι μας τό κομβοσχοῖνι καί ἄς λησμονήσωμε πρὸς καιρόν τήν φθοροποιό ἐκκοσμίκευση, ἡ ὁποία μᾶς κατέστησε τοῦ διαβόλου παίγνια. Ἄς παύσωμε τήν πολυλογία. Ἄς σιγήσουν οἱ κακοί λογισμοί καί ἄς φροντίσωμε νά νεκρωθοῦν οἱ ψυχθοφόρες ἐπιθυμίες. Ἄς χαροῦμε τήν οἰκογενειακή ἐστία καί θαλπωρή.

Ἦλθεν ἡ ὥρα, φεῦ, νά σιγήσουν οἱ ψαλμωδίες καί νά μή ἀκούωνται πρὸς καιρόν οἱ ὕμνωδίες ἐντός τῶν ἱερῶν Ναῶν. Ἦλθε καιρός νά ποθήσωμε τόν ἐκκλησιασμό καί

νά κατανοήσωμε τήν μεγίστην ἀξίαν καί δωρεάν τοῦ Κυρίου, ὥστε νά γινώμεθα ὄμαιμοι καί σύσσωμοι Αὐτοῦ μέσα ἀπό τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἄς δεχθοῦμε αὐτό τό «ἐπιτίμιον» διά τήν σωτηρίαν μας, ὡς μέσο θεραπευτικόν καί ἄς ἱκετεύσωμε τόν Κύριον, ὥστε ταχέως νά λύσῃ αὐτόν τόν «κανόνα» τόν ὁποῖον ἐπέσυρε ἡ ἀποστασία μας ἀπ' Αὐτόν.

Γνωρίζω ὅτι οἱ πνευματικῶς σκεπτόμενοι θά κατανοήσουν τά γραφόμενά μου, τό μέγεθος τῆς εὐθύνης μας διά τά συμβάντα, ἀλλά καί τήν ἀδήριτην ἀνάγκην τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας.

Ὅσοι δέν κατανοοῦν τά πνευματικά ἄς μή χλευάσουν τῆς ψυχῆς μας τό ἄλγος καί ἄς μή λοιδορήσουν τοῦ Κυρίου μας τήν ἀγάπην καί τό μέγα Αὐτοῦ ἔλεος. Ἄς ἐφαρμόσουν ὅσα οἱ ἀρμόδιοι στόν τομέα τῆς ὑγείας αὐστηρῶς συνιστοῦν καί ἄς εἶναι βέβαιοι ὅτι θερμῶς προσευχόμεθα ἰδιαιτέρως δι' αὐτούς, ἀφοῦ περιπαθῶς τοὺς ἀγαπᾶμε.

Ἀδελφοί μου, ἔγραψα τά παραπάνω μέ ἄλγος ψυχῆς καί βαθυτάτην ἐσωτερικὴν ὀδύνην, διότι ἡ πραγματικότης δέν εἶναι αὐτή πού φαίνεται, ἀλλά ὀδυνηροτέρα, τοῦλάχιστον ἀπό πλευρᾶς ἐπιστημονικῆς, ὅσον ἀφορᾷ στήν διασπορά τοῦ ἰοῦ. Εὐσεβεῖς Ἐπιστήμονες μέ ἐκλιπαροῦσαν χθές νά συστήσω καί στοὺς Ἱερεῖς καί στόν Λαόν σύνεσιν ἐν πᾶσι καί φρόνησιν ἐν Κυρίῳ, ἕως ὅτου καιρός παρέλθῃ.

Ἄν δέν τηρήσωμε αὐστηρῶς τίς ἰατρικὰς ὁδηγίας θά θρηνησωμεν σέ λίγο (τά λέγω αὐτά σύμφωνα μέ τά ἐπιστημονικά δεδομένα) καί στήν Πατρίδα μας, δεκάδες θυμάτων.

Ἄς παραμείνωμε λοιπόν στό σπίτι μας καί ἄς προσευχώμεθα ἀπό ἐκεῖ, ἡσυχάζοντες καί δεόμενοι μυστικῶς διά τήν σωτηρίαν μας.

Ὅπως ἔχομε ἤδη ἀναγγεῖλλει τελοῦνται συνεχῶς παρακλήσεις ἐνώπιον τῶν ἱερῶν Λειψάνων καί τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί οἱ Ἀκολουθίες, ἡ Θεία Λειτουργία καί οἱ ἄλλες, θά μεταδίδωνται ἀπό τόν τηλεοπτικόν Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΛΥΧΝΟΣ» καί τόν ραδιοφωνικόν σταθμό «ἈΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 88.4FM Stereo», τελούμενες λιτά, μέ τό ἄκρως ἀπαραίτητο προσωπικό (Ἱερεύς, Διάκονος, Ψάλτης), χωρίς τήν συμμετοχή Λαοῦ, ἀπό τό Ἱερό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν.

Αἰσθάνομαι καί πάλι τό χρέος νά μνησθῶ τῶν κόπων καί τῆς ἀκοιμήτου ἐργασίας τῶν Ἱατρῶν μας, τοῦ Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, τῶν ἐργαζομένων στή Νοσοκομεῖα, ὡς καί ὄλων τῶν ἐμπλεκομένων στόν τομέα τῆς Ὑγείας, ὑπέρ τῶν ὁποίων ἐκτενῶς δεόμεθα καί πρός τοὺς ὁποίους ἐκφράζομε τήν βαθυτάτην ἀγάπην

μας καί τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας. Ἐπίσης εὐχαριστῶ τοὺς Ἱερεῖς τῶν Νοσοκομείων μας. Ἰδιαιτέρως καί γονυκλινῶς προσευχόμεθα ὑπέρ τῶν ἐν ἀσθενείᾳ εὐρισκομένων ἀδελφῶν ἡμῶν καί τῶν οἰκείων αὐτῶν.

Ἀγαπητοί μου ἄς φροντίσωμε, ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς, νά μὴν ἔλθουν τά χειρότερα.

Πρέπει νά μείνωμε στό σπίτι. Πρέπει νά ἀποφεύγωμε τίς ἄσκοπες ἐξόδους καί ἐπικίνδυνες διά τήν ὑγεία μας, ἀλλά καί διά τήν ὑγεία τῶν ἄλλων μετακινήσεις. Ἡ κατάσταση δυστυχῶς, δέν εἶναι καθόλου ἀπλή.

Δέεσθε- δέεσθε ἀδελφοί, παρακαλεῖτε- παρακαλεῖτε, νά μᾶς λυπηθῇ ὁ Θεός καί νά μᾶς ἐλεήσῃ τοὺς ταλαιπώρους, ὥστε νά ἐορτάσωμε τό Πάσχα στοὺς Ἱερούς Ναοὺς μας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ