

## **“Ας μεταβάλουμε το σπίτι μας σε κατ’ οίκον εκκλησία” (ΒΙΝΤΕΟ)**

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας](#)



“Όλοι μας πονούμε και θλιβόμαστε γιατί μέσα στα μέτρα πρόληψης περιέχονται το κλείσιμο των Ιερών Ναών μας, η παύσις των ιερών ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας” αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς στέλνοντας το μήνυμά του στους πιστούς για τις δύσκολες ημέρες που περνάει η κοινωνία μας, αλλά και η Εκκλησία μας, λόγω του θανατηφόρου κορονοϊού.

Εκ παραλλήλου συμπληρώνει, “Μη λησμονούμε ότι είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μην αφήσουμε τον εαυτό μας χωρίς ακολουθίες. Ας προμηθευθούμε τα μικρά βιβλία που έχουν που περιέχουν τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας, το Μεγάλο Απόδειπνο, τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς και ας μεταβάλλουμε το σπίτι μας σε «κατ’ οίκον Εκκλησία», σε χώρο προσευχής”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

Αναλυτικότερα ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας αναφέρει, “Αυτές τις δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, για τον εαυτό μας και μάλιστα για την υγεία μας δεχθείτε σας παρακαλώ, με προσοχή, λίγες σκέψεις πατρικής εν Κυρίω αγάπης και ευθύνης.

Ο Τριαδικός Θεός μας επέτρεψε μία πρωτοφανή επιδημία και δοκιμασία και στην Πατρίδα μας. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες και ειδήμονες για την περιφρούρησι της υγείας όλων μας έλαβαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την πρόληψη και την εξάπλωσι της επιδημίας και ζητούν να τα τηρήσουμε με απόλυτη υπακοή και ακρίβεια. Το υπογραμμίζουμε και το τονίζουμε ότι όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε τελεία υπακοή. Με σχολαστικότητα να τηρήσουμε τους όρους και τους κανόνες υγιεινής. Το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και έχουμε ευθύνη όταν δεν το προσέχουμε και το εκθέτουμε σε κίνδυνο.

Η Εκκλησία είναι μητέρα αληθινής αγάπης και πρώτη αυτή θέλει να έχουν υγεία τα παιδιά της.

Αυτή τη δύσκολη στιγμή σας παρακαλώ να προσέξουμε όλοι μας και κάποιες αλήθειες τις οποίες δεν πρέπει να παραβλέψουμε με τη δοκιμασία μας αυτή.

Όλοι μας πονούμε και θλιβόμαστε γιατί μέσα στα μέτρα πρόληψης περιέχονται το κλείσιμο των Ιερών Ναών μας, η παύσις των ιερών ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας.

Γνωρίζω την πίστι σας, την αγάπη σας στον Κύριο, την αγάπη σας στην ορθόδοξο λατρεία. Γνωρίζω τον πόθο σας για την Θεία Κοινωνία, για την ένωσί σας με το πανάγιο τεθεωμένο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας. Πάντοτε ενισχύομαι όταν σας βλέπω να γεμίζετε τους Ιερούς Ναούς μας και να βιώνετε τη Θεία Λατρεία και να κοινωνείτε έτοιμοι και τακτικά «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον».

Εσείς δεν ακούτε τα κενά φληναφήματα των αδαών και ξένων από την θεία χάρι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι μέσα στο άγιο Ποτήριο, τι επόθησαν μεγάλοι άγιοι, τι τρέμει ο διάβολος.

Αυτήν την στιγμή σας παρακαλώ όμως να μην χάσετε την ειρήνη σας, την γαλήνη σας, την υπομονή σας, την αγάπη σας και τον πόθο σας για τον Χριστό μας, την λατρεία του, την μυστηριακή ζωή. «Νεφύδριόν εστι και θάττον παρελεύσεται». Θα περάσουν, θα φύγουν οι δυσκολίες. Μην αποθαρρυνθούμε, μη χάσουμε το πνευματικό μας κουράγιο.

Τώρα μη λησμονούμε ότι είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μην αφήσουμε τον εαυτό μας χωρίς ακολουθίες. Ας προμηθευθούμε τα μικρά βιβλία που έχουν που περιέχουν τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας, το Μεγάλο Απόδειπνο, τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς και ας μεταβάλλουμε το σπίτι μας σε «κατ’ οίκον

Εκκλησία», σε χώρο προσευχής. Είναι ανάγκη τώρα να προσευχηθούμε πολύ. Τις ακολουθίες μπορούμε να τις κάνουμε κατ' ανάγκη και στο σπίτι μας, αρχίζοντας με το «δι' ευχών των αγίων πατέρων...». Πρώτα με αληθινή μετάνοια για τα πολλά μας αμαρτήματα. Μην αμφιβάλλουμε ότι ήλθαμε σε αυτή την δοκιμασία γιατί με θράσος βυθιστήκαμε, καίτοι ορθόδοξοι Έλληνες, σε μεγάλα αμαρτήματα, σε διαστροφές, τις οποίες τόσο διαφημίσαμε στους δρόμους και παντού και προκαλέσαμε τον Κύριό της αγάπης, του Σταυρού και την Αναστάσεως.

Έπειτα ας προσευχηθούμε για να αναπληρώσουμε την Θεία Λατρεία μας, όσο είναι δυνατόν. Έρχεται Μεγάλη Εβδομάδα. Έρχεται Πάσχα. Να προσευχηθούμε και να μελετούμε τον αγιογραφικό λόγο και επίκαιρα ορθόδοξα έντυπα.

Όσον αφορά την Θεία Λειτουργία και την Θεία Κοινωνία ας κάνουμε υπομονή. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Σας γνωρίζουμε ότι η Ιερά Μητρόπολός μας έλαβε τη μέριμνα την Κυριακή να μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία από τους τοπικούς σταθμούς τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας. Από το Μεσολόγγι θα μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεώς μας (106,3 FM) και του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ι.Π. Μεσολογγίου (92 FM) και από το Αγρίνιο μέσω του τηλεοπτικού σταθμού ΑΧΕΛΩΟΣ TV.

Την Κυριακή 7:30 π.μ. θα σημάνουν οι καμπάνες των Εκκλησιών για να μας υπενθυμίσουν την ώρα της προσευχής στο σπίτι μας. Οι Ι.Ναοί όμως θα είναι κλειστοί.

Ας προσευχηθούμε θερμά να άρη ο Κύριος την επιδημία, να θεραπεύση τους πάσχοντες.

Μη λησμονούμε ότι το 1918 όταν η θανατηφόρος γρίππη έφερε τον θάνατο στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο σε πολλούς αδελφούς μας, οι τότε κληρικοί, άρχοντες και οι ευσεβείς πρόγονοί μας με πίστι έφεραν στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας μας της Προυσιώτισσας. Αποτέλεσμα ... Μόλις η αγία εικόνα εισήλθε στις πόλεις του Μεσολογγίου και του Αγρινίου αυθωρεί και παραχρήμα σταμάτησε η επιδημία.

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Όλοι μας, όλοι μας ηνωμένοι με τον Χριστό μας και μεταξύ μας, με υπακοή στους όρους υγιεινής, αλλά και με πίστι στο Χριστό μας θερμή, με καταφυγή στην Παναγία μας και τους αγίους μας και προσευχή θα τα ξεπεράσουμε όλα.

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την Χάρι του Κυρίου μας”.