

Επιτέλους ας σταματήσει ο ανελέητος πόλεμος για τη Θεία Κοινωνία- Ας βάλει έναν φραγμό η ΔΙΣ

[/ Επικαιρότητα](#)



Είναι μέρες τώρα που παρακολουθώ κι εγώ όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλα όσα συμβαίνουν με αυτή την άορατη απειλή στην ανθρωπότητα από τον κορωνοϊό.

Αγαπώ και εγώ τη ζωή μου και τη ζωή των παιδιών μου και τη ζωή των γονιών μου, τους οποίους δε μπορώ να δω, να αγκαλιάσω, να ασπαστώ λόγω του ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Οργάνωσα κι εγώ τους συνεργάτες μου, ώστε να εργαστούν από τα σπίτια τους με ορισμένες εξαιρέσεις για τις ανάγκες της δημοσιογραφικής εργασίας...

Θαυμάζω κι εγώ και ευχαριστώ όλους όσους δίνουν μάχη να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές με αυταπάρνηση.

Λυπήθηκα κι εγώ όταν έκλεισαν οι Εκκλησίες μας, όταν σταμάτησαν οι Θείες Ακολουθίες και πόνεσα που δεν υπάρχει τρόπος να κοινωνώ το Σώμα και το Αίμα του Εσταυρωμένου Χριστού μας αλλά είπα μέσα μου, ότι θα κάνω υπομονή να ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία και την απειλή και να βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη που δίνουμε.

Στη συνέχεια άρχισα να απορώ με ορισμένους που προσπάθησαν να εκμεταλευτούν αυτή την κρίση και να προσπαθούν στα τηλεοπτικά παράθυρα να εκφοβίζουν τον κόσμο, να τον πανικοβάλλουν και να του δημιουργούν και άλλο βάρος μέσα του.

Με χαρά άκουσα πρόσφατα ότι έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση να σταματήσουν αυτού του είδους τις κινδυνολογίες στις τηλεοράσεις, διότι αν δεν το έκαναν θα ήταν λόγος σοβαρός να παρέμβει ο εισαγγελέας...

Όλοι μένουμε σπίτι και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις ζωές μας και δεχόμαστε τις απαγορεύσεις και τις κοσμοιστορικές αλλαγές που έρχονται..

Όμως αυτό που δε μπορώ να δεχθώ και να σιωπώ γι αυτό, είναι **αυτός ο ανελέητος πόλεμος που γίνεται από αδαείς, από επιπόλαιους και ασεβείς οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να λοιδορούν την Θεία Κοινωνία, να τη χλευάζουν, να λένε και να γράφουν ανυπόστατα κείμενα και να κατηγορούν την πίστη στο Θεό.**

Εδώ πρέπει να μπει ένα στοπ, ένα όριο και επειδή δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι που με τόση ευκολία προσβάλλουν την πίστη μας και εξευτελίζουν το δικαίωμα του ανθρώπου να προσεύχεται, να κοινωνεί και να ελπίζει στη σωτηρία της ψυχής του, πρέπει να το βάλει η Εκκλησία και να το κάνει σύντομα.

Όπως ακριβώς θα έκανε και η κάθε θρησκεία, αν την **προσέβαλαν και την εξευτέλιζαν**, κι έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν, για το τι γινόταν αν κάποιος ύβριζε το κοράνι ή οποιοδήποτε ιερό σύμβολο Θρησκείας

Την τελευταία αφορμή πήρα από σημερινό δημοσίευμα του διαδικτυακού ενημερωτικού μέσου **THE TOC**, όπου οι συντάκτες του ανυπόγραφου άρθρου, χρησιμοποιούν φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ και καλού φίλου Χρήστου Μπόνη, **από τη σημερινή Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό και σχολιάζουν με έντονο ύφος την στιγμή της Θείας Μεταλήψεως.**

Σχολιάζουν ακόμη και στιγμιότυπα από το Άγιο Θυσιαστήριο.

Καταφέρονται **εναντίον των λειτουργών**, λέγοντας ότι «δε βάζουν μυαλό και ότι θα είναι υπεύθυνοι για τη διασπορά του ιού επειδή τολμούν οι ίδιοι να κοινωνούν».

Τολμούν να κοινωνούν....

Τολμούν αυτό που όλοι μας λαχταρούμε αυτή την ώρα και στερούμαστε ...

Εκείνοι που γράφουν το άρθρο δεν ξέρουν μάλλον **τι σημαίνει Θεία Κοινωνία** ούτε ξέρουν ότι **οι Ιερείς κανονικά μόνο νεκροί ή βαριά άρρωστοι έχουν δικαίωμα να μην λειτουργήσουν**

Πως μπορεί ένας Ιερέας δηλαδή να έρχεται Κυριακή και να μη λειτουργεί;

Είναι δυνατόν να κατηγορούν του Ιερείς γράφοντας ,ότι σήκωσαν “την **«παντιέρα» της Θείας Κοινωνίας εν καιρώ πανδημίας;**» και να τους δαχτυλοδείχνουν με φωτογραφίες από την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών μέσα από το Ιερό, χλευάζοντάς τους;

Λες και είναι οι τελευταίοι εγκληματίες;

Είναι δυνατόν να υπονοούν ότι η Θεία Μετάληψη μεταδίδει ιούς και να απειλούν τους Ιερείς, που τελούν εκείνη την ώρα το Ιερό Μυστήριο θυμίζοντας τις απαγορεύσεις της πολιτείας;

Να αποκαλούν **παιδάκι τον διάκο** που είναι σκυμμένος στην Αγία Τράπεζα για να τον ευλογήσει ο Ιερέας και να διασύρουν μια και μοναδική γυναίκα που κοινωνήσε στον άδειο Μητροπολιτικό Ναό;



Το δημοσίευμα γράφει μάλιστα για «πιστούς που κοινωνούν,» δημιουργώντας πανικό ,μόνο και μόνο για να γεμίζουν με το μίσος τους τις σελίδες του ρεπορτάζ για ότι πιο Ιερό έχει ο Ορθόδοξος Χριστιανός, τη Θεία Κοινωνία, το Μυστήριο που τον ενώνει με τον Κύριο και Θεό του;

Μάλλον δεν θα ξέρουν ότι στη Θεία Κοινωνία, μετέχει κλήρος και λαός και πρέπει να κοινωνεί έστω και ένας πιστός για να τελεσθεί το μυστήριο...



Νομίζω ότι **στη ΔΙΣ της Τετάρτης αυτό θα πρέπει να είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει τους Ιεράρχες**, έτσι ώστε να αποστείλουν στην Ένωση Συντακτών, στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο αλλά και στους διευθυντές των ΜΜΕ έγγραφη **διαμαρτυρία** για την ευκολία με την οποία λοιδορείται **η βάση της Πίστεώς μας** αλλά και **αίτημα** να αποφεύγονται οι σχολιασμοί και ο διασυρμός της Θείας Κοινωνίας όπως και η προσβολή της Πίστεώς μας αλλιώς υπάρχουν και οι εξώδικες διαμαρτυρίες..

Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν την ελευθερία του ατόμου και **το δικαίωμα να πιστεύει** κανείς χωρίς να δέχεται ρατσιστικές επιθέσεις και αυτό πρέπει να το εκμεταλευτεί η ΔΙΣ άμεσα

Να αντέξουμε με κλειστές Εκκλησίες, ναι να αντέξουμε!

Να μην ανεχθούμε όμως την στοχοποίηση του ίδιου του Χριστού μας για άλλη μια φορά ...

Όταν παλεύουμε για τη σωτηρία της υγείας μας, πρέπει να παλέψουμε και για τη σωτηρία της ψυχής μας και αυτό δεν μπορούν να μας το στερήσουν και αν χρειαστεί να απέχουμε για λίγο καιρό από το Ιερότερο Μυστήριο, τότε να προστατεύσουν το Ιερό αυτό δώρο για τον άνθρωπο....από τη λάσπη και τα φτυσίματα.

Μαρία Γιαχνάκη

οι φωτογραφίες που χρησιμοποίησα είναι **του Χρήστου Μπόνη** απο την Ευρωκίνηση και είναι οι επίμαχες φωτογραφίες πάνω στις οποίες στήθηκε και το άρθρο το οποίο αναφέρεται με αυτά τα απαξιωτικά λόγια στη Θεία Κοινωνία