

12/05/2020

## «Έχουμε ένα εμβόλιο που λειτουργεί εδώ και αιώνες!»

[Πατριαρχία](#) / [Πατριαρχείο Σερβίας](#)



Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας για την εορτή του Αγίου Βασιλείου του Όστρογκ στην Άνω Μονή της ομώνυμης περιοχής προεξήρχε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, Αμφιλόχιος. Ιδιαίτερως ευχάριστο -πέραν της ίδιας της Θείας Λειτουργίας- ήταν το γεγονός ότι **η αστυνομία σήμερα το πρωί δεν σταμάτησε τους πιστούς, που πήγαν να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου Βασιλείου.**



МИТРОПОЛИЈА ЦРНОГОРСКО ПРИМОРСКА



МИТРОПОЛИЈА ЦРНОГОРСКО ПРИМОРСКА

Στο ιεραποστολικό κήρυγμα μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος είπε ότι θα είναι σίγουρα καλό να βρουν οι επιστήμονες ένα εμβόλιο κατά του ιού, αλλά, μέχρι να βρεθεί αυτό το εμβόλιο, υπάρχει ο Άγιος Βασίλειος - ένα εμβόλιο που λειτουργεί εδώ και αιώνες!

**«Η δύναμη του Χριστού είναι το καλύτερο εμβόλιο για τη θεραπεία όλων των ιών, τόσο πνευματικών, ψυχικών όσο και σωματικών»,** δήλωσε ο Μητροπολίτης του Μαυροβουνίου και συνέχισε: **«Η δύναμη αυτή στο Όστρογκ διαχέεται εδώ και 350 χρόνια μέσω των λειψάνων και μέσω του θαυμάσιου και θαυμαστού επιτεύγματος και της θυσίας του Αγίου Πατέρα Βασιλείου.**



Και χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μαζεύονται για να αγγίξουν τα «ρούχα» του Χριστού. Και τα «ρούχα» Του είναι, επίσης, τα λείψανα του Αγίου Βασιλείου. **Συγκεντρώνονται για να τα αγγίξουν, για να επουλωθούν από τις ψυχικές και σωματικές τους παθήσεις και ασθένειες. Είναι καλό για τους επιστήμονες να βρουν ένα εμβόλιο που θα θεραπεύσει αυτόν τον ιό που έχει μολύνει ανθρώπους και έθνη στην εποχή μας, αλλά μέχρι να βρεθεί αυτό το εμβόλιο, εδώ βρίσκεται ένα εμβόλιο που λειτουργεί εδώ και αιώνες».**

Πρόσθεσε δε ότι **αισθάνεται και βλέπει πως αυτός ο ιός θεραπεύεται επίσης από τη δράση της δύναμης του Θεού και του Αγίου Βασιλείου.**

**«Αλλά, επίσης, για να θεραπευτούν ακόμη πιο φαύλοι ιοί, που κυβερνούν τους ανθρώπους εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, όπως ο ιός του μίσους, το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτή η ιερή ημέρα και αυτά τα ιερά λείψανα του Αγίου Βασιλείου. Είθε ο Θεός να θεραπεύσει όλους τους ιούς, ειδικά τον ιό του αδελφικού μίσους και τις αδελφικές δυστυχίες»,** δήλωσε ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος βέβαια στο πρόβλημα που ταλανίζει το Μαυροβούνιο μετά από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

**«Ο Θεός θα επιτρέψει να ανοίξουν ξανά τα σύνορα, όταν ανοίγονται τα σύνορα μεταξύ των ανθρώπινων καρδιών.** Διότι, ο Θεός επέτρεψε σε αυτούς τους ιούς να μην χωρίσουν τους ανθρώπους (εννοεί με εχθροπραξίες). Ο Θεός επέτρεψε τους ιούς, έτσι ώστε οι άνθρωποι να συσχετίζονται μεταξύ τους με αγάπη, αδελφική αγάπη και ευσέβεια, αγάπη που αποκαλύφθηκε σε ανθρώπους και δόθηκε στο πρόσωπο του Χριστού του Θεού, θεραπευτή όλων των ιών, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ιού».

Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος ευχήθηκε σε όλους όσους συγκεντρώθηκαν να έχουν τη χάρη των λειψάνων του Αγίου και να κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα του Ιησού Χριστού για την υγεία και τη σωτηρία τους.



**«Ο άρτος της ζωής κατεβαίνει από τον ουρανό και όποιος τον τρώει δεν θα πεθάνει, αλλά θα ζήσει για πάντα. Είθε ο Θεός να ευλογεί όλους όσους κοινωνούν»,** κατέληξε ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος.

`<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>`

**Λίγα λόγια για τον Άγιο Βασίλειο**

Ο Άγιος Βασίλειος Οστρόσκι γεννήθηκε στο χωριό Μγκονηϊί, Ρορονο Ρολje στην Ερζεγοβίνη. Όταν μεγάλωσε, πήγε στο μοναστήρι Τρεβινje της Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου και έγινε μοναχός εκεί. Ως μοναχός, σύντομα έγινε γνωστός για την ασκητική του ζωή και αργότερα εξελέγη Αρχιεπίσκοπος. Ως Αρχιεπίσκοπος, έζησε στο μοναστήρι του Τνrδοš και από εκεί μύησε τους πιστούς στην Ορθοδοξία, προστατεύοντάς τους από τις τουρκικές εχθροπραξίες, αλλά και την πονηρία των Λατίνων. Όταν οι Τούρκοι κατέστρεψαν τον Τνrδοš, ο Βασίλειος μετακόμισε στο μοναστήρι του Ostrog, όπου συνέχισε την επικίνδυνη ασκητική του ζωή, με πολλές και θερμές προσευχές και συνεχή φροντίδα για τους πιστούς.



Αναπαύθηκε εν Κυρίω το 1671, και τα θαυματουργά και θεραπευτικά του λείψανα και ο τάφος του διατηρούνται μέχρι σήμερα στην περιοχή. Τόσο οι Χριστιανοί όσο και οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στη θεραπευτική τους δύναμη.