

Εγκαίνια και χειροτονία στο Μαλάουι

[Πατριαρχία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας](#)



Ο π. Ερμόλαος Ιατρού είναι **ιεραπόστολος στο Μαλάουι, όπου διακονεί με μεγάλη επιτυχία** από το 2008. Παρακάτω, παραθέτουμε επίκαιρη επιστολή του, δημοσιευμένη στο ιστολόγιο της Αδελφότητας Ορθόδοξου Εξωτερικής Ιεραποστολής (ierapostoles.gr):

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής,

Σας γράφουμε αυτές τις γραμμές, για να μοιραστούμε μαζί σας τα χαρμόσινα γεγονότα στο Μαλάουι.

Γνωρίζουμε όλοι μας πόσο σημαντικό είναι για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να εγκαινιαστεί ένας ναός. Πόσο άγιο και πόσο ιερό είναι. Και αυτό το άγιο γεγονός έγινε πριν λίγες ημέρες εδώ σε τούτη την τριτοκοσμική χώρα του Μαλάουι. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, βαρυσήμαντο και με πολύ μεγάλη πνευματική

ωφέλεια για όλους μας.

Αν σκεφτεί κανείς **ότι για περίπου 2000 χρόνια δεν είχαν γίνει εγκαίνια σε Ορθόδοξο ναό σ' αυτή τη χώρα**, καταλαβαίνετε τι τιμή αξιωθήκαμε. Οι ευλογίες πολλές. Το Άγιο Πνεύμα πλούσια έρχεται και μένει πια μόνιμα εδώ. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 5 χρόνια ξεκίνησαν να εγκαινιάζονται ναοί εδώ στο Μαλάουι.

Έτσι, λοιπόν, ήρθε η ώρα να εγκαινιαστεί ο μεγάλος ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην περιοχή Μπουτανιάμα. Τι ευλογία, Θεέ μου! Μαζεύτηκε ο κόσμος και μαζί με τον δραστήριο ιερέα τους, τον ιθαγενή π. Ιωακείμ, περίμεναν την άφιξή μας. Και ήμασταν εκεί πρωί-πρωί αρκετοί Μαλαουιανοί ιερείς μαζί με τα πολλά υλικά που χρειάζονται για τα εγκαίνια.

Η ακολουθία άρχισε και όλοι, γεμάτοι χαρά, έψαλλαν. Ο επίσκοπος βάζει τα άγια λείψανα μέσα στην αγία τράπεζα, την πλένει, την καθαγιάζει. Προηγείται η περιφορά έξω και γύρω-γύρω από τον ναό. Ο κόσμος ακολουθεί. Πρωτόγνωρα πράγματα γι' αυτούς! Μέσα στη ζούγκλα, ανάμεσα στις λασποκαλύβες τους, έχει χτιστεί ένας Ιερός Ναός και τώρα εγκαινιάζεται. Παρακολουθούν γεμάτοι δέος, συγκίνηση και περιέργεια. Οι ώρες κυλούν!

Βάζουμε πολλά ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων μαζί με τα άγια λείψανα μέσα στην αγία τράπεζα. Δυνατές στιγμές! Αιωνία η μνήμη αυτών που την έχτισαν. Και αφού σφραγίζει ο επίσκοπος τα ιερά λείψανα, την μυρώνει με το Άγιο Μύρο. Όλοι οι ιερείς μαζί, με περισσή φροντίδα και αγάπη, την πλένουν και την αρωματίζουν. Και αφού μπαίνουν τα άμφια, ξεκινά έτσι σιγά-σιγά και η Θεία Λειτουργία. Μα οι ευλογίες δεν σταματούν εδώ...



Την ίδια μέρα έχει προγραμματιστεί και η χειροτονία του ιθαγενούς κατηχητή

Βασιλείου εις διάκονον. Πόση χαρά έχουμε όλοι μας δεν περιγράφεται. Χειροτονεύεται λοιπόν και ο Βασίλειος και οι Χριστιανοί φωνάζουν: Άξιος! Άξιος!

Όλοι μας γνωρίζουμε πόσο χαρισματικός και αφοσιωμένος είναι ο καινούργιος μας διάκονος. Αγάπησε, με όλη του την καρδιά τον Χριστό και την Εκκλησία και θέλησε αμέσως να την υπηρετήσει. Η θυσία που έκανε ήταν μεγάλη, γιατί ενώ είχε καλή δουλειά, παραιτήθηκε ώστε να είναι ολόκληρος δοσμένος στην υπηρεσία του Χριστού και του πλησίον.

Θέλει να διαδοθεί η Ορθόδοξη πίστη σε κάθε χωριό, πόλη και σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Γι' αυτό προσπαθεί πολύ. Και πάνω απ' όλα, έχει καταλάβει ότι η προσευχή είναι αυτή που θα ελκύσει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να φωτίσει τους ανθρώπους να γνωρίσουν την αγία πίστη μας. Έχει μάθει να λέει την ευχή, να κάνει μετάνοιες, να κάνει τον όρθρο, τον εσπερινό, παράκληση στην Παναγία. Απολαμβάνει να λέει την ευχή του Ιησού, και συνεχώς τον βλέπουμε με ένα κοσμποσχοινάκι στο χέρι.

Στη συνέχεια ο Επίσκοπος ευλόγησε τα καζάνια με το φαγητό, το οποίο ήταν αρκετό για να φάει ολόκληρη η ενορία. Είχε μεγάλη χαρά το χωριό. Είχε γιορτή. Πώς μπορούσαμε να τους αφήσουμε νηστικούς; Κι αφού ευλογήθηκε το φαγητό, κάθισαν όλοι και έφαγαν και συζητούσαν ξανά και ξανά τα χαρμόσινα γεγονότα της ημέρας.

Το συναίσθημα που βγαίνει πολύ δυνατό από τις καρδιές όλων μας είναι η ευγνωμοσύνη προς τον Τριαδικό Θεό. Οι καρδιές μας φωνάζουν. Σ' ευχαριστούμε, Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε που και εδώ στο μακρινό Μαλάουι, διδάσκεται η πίστη, χτίζονται ναοί, αγιάζονται πλήθος αφρικανών αδελφών μας.

Ανώτερο αγαθό από την Ορθόδοξη πίστη δεν υπάρχει. Και αυτή ανθίζει και καρποφορεί εδώ στο Μαλάουι, χάρη και στην συνεχή υποστήριξη της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής. Μακάρι σύντομα να έχουμε κι άλλα τέτοια γεγονότα και να ζήσουμε παρόμοιες στιγμές χαράς και ευχαριστίας. Αμήν!

π. Ερμόλαος Ιατρού