

“Σε κάθε Θεία Λειτουργία ο Αναστάς Κύριος εισέρχεται μέσα μας”

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης](#)



Την τελευταία ημέρα της περιόδου του Πάσχα, Τρίτη 26 Μαΐου 2020, τελέστηκε η Ιερά Αγρυπνία της απόδοσης της Εορτής του Πάσχα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων όπου προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος πλαισιούμενος από Ιερείς και Διακόνους της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος διάβασε και Ποιμαντορική Εγκύκλιο με την αφορμή της Αποδόσεως του Πάσχα όπου τονίζει: “Η Θεία Λειτουργία είναι η ουσία της Εκκλησίας, διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού, που προσφέρεται στους πιστούς της, αποτελεί την τροφή, άνευ της οποίας ο χριστιανοί πεθαίνουν από πνευματική πείνα. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, ο αναστάς Κύριος εισέρχεται μέσα μας, εντός μας. Όπως ο ίδιος το επιβεβαιώνει, «Ο τρώγων μου το σώμα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ». Μ’ αυτό τον τρόπο, αιώνες τώρα, οι χριστιανοί ενώνονται με τον αναστάντα Χριστό. Έτσι βιώνουν την Ανάσταση”.



Διαβάστε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου:

Χριστὸς Ἀνέστη!

Μ' ἓνα παράξενο καὶ πρωτόγνωρο τρόπο ἐφέτος ἡ κορυφαία ἑορτὴ τοῦ ἔτους, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἐξ αἰτίας τοῦ φόβου τῆς μεταδόσεως τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἑορτάστηκε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς. Τελέστηκε μὲν ἡ Θεία Λειτουργία, χωρὶς τὴν παρουσία τῶν χριστιανῶν, παρὰ μόνο ἐλαχίστων, καὶ ὅλοι, κυρίως ἐμεῖς οἱ ποιμένες, αἰσθανθήκαμε πολὺ ἔντονα, τὴν

ἀπουσία τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ πρωτίστως, βιώσαμε καὶ διαπιστώσαμε μὲ πολλή θλίψη, τὸ πόσο ἀναγκαῖα εἶναι αὐτὴ ἡ παρουσία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὡς βασικὴ προϋπόθεση ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ τὸ ἐκφράσω ἀπλά. Ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ ὡς ἓνα ὀργανικὸ σῶμα, σὰν τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Μέλη τοῦ σώματος αὐτοῦ εἶναι οἱ βαπτισμένοι χριστιανοὶ καὶ κεφαλὴ του εἶναι ὁ Χριστός.

Ἐφέτος λοιπὸν αἰσθανθήκαμε τὴν Ἐκκλησία ἀνάπηρη. Χωρὶς τὰ μέλη τοῦ σώματός της. Χωρὶς πόδια, χωρὶς χέρια, χωρὶς μάτια, χωρὶς αὐτιά, χωρὶς στόμα. Naί, χωρὶς στόμα γιὰ νὰ κοινωνήσῃ τὸ ἀναστημένο σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ἐκκλησίας, διότι τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ προσφέρεται στοὺς πιστοὺς της, ἀποτελεῖ τὴν τροφή, ἄνευ τῆς ὁποίας ὁ χριστιανὸς πεθαίνει ἀπὸ πνευματικὴ πείνα. Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ὁ ἀναστὰς Κύριος εἰσέρχεται μέσα μας, ἐντὸς μας. Ὅπως ὁ ἴδιος τὸ ἐπιβεβαιώνει, «Ὁ τρώγων μου τὸ σῶμα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κάγῳ ἐν αὐτῷ». Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο, αἰῶνες τώρα, οἱ χριστιανοὶ ἐνώνονται μὲ τὸν ἀναστάντα Χριστό. Ἔτσι βιώνουν τὴν Ἀνάσταση. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸς ὁ κατηχητικὸς λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ διαβάζεται πρὶν τὴν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, κάθε Πάσχα, καὶ καταδεικνύει εὐθέως τὸν σύνδεσμο Θείας Λειτουργίας καὶ Ἐκκλησίας, «Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολὺς, μηδεὶς ἐξέληθαι πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως». Μόνο στὴ Θεία Λειτουργία μπορεῖ ὁ χριστιανὸς νὰ γευθεῖ, νὰ βιώσῃ τὴν παρουσία τοῦ ἀναστάντος Κυρίου.

Μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς μου ἀναστάσιμες εὐχές, παρακαλῶ δεχθεῖτε καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Σεβαστοῦ Γέροντός μας Μητροπολίτου Ἀλεξίου.

Εὐχόμεθα ὀλοκαρδίως ἀδελφοί, στὸν ἀναστάντα Κύριό μας, νὰ μὴν ἐπιτρέψῃ ξανὰ τέτοια δοκιμασία. Νὰ μὴ χωρισθοῦμε ποτὲ ξανὰ ἀπὸ τὸ ποτήριο τῆς ζωῆς. Ἡ ἀποστέρησή του μᾶς ἀποξένωσε ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ ζῶντος ὕδατος. Πεινάσαμε, διψήσαμε, φτάσαμε στὰ ὄρια τῶν πνευματικῶν ἀντοχῶν μας. Τώρα, μπορούμε καὶ πάλι νὰ χαροῦμε, τὴν ἀναστάσιμη ἐμπειρία τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅλοι μαζί, ὡς ἓνα σῶμα, ποὺ τρέφεται καὶ αὐξάνεται μὲ τὴν κοινωνία τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἐμπρὸς λοιπὸν, μὲ πολλή χαρὰ ἅς ἀπολαύσωμεν πάντες «τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως».

Εὐχέτης πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ































