

Βολές εναντίον του Φαναρίου από Πατρινούς Κληρικούς για το Ουκρανικό

[Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο](#)

Τον **Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο** και όμιλο προσκυνητών από την Πάτρα δέχθηκε στο **Φάναρι** ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ώρα που ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος ευχαριστούσε «τον Παναγιώτατο που ενημέρωσε τους προσκυνητές από την Επαρχία του γιατί, όπως σημείωσε, πολλές φορές οι πιστοί ακούν και διαβάζουν διάφορες πληροφορίες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία, όπως τόνισε, να ακούσουν όλοι από τα χείλη του Πατριάρχη για ποιο λόγο το Πατριαρχείο αποφάσισε, καθώς έχει δικαίωμα και χρέος, να χορηγήσει το Αυτοκέφαλο στην Ουκρανία», την ώρα εκείνη ο κληρικός του, διάκονος του Ι. Ναού Παντανάσσης Γεράσιμος, εξαπέλυε ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σε ιστολόγιο που ανήρτησε σημαντικά κείμενα για το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας, τα οποία δημοσιοποίησε χθες το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο πατινός διάκονος – ο οποίος έχει σταθερή θέση εναντίον του Πατριαρχείου – δημοσίευσε σχόλιά του κριτικάροντας τα συγκεκριμένα κείμενα.

Φτάνει μέχρι του σημείου να υποστηρίξει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μιμείται τον Πάπα, «τον αρχηγό της αιρέσεως», ως προς τις αποφάσεις του. Δεν διστάζει να κάνει υποδείξεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τους χειρισμούς του στο Ουκρανικό και γράφει πως η απόφαση «να παραχωρήσει Αυτοκεφαλία δεν έχει λογικά επιχειρήματα και δείχνει ότι κρύβονται πολλά από πίσω...».

Πριν λίγες μέρες ο άλλος κληρικός της Μητροπόλεως Πατρών, Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, υιοθέτησε πλήρως την θεωρία ότι οι ΗΠΑ «πιέζουν» το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να δώσει την Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία, άφησε σαφή υπονοούμενα για τον ρόλο των ΗΠΑ στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας στην Κρήτη και, τέλος, ειρωνεύτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη γράφοντας: «Μήπως, τελικά, τον «Τόμο Αυτοκεφαλίας» για την Ουκρανία θα τον υπογράψει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως «αποφαινόμενος» και ο ... Ντ. Τράμπ ως «συναποφαινόμενος»; Δεν μπορώ να διανοηθώ τυχόν αμερικανική απαίτηση για αντιστροφή των υπογραφών...».

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος μεταβαίνει στο Φανάρι και έχει επαφές με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Διερωτάται κάθε λογικός άνθρωπος: τι τελικά πρεσβεύει ο Πατρών Χρυσόστομος; Πόσο υποκριτής μπορεί να είναι; Οι κληρικοί του γράφουν με την ευλογία του ή κάνουν ό,τι θέλουν, άρα η Μητρόπολη Πατρών βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση;

Χαρακτηριστικό της γενικότερης ...αμηχανίας γύρω από την στάση του Πατρών είναι το σημερινό σχόλιο στο fb του Αρχιμανδρίτη της Ι. Μητροπόλεως Ρεθύμνης, Ρωμανού Αναστασιάδη: «Ελπίζουμε και ευχόμαστε οι πράξεις και τα λόγια του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσόστομου να είναι καρπός ειλικρινούς επίγνωσης της αληθείας και των अपαράγραπτων δικαίων του Οικουμενικού Θρόνου. Και προσευχόμαστε το ίδιο να πράξουν και κάποιοι κληρικοί του, οι οποίοι δεν έχουν πάψει να συκοφαντούν και να απαξιώνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που έγινε στην Κρήτη το 2016, σκανδαλίζοντας έτσι τους πιστούς και δίδοντας όπλα στους εχθρούς της Εκκλησίας...».