

Στο τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος



Στο όμορφο, ακριτικό και ιστορικό χωριό Ανάβρα Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Γούρα), το οποίο αποτελεί και το τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως Φθιώτιδος στα όρια με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, μετέβη το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Συμεών, συνοδευόμενος από τον Ιεροδιάκονο π. Νικόλαο Πολυζώη.

Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, στο Ιερό εξωκκλήσι του Αγίου Ενδόξου Ιερομάτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, εις ανάμνησιν του μεγάλου θαύματος, το οποίο επιτέλεσε ο Άγιος Σεραφείμ στο χωριό το έτος 1816, σώζοντας τους κατοίκους από την θανατηφόρο επιδημία της πανώλης.

Η φοβερή επιδημία της πανώλης, για ένα ολόκληρο χρόνο σκόρπισε τον θάνατο στην περιοχή και έτσι οι κάτοικοι με πολλή προσευχή αποφάσισαν και μετέφεραν από την Ιερά Μονή Κορώνης Καρδίτσης την Τιμία Κάρα του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου.

Η παρουσία του Αγίου στο χωριό και η δυνατή προσευχή των ευσεβών κατοίκων,

σήμανε και το τέλος της φοβεράς αυτής και θανατηφόρου επιδημίας.





Κοντά στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι κάθε χρόνο αυτή την ημέρα τιμούν τον Άγιο Σεραφείμ και τον ευχαριστούν για την διάσωση της περιοχής, ευρέθη και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Συμεών, ο οποίος χοροστάτησε και ωμίλησε στην Θεία Λειτουργία, που τελέσθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας στο Ιερό Εξωκκλήσι του Αγίου, χτισμένο πλάι στον Ιστορικό Ναό του Αγίου Αθανασίου.

Το χωριό Γούρα είναι πλούσιο σε ιστορικούς Ναούς, καθώς για πολλά χρόνια απετέλεσε έδρα της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Θαυμακού και Γούρας.

Την Θεία Λειτουργία ετέλεσε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Αντινίτσης Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Αμβρόσιος Αναστασίου.





Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών ευλόγησε τους άρτους και τα εορτάσιμα κόλλυβα προς τιμήν του Αγίου Σεραφείμ και ωμίλησε στους παρευρισκομένους πιστούς με αφορμή την επιτέλεση του θαύματος της διάσωσης του χωριού από την επιδημία της πανώλης, τονίζοντας, την σωτήρια επέμβαση των Αγίων στην ζωή μας,. Ο Σεβασμιώτατος συνέδεσε την επιδημία εκείνης της εποχής με την σημερινή πανδημία του κορωνοϊού και υπογράμμισε την ανάγκη πίστewς και προσευχής απ' όλους μας για την θαυματουργική επέμβαση του Θεού και των Αγίων στην ζωή μας.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του ετόνισε χαρακτηριστικά:

«Αγαπητοί μου Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, Αγαπητέ μου κ. Δήμαρχε,

χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε έναν πανέμορφο τόπο, σε έναν ορεινό τόπο, σε έναν καθαρό τόπο και όπως είναι καθαρός ο ορίζοντας, καθαρό το περιβάλλον, καθαρό το οξυγόνο, καθαρή και όμορφη η φύση, έτσι καθαρά και όμορφα είναι τα πρόσωπά σας και οι καρδιές σας και εύχομαι πάντοτε έτσι να μείνουν και έτσι να είναι, γιατί πρώτιστα οι καρδιές μας αγαπητοί μου αδελφοί, καθαρίζουν, ζωογονούνται και ομορφαίνουν από τη Χάρη και τη δύναμη των Αγίων της Εκκλησίας μας.

Δεν είναι τυχαίο και είναι ιδιαίτερα συμβολικό αλλά και σημαντικό ,ότι σήμερα

εδώ εορτάζουμε ένα γεγονός, όχι απλώς έναν Άγιο, εορτάζουμε μία εμπειρία, μία προσωπική εμπειρία μία δική μας εμπειρία, μία δική σας εμπειρία, μία εμπειρία των προγόνων σας, που από στόμα με στόμα οι ευλογημένοι παππούδες και οι ευλογημένες γιαγιάδες τη διέσωσαν αυτήν την εμπειρία για να αποτελεί πάντοτε μία απάντηση στα προβλήματα κάθε εποχής.

Ίσως πριν από λίγα χρόνια, καθώς μπαίναμε μάλιστα στον 21ο αιώνα, το 2000 και μετά, θα θεωρούσαμε ότι είχε τελειώσει από την ζωή του κόσμου αυτού, η περιπέτεια μιας λοιμικής νόσου, θα θεωρούσαμε ότι ξεπεράστηκαν αρρώστιες, όπως η χολέρα, η λέπρα, η πανώλη, διάφορες περιπέτειες που πέρασε και ο δικός μας ο τόπος και η οικουμένη ολόκληρη. Μπορεί να πιστέψαμε ότι η επιστήμη τα έλυσε όλα, ότι βρήκε απάντηση σε όλα, ότι ξεπέρασε κάθε ασθένεια, ότι με την τεχνολογία, με την επιστήμη, με την οικονομία, με την πρόοδο μέσα ή έξω από εισαγωγικά, ότι είχαμε προχωρήσει μπροστά, είχαμε ξεφύγει από αυτό τον κίνδυνο και να που έρχεται ξαφνικά μία ανατροπή και μας ξαναφέρνει χρόνια πίσω, μας γυρίζει είτε σε εμπειρίες που ζήσαμε, είτε σε ακούσματα από εμπειρίες των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας, των πατέρων και των μητέρων μας.

Και έρχεται ο Όσιος Σεραφείμ και σήμερα να δώσει ελπίδα, να δώσει απάντηση, να πει ότι: «Εγώ είμαι εδώ, όπως ήμουν και τότε, είμαι και τώρα και θα είμαι και πάντα. Και όσοι με επικαλούνται, όσοι με πλησιάζουν, όσοι με προσεγγίζουν, είμαι εδώ, για να παρέχω βοήθεια και στήριξη. Δεν καταργώ την επιστήμη»! Οι Άγιοι ευλογούν τους επιστήμονες, ασχέτως αν μερικοί επιστήμονες δεν το καταλαβαίνουν αυτό και νομίζουν, ότι μόνο με το μυαλό τους μπορούν να τα καταφέρουν.





Και στη ζωή, όποιος το πιστεύει αυτό, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι τεχνίτης, είτε είναι μάστορας, είτε είναι οδηγός ενός τρακτέρ, αν νομίζει ότι μόνο με την ικανότητά του, μόνο με τη δύναμή του, μόνο με την ευφυΐα του, όποιος νομίζει λοιπόν ότι τα καταφέρνει από μόνος του, είναι πολύ γελασμένος. Έρχεται ένα γεγονός στη ζωή και τον αποκαθηλώνει, ανατρέπει τα πάντα. Μονάχα με την δύναμη και την Χάρη των Αγίων μας μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη ζωή μας. Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνει σήμερα ο Άγιος Σεραφείμ. Δεν καταργούμε ούτε την επιστήμη, ούτε την έρευνα, ούτε την προσπάθεια, ούτε τη μόρφωση, ούτε τη γνώση, ούτε τα χαρίσματα του καθενός, ούτε τις ικανότητες του καθενός. Όλοι χρειάζονται, να βάζουν πάντοτε, να βάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό, αλλά πάντα να μην ξεχνάμε, ότι με τη δύναμη του Θεού, ο Θεός μας χαρίζει αυτό που είμαστε, το μυαλό που έχουμε, τα μάτια που έχουμε, την εξυπνάδα που

έχουμε, τη δύναμη που έχουμε στους ώμους μας, στα χέρια μας, ο Θεός μας χαρίζει όλα τα δώρα, προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε και να τα προσφέρουμε για να γίνει η ζωή μας καλύτερη.





Εύχομαι ολόψυχα και ολοκάρδια, σήμερα από δω από την Ανάβρα που ανήκει στο Νομό Μαγνησίας, αλλά ανήκει στην Μητρόπολή μας, και πραγματικά θεωρώ τύχη μου και ευλογία, που βρέθηκα εδώ ανάμεσά σας, να γιορτάσουμε όλοι μαζί, εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας ανεξαιρέτως και σε σας που είστε εδώ παρόντες, αλλά και σε όσους λείπουν, είτε είναι έξω από τα σύνορα της Ελλάδος, είτε είναι μέσα στα σύνορα της Πατρίδος μας, εύχομαι ολόψυχα και ολοκάρδια, ο Θεός πρώτον και ο Άγιος Σεραφείμ να σας κρατήσει όπως είστε, λεβέντες και λεβέντισσες, παλικάρια πραγματικά. Να κρατήσετε το χωριό σας, να κρατήσετε την πίστη του Χριστού την Αγία, να κρατήσετε τις παραδόσεις μας, να κρατήσετε τα έθιμά μας. Δεύτερον, που εύχομαι και προσεύχομαι, ο Θεός να σας κρατήσει και να μας κρατήσει ενωμένους και αγαπημένους. Γιατί αυτό είναι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ζωή μας μπροστά και πολλές φορές όσο πιο μικρή είναι η

γειτονιά και πιο μικρό το χωριό, καμιά φορά είναι και πιο μεγάλη η γκρίνια και η ζήλια. Πρέπει να τα διώξουμε αυτά, δεν μας βοηθάει σε τίποτα ούτε η ζήλια, ούτε φθόνος, ούτε το κουτσομπολιό, ούτε τα σχόλια, αλλά μας βοηθάει η αγάπη. Βλάφτηκε κανείς από την αγάπη; Δοκίμασε κανείς να αγαπά και είδε ότι η ζωή του γίνεται δύσκολη και άσχημη;

Ενώ από το φθόνο πολύ κακό έγινε, από το κουτσομπολιό πολύ κακό έγινε, από τα σχόλια και τη συκοφαντία πολύ κακό έγινε, από το να ασχολείται κανείς με τη ζωή των άλλων πολύ κακό έγινε. Ενώ αντίθετα η αγάπη ομορφαίνει τη ζωή, η καλοσύνη ομορφαίνει τη ζωή, το ενδιαφέρον και το νοιάξιμο και η βοήθεια για τον αδύνατο, ομορφαίνει τη ζωή, η μοιρασιά του πόνου του άλλου ομορφαίνει τη ζωή, απαλύνει τον πόνο, γλυκαίνει την καρδιά.



Μια τέτοια ζωή μας καλεί ο Άγιος Σεραφείμ να ζήσουμε. Και μια τέτοια ζωή εύχομαι να ζείτε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Να είστε αγαπημένοι και ενωμένοι και να δίνετε ένα παράδειγμα σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και να δίνουνε ένα παράδειγμα αγάπης, ενότητας, συνεργασίας και συμπόρευσης. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, ο καθένας μόνος του τι μπορεί να καταφέρει; Να τρώγεται με τα ρούχα του, να τρώγεται με την μοναξιά του, να τρώγεται με τον εαυτό του, να μην ευχαριστιέται τίποτα, ακόμα και αν έχει τα πάντα.

Γι' αυτό λοιπόν σας εύχομαι ολόψυχα και ολοκάρδια σε όλους εσάς που είστε

σήμερα σε αυτόν εδώ τον όμορφο και ιστορικό Ναό. Εύχομαι να κρατήστε την ενότητα, να κρατήστε την αγάπη, μα κρατήσετε την πίστη στο Θεό και ο Θεός της αγάπης και ο Άγιος Σεραφείμ δεν μας εγκαταλείπει, είναι μαζί μας, θα είναι κοντά μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αντίθετα έχουμε να ελπίζουμε πολλά, να ονειρευόμαστε ακόμη περισσότερα και να καταφέρουμε ακόμα καλύτερα.

Να είστε ευλογημένοι! Χρόνια πολλά και ευλογημένα!».

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αναβριωτών κ. Αικατερίνη Φουντούκη - Βλάχου, καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο στο χωριό και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και όλων των κατοίκων της Ανάβρας Αλμυρού του επέδωσε τιμητική πλακέτα, εις ανάμνησιν της πρώτης επισκέψεως του στο χωριό, ευχόμενη υγεία και δύναμη για να επιτελέσει την ήδη Θεάρεστο Ποιμαντορία, την οποία ξεκίνησε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος.

Μετά και την προσφορά υπαιθρίου κεράσματος, το οποίο προσέφεραν οι ευσεβείς κυρίες του χωριού, ο Σεβασμιώτατος ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας κ. Κωνσταντίνο Κυλάφα ,τον Εφημέριο του χωριού π. Θεόδωρο Γκλαντζούνη και αρκετούς κατοίκους, στον περικαλλή Ενοριακό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, όπου και προσεκύνησε το Ιερό Θυσιαστήριο και στο Περιβαλλοντικό Πολιτισμικό Πάρκο «Γούρα» στις πηγές Ανάβρας, το οποίο αποτελεί τον καρπό της προσπάθειας για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όσο και των μνημείων και των πολιτισμικών στοιχείων που συνδέονται με αυτό, από τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.

Ο Σεβασμιώτατος με πολλή χαρά συνεχάρη τους τοπικούς Άρχοντες και τους κατοίκους της περιοχής για την πρωτοβουλία και προσπάθειά τους αυτή και εδήλωσε ότι η Ιερά Μητρόπολις ευλογεί και στηρίζει κάθε τέτοια ενέργεια ανάδειξης περιβαλλοντικού πλούτου, ιστορικών μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας.



Κατά την διάρκεια της παραμονής του Σεβασμιωτάτου στο χωριό, οι κάτοικοι με ιδιαίτερη αγάπη, ενθουσιασμό και σεβασμό, περιέβαλλαν τον Σεβασμιώτατο και είχαν μία ευχάριστη και ουσιαστική επικοινωνία μαζί του.

Μεταξύ των πιστών και των Τοπικών φορέων, στον εορτασμό παρέστησαν και ο Δήμαρχος Αλμυρού κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκου και ο Σύμβουλος Κοινότητας Ανάβρας κ. Ευστάθιος Παπαδημουλάς.

Καθοδόν ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών σταμάτησε στην όμορη Φιλιαδώνα και έδωσε την ευλογία του στους κατοίκους του όμορφου αυτού χωριού.