

11/07/2020

“Η Πόλις εάλω...;”

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας](#)



Του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ

Αναρωτιέται κανείς, εάν για δεύτερη φορά στην ιστορία του γένους των Ελλήνων βιώνουμε και πάλι την άλωση της Πόλης.

Σε καιρό μάλιστα ειρήνης και προόδου, κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία βαθύτατη παραβίαση της θρησκευτικής αναφοράς μας, της καταγωγής και του οικουμενικού πολιτισμού μας, του δικαιώματος μας στη μνήμη και την ελπίδα.

Από σήμερα το βράδυ ο Ναός της Αγίας Σοφίας, το ιερό παλλάδιο της Χριστιανοσύνης, η «Ακρόπολη» της Ορθοδοξίας, μετετράπη σε Ναό των Μουσουλμάνων, σε Τζαμί.

Αλήθεια... γιατί τόσο μίσος και πάλι με αφορμή τις θρησκείες; Γιατί τόση εργαλειοποίηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων μας; Γιατί τόση ανασφάλεια; Γιατί ακόμη και μετά από τόσους αιώνες τρομάζει το Χριστιανικό μήνυμα για αγάπη, για αλληλεγγύη, για σεβασμό στον άλλον, για κοινωνική πρόοδο και συμφιλίωση...;

Λύπη και αγανάκτηση γεμίζουν αυτές τις ώρες οι καρδιές μας.

Θλίψη και ντροπή μπροστά στην κατάφωρη αυτή αδικία. Δάκρυα κυλούν στα μάτια μας, αναλογιζόμενοι τη βεβήλωση των ιερών μνημείων, των παγκόσμιων αυτών θρησκευτικών συμβόλων, της κοινής μας κληρονομιάς που βρίσκονται αποτυπωμένα στους αιματοποτισμένους λίθους της Αγίας Σοφίας.

Εάλω λοιπόν η Αγία Σοφία... ;

Όχι, αδελφοί μου!

Το Ελληνο-Χριστιανικό πνεύμα, η θρησκευτική παράδοση της Πόλης, όσο θα ζει ο συνεχιστής του Απόστολου Ανδρέα και του ιερού Χρυσοστόμου, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, θα συνεχίζει να φωτίζει το σκοτάδι της ντροπής.

Θα συνεχίζει να μαρτυρά την μακραίωνη παράδοσή μας και την συνέχιση του Ελληνισμού μέσα από την Βυζαντινή ολοκλήρωσή του.

Καιρός λοιπόν να δείξουμε το ορθόδοξο φρόνημά μας και το πνευματικό μας θάρρος.

Δεν μισούμε τους γείτονες μας, δεν επιθυμούμε τον πόλεμο. Να μας σεβαστούν θέλουμε, όπως τους σεβόμαστε και εμείς.

Να σεβαστούν και να προστατεύσουν τα μνημεία και τις μειονότητες μας. Να σεβαστούν τον Ελληνισμό της Πόλης. Την υπόσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και το οικουμενικό μήνυμά του. Να αναγνωρίσουν το παγκόσμιο ιστορικό και πολιτισμικό καθεστώς της Αγίας Σοφίας. Να σεβαστούν τον Ορθόδοξο αυτόν Ιερό Ναό όλης της Ρωμιοσύνης.

Ας προσευχηθούμε αδελφοί μου τούτη τη δύσκολη ώρα για τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Ας προσευχηθούμε για τους ηγέτες όλου του κόσμου και ας παρακαλέσουμε τον Θεό να τους ανοίξει τα μάτια και να διώξει το σκοτάδι του

μίσους και του φανατισμού.

Ας τους δείξουμε τον δρόμο της αγάπης και της προσευχής.

Ο Χριστός εν τω μέσω ημών!

† Ο Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας,
Ηρακλείου και Χαλκηδόνας Γαβριήλ