

Σε αναστολή λειτουργίας οι υπάλληλοι της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Αμερικής](#)



Χτυπημένη οικονομικά από τον κορωνοϊό η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής αναγκάζεται να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας της, προκειμένου να μειώσει το κόστος από τις μισθοδοσίες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, όπως και σε πολλούς οργανισμούς, η επιδημία του COVID-19 είχε μεγάλο αντίκτυπο στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και στις ενορίες της. Οι οικονομικές συνέπειες σε ορισμένες από τις ενορίες μας ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, προκαλώντας μείωση των εσόδων από το πρόγραμμα «Total Commitment», το οποίο, με τη σειρά του, μειώνει τα λειτουργικά κεφάλαια της Αρχιεπισκοπής. Δυστυχώς, η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τα έσοδα του προγράμματος «Total Commitment» καθώς η πανδημία μπαίνει στον έκτο μήνα, ανάγκασε την Αρχιεπισκοπή να λάβει τη δύσκολη απόφαση να μειώσει το κόστος απασχόλησης μέσω ενός προγράμματος».

«Οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα furlough (αναστολής λειτουργίας) από την 1η Αυγούστου 2020. Αυτό θα επηρεάσει έναν περιορισμένο αριθμό προσωπικού και αναμένεται να είναι προσωρινό. Ενώ κατά την αναστολή λειτουργίας (furloughs) δεν θα πληρωθούν από εμάς, η Αρχιεπισκοπή θα συνεχίσει να παρέχει ασφάλιση υγείας γι' αυτούς τους

υπαλλήλους. Επιθυμία της Αρχιεπισκοπής είναι να καλωσορίσει τους υπαλλήλους της, που επιστρέφουν το συντομότερο δυνατό, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από πολλές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης του προγράμματος «Total Commitment».

Η Αρχιεπισκοπή έχει κάνει ως τώρα πολλές ενέργειες, για να αποφύγει να διαταράξει το εργατικό δυναμικό της με αυτόν τον τρόπο. Το πιο σημαντικό είναι πως η Αρχιεπισκοπή εκμεταλλεύτηκε κεφάλαια τόνωσης μέσω του Προγράμματος Προστασίας Paycheck και άσκησε υγιή οικονομική διαχείριση μέσω μέτρων περιορισμού του κόστους. Καθώς η πανδημία συνεχίστηκε, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.

Κάθε υπάλληλος της Αρχιεπισκοπής βλέπει την υπηρεσία του προς την Αρχιεπισκοπή όχι ως δουλειά, αλλά ως κλήση προς την Εκκλησία και τον Χριστό. Η Αρχιεπισκοπή οφείλει την ευγνωμοσύνη της σε κάθε ένα από τα μέλη του προσωπικού της για τη συνεχή, και συχνά απαρατήρητη, σκληρή δουλειά και αφοσίωση».