

## «Λεμονάδα Σπιτική» - Επεισόδιο 10

/ [Νέοι και Εκκλησία](#)



Και κάπως έτσι, με το 10ο «δροσιστικό» της επεισόδιο, η «Λεμονάδα Σπιτική» κλείνει τον πρώτο κύκλο επεισοδίων της και αποχαιρετά για το καλοκαίρι, τους μικρούς και μεγάλους της τηλεθεατές. Η θεματολογία του τελευταίου επεισοδίου δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τον «Χριστιανισμό» και την «Χριστιανοσύνη», τις αξίες «πεμπτουσία» για την ύπαρξή μας, μιας και πλαστήκαμε από τον Θεό-Πατέρα-Δημιουργό μας για να ζήσουμε την αγάπη, την μετάνοια, την ομοψυχία και, στο τέλος, να καταφέρουμε πνευματική και ηθική ανύψωση που θα μας φέρουν και πάλι κοντά Του. Στην τελευταία «επίσκεψη στο σπίτι του Θεού», ο π. Δημήτριος Κατούνης κάνει λεπτομερή ανάλυση των «Τιμίων Δώρων», επεξηγεί την προετοιμασία τους αλλά και τον συμβολισμό κάθε μέρους τους. Μια από τις σημαντικότερες στιγμές αυτής της εκπομπής, αλλά και ολόκληρου του εγχειρήματος, αποτελεί η εγκάρδια συνέντευξη του εμπνευστή Πρωτοσυγκέλλου π.

Δαμασκηνού Κιαμέτη, με την πρωτοβουλία και στήριξη του οποίου πραγματοποιήθηκε η ιδέα της «Λεμονάδας Σπιτικής». Σε οικείο κλίμα, σχεδόν εξομολογητικά, ο π. Δαμασκηνός, μοιράζεται με τις οικοδέσποινες της εκπομπής και τους τηλεθεατές, την ιστορία δημιουργίας του Πολυχώρου «Ο Μικρός Παράδεισος», τις συνθήκες σύλληψης της ιδέας της «Λεμονάδας Σπιτικής» ενώ, τέλος, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της πετυχημένης αυτής «συνταγής»!

Καθώς πλέον, όλοι οι συντελεστές αποχαιρετούν συγκινημένοι τα πλατό της «Λεμονάδας Σπιτικής» και μοιράζονται με τους τηλεθεατές φωτογραφίες και στιγμές από τα γυρίσματα των εκπομπών, κλείνουν τον πρώτο κύκλο επεισοδίων τραγουδώντας με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, τον μουσικοσυνθέτη Γιάννη Ευστρατιάδη, τον δημιουργό και ερμηνευτή του πλέον αγαπημένου soundtrack «Λεμονάδα Σπιτική», που λίγο-πολύ όλοι σιγοτραγουδάμε τους τελευταίους μήνες.

«Όλα τα όμορφα κάποτε τελειώνουν... γιατί ο Θεός ευλογεί να έρθουν ακόμα ομορφότερα! Γι' αυτό τρέξτε, παίξτε, γελάστε, τραγουδήστε δυνατά... μπείτε στο παιχνίδι με όλα τα παιδιά...κι αν τύχει και διψάσετε, έχουμε συνταγή...θα έχουμε ετοιμάσει «Λεμονάδα Σπιτική!»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

