

## Πατρ. Ρουμανίας: Δέκα σκέψεις για τους νέους

[Πατριαρχία](#) / [Πατριαρχείο Ρουμανίας](#)



**“Δώρο του Θεού” προς την Εκκλησία, την Οικογένεια και την Κοινωνία, αποκαλεί τους νέους ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Νεολαίας, το πρακτορείο Basilica.ro παρουσιάζει 10 σκέψεις του Μακαριώτατου για τους νέους:**

- Οι νέοι είναι το ενεργό και δημιουργικό δώρο της Εκκλησίας
- Η Εκκλησία του Χριστού καλεί τους νέους της να ομολογούν την αγάπη του Χριστού για την ανθρωπότητα
- Οι νέοι εξομολογητές της πίστης, με λόγια και πράξεις, λάτρεις της προσευχής και της δράσης, είναι ιεραπόστολοι της Εκκλησίας στη σημερινή κοινωνία
- Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να εισακούονται και να ενθαρρύνονται, αλλά επίσης να βοηθούνται και να καθοδηγούνται

- Οι νέοι πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες

Ο χαρακτήρας των παιδιών διαμορφώνεται όχι μόνο με λόγια και δραστηριότητες, αλλά και από τον τρόπο ζωής των γονέων τους και παράδειγμα παίρνουν από αυτούς

- Η εκκλησία είναι με νέους και προσεύχεται για το παρόν και το μέλλον του ρουμανικού λαού.

- Οι νέοι είναι δώρο του Θεού για την οικογένεια, την Εκκλησία και την κοινωνία.

- Η Εκκλησία καλείται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, υπερασπιζόμενη την αθωότητα, την ειλικρίνεια, το θάρρος, την επιθυμία για ανανέωση και όλες τις αξίες αυτής της ηλικίας

- Ας διδάξουμε στους νέους να βρουν στην προσευχή την πηγή της αγνής αγάπης και να ζήσουν τη ζωή τους στη γη υπό το φως της ευλογίας του ουράνιου Πατέρα