

12/08/2020

Συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο Προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνα

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων](#)



Με την τέλεση Αρχιερατικού Συλλείτουργου συνεχίστηκαν σήμερα το πρωί (Τετάρτης 12 Αυγούστου 2020) στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου στην Κέρκυρα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος, δια του οποίου έσωσε το νησί στις 11 Αυγούστου 1716 από την πολιορκία των Τούρκων.

Στο συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, ενώ συλλειτουργήσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος και ο οικείος Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος.



Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ιερώνυμος, ο οποίος αφορμήθηκε από τον ευαγγελικό λόγο **«Εγώ ειμί η θύρα. Δι' εμού εάν τις εισέλθη σωθήσεται»** και **τόνισε ότι θύρα είναι η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή του Χριστού, στην βασιλεία του Θεού. Η είσοδος αυτή γίνεται δια του Χριστού, ο οποίος σώζει τον πιστό. Για την είσοδο αυτή, όμως, χρειάζεται πνευματικός αγώνας, ώστε να νικήσουμε τον διάβολο. Πρώτο σημείο του αγώνα αυτού είναι ο πνευματικός ιδρώτας, η προσευχή, η επαγρύπνηση. Ο δρόμος προς την βασιλεία του Θεού έχει αγκάθια, πέτρες, γκρεμούς και τον διάβολο να караδοκεί, ώστε να γκρεμίσει τον άνθρωπο. Αν όμως προσέχουμε τον εαυτό μας, θυμόμαστε τον Χριστό καθημερινά, αναγνωρίζουμε τον Θεό ως πατέρα μας και την αγάπη Του προς τα πρόσωπά μας, δεν θα νικηθούμε.**



Δεύτερο σημείο του πνευματικού αγώνα είναι το να σεβόμαστε, να αγαπάμε, να έχουμε φίλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, όπως και τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον παγκόσμιο άγιο, του οποίου αγίασε την ζωή του ο Θεός. Ο άγιος Σπυρίδων υπήρξε άνθρωπος αγάπης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, άνθρωπος πίστεως προς τον Θεό, αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Οι άγιοι είναι αδελφοί μας, φίλοι μας, προστάτες μας από τις παγίδες του διαβόλου και μας βοηθούν να νικήσουμε κι εμείς.

Το τρίτο σημείο του πνευματικού αγώνα είναι να αγαπήσουμε με όλο μας το είναι τον Θεό και να τον αναγνωρίσουμε ως τον μόνο αληθινό Θεό, αλλά και να αγαπήσουμε ιδίως αυτούς που μας έχουν βλάψει.

Μας χρειάζεται μετάνοια για όσα δεν μπορούμε και μία συνεχής υπενθύμιση της δωρεάς της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός, για να διαλέγουμε τον δρόμο του Θεού, τον δρόμο της αγιότητας ή τον δρόμο της αποστασίας, του υλισμού, τον δρόμο του μυαλού που μας κάνει να ξεχνάμε τον Θεό.

Ο Άγιος Σπυρίδων είναι ο πνευματικός προπονητής του καθενός από μας σε έναν κόσμο αδικίας έναντι του Θεού, έναντι της πίστης. Όλοι έχουν δικαιώματα να πράττουν και να κάνουν ό,τι θέλουν, να ομιλούν, μόνο ο οι χριστιανοί δεν έχουν δικαιώματα, διότι ο κόσμος εν τω πονηρώ κείται. Όμως ο Θεός δια των Αγίων μας

δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει.

Το προσκύνημα του Αγίου συνεχίζεται μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2020.



















