

14/08/2020

«Έτσι βλέπουμε, όπου ο Χριστός, εκεί και η Παναγία»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μάνης](#)



Εγκύκλιο για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου δημοσιεύει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Αληθώς, η Μητέρα του Κυρίου ανέρχεται προς τον ουρανό, στη Βασιλεία του Υιού της. Ο Χριστός, την υποδέχεται με τιμή και δόξα και Εκείνη κάθεται, η Παναγία Μητέρα Του, εκ δεξιών Του επί θρόνου λαμπρού και ενδόξου, ως ψάλλει ο ιερός υμνογράφος: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Έτσι βλέπουμε, όπου ο Χριστός, εκεί και η Παναγία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Τέκνα έν Κυρίω άγαπητά,

Όλόκληρη ή Όρθόδοξη Χριστιανική Έκκλησία έορτάζει σήμερα, τιμᾶ καί γεραίρει

τήν Παναγία μας. Μεγάλη εἶναι ἡ Θεομητορική αὐτή ἑορτή, πού ἀποκαλεῖται Κοίμησις ἢ Μετάστασις τῆς Θεοτόκου.

Ἀληθῶς, ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου ἀνέρχεται πρὸς τὸν οὐρανόν, στή Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ της. Ὁ Χριστός, τήν ὑποδέχεται μέ τιμὴ καὶ δόξα καὶ Ἐκείνη κάθεται, ἡ Παναγία Μητέρα Του, ἐκ δεξιῶν Του ἐπὶ θρόνου λαμπροῦ καὶ ἐνδόξου, ὡς ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος: «Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, ἐν ἱματισμῶ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Ἔτσι βλέπουμε, ὅπου ὁ Χριστός, ἐκεῖ καὶ ἡ Παναγία.

Μέ τίς ἀρετές της, τήν πίστη, τήν ταπεινοφροσύνη, τήν ὑπακοή, τήν προσευχή, τήν ὑπομονή της, τήν ἀγνεία της, τήν σιωπή της, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, στάθηκε τῶν Ἀγγέλων ἡ τερπνότης, τῶν Ἀποστόλων ἡ ἀρχή, τῶν Μαρτύρων τὸ ἐδραίωμα, τῶν Διδασκάλων ἡ κρηπίς, δηλαδή τὸ θεμέλιον, ὅλων τῶν πιστῶν ἡ βοήθεια.

Ἰδού, λοιπόν, καὶ ἐμεῖς πρὸς αὐτήν, τήν Παντάνασσα, τήν Μεγαλόχαρη, τήν Κεχαριτωμένη, τήν Γιάτρισσα, τήν Παναγία Μητέρα μας ὀφείλουμε νά τρέφουμε βαθύτατο σεβασμό καὶ εὐλαβῆ συναισθήματα. Σ' ὅλες τίς περιστάσεις καὶ ἡμέρες τῆς ζωῆς μας πάντοτε νά τήν μνημονεύουμε καὶ σ' αὐτήν νά καταφεύγουμε. Ἰδιαίτερα, ὅταν «θλίψεις καὶ ἀνάγκαι καὶ συμφοραὶ τοῦ βίου» ἐπισκιάζουν τὸν βίον μας, πρὸς αὐτήν νά προσευχόμεθα καὶ πρὸς αὐτήν νά ἀναπέμπουμε τίς ἱκεσίες μας. Ἐκείνη, ὡς Μάνα, κατανοεῖ τὸν πόνο μας, βλέπει τίς δοκιμασίες μας ἀκούει τίς δεήσεις μας καὶ σπεύδει εἰς βοήθειαν.

Ποτέ μὴ λησμονοῦμε ὅτι ἡ Παναγία μας εἶναι «ἡ μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἡ ἀπαλλαγὴ τῶν ἀσθενούντων, ἡ εἰρήνη τῶν πολεμουμένων, ἡ γαλήνη τῶν χειμαζομένων, ἡ μόνη προστασία τῶν πιστῶν».

Γι' αὐτὸ καὶ ὅλως εὐλαβῶς ψάλλουμε: «Χαῖρε Παρθένε, χριστιανῶν τὸ καύχημα».

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ'