

15/08/2020

«Η Κοίμηση της Θεοτόκου πλημμυρίζει την ζωή μας με φως, ελπίδα και δύναμη»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης](#)



Στην ποιμαντορική εγκύκλιό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος τονίζει χαρακτηριστικά «Στους αποκαλυπτικούς και σκληρούς καιρούς μας, όπου τα φρικώδη φαντάσματα της ανασφάλειας, της πανδημίας, της καταπατήσεως νόμων δικαίου και κανόνων ηθικής στοιχειώνουν την ανθρώπινη ζωή όπου γης, ας υψώσουμε ικετευτικώς νουν και καρδίαν προς την Υπεραγία Θεοτόκο».

Διαβάστε αναλυτικά:

«Με ιερό θάμβος, δέος και υπό πρωτόγνωρες, ένεκα της πανδημίας συνθήκες, στεκόμεθα σήμερα ενώπιον της ολόφωτης μορφής της Παναγίας και επιποθούμε με όση δύναμη έχουμε να υμνήσουμε, νικώντας τον φόβο με τον πόθο, Εκείνη που είναι το «πανάρρητον της οικονομίας κειμήλιον» κατά τον άγιο Επιφάνιο Κύπρου, «το κάλλος της ανθρωπίνης φύσεως» κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και «το μεθόριον κτιστού και ακτίστου» κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά.

Η ευκλεής μνήμη της ενδόξου Κοιμήσεως της Υπερευλογημένης Θεοτόκου είναι, παρά πάσαν ανθρωπίνη λογική, χαρμόσυνη εορτή και παγκόσμια πανήγυρις, καθώς όχι μόνο ανανεώνει τη μνήμη των θαυμασίων Της, αλλά και επιχορηγεί με ελπίδα και δύναμη ολόκληρη την ζωή μας. Αυτής της μεγάλης παγκοσμίου πνευματικής χαράς καλούμεθα σήμερα όλοι μας να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί. Την αγία και φωτοφόρο χάρη Της επιζητούμε εκ βάθους ψυχής πάντοτε και με πίστη προστρέχουμε στην αγία σκέπη Της, για να αντλήσουμε δύναμη, έμπνευση, χαρά, ευλογία. Σε αυτήν με εμπιστοσύνη αναθέτουμε τις ελπίδες μας για την παρούσα και για την μέλλουσα ζωή. Αυτής τις φιλόστοργες και μητρικές προσευχές προς τον φιλόανθρωπο Θεό επικαλούμεθα ως προστασίαν από πάσης επιβουλής «ορατών και αοράτων εχθρών», ιδιαίτέρως σήμερα που ο κόσμος ολόκληρος απειλείται από την επέλαση του φονικού ιού και η πατρίδα μας αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις και πειρασμούς.

Στους αποκαλυπτικούς και σκληρούς καιρούς μας, όπου τα φρικώδη φαντάσματα της ανασφάλειας, της πανδημίας, της καταπατήσεως νόμων δικαίου και κανόνων ηθικής στοιχειώνουν την ανθρώπινη ζωή όπου γης, ας υψώσουμε ικετευτικώς νουν και καρδιάν προς την Υπεραγία Θεοτόκο, επαναλαμβάνοντας με όση δύναμη έχουμε την προσευχή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προς Εκείνη: «Χάρισε, Δέσποινα πλουσιοπάροχα στον λαό σου, στον δικό σου αυτό κλήρο, το έλεος και την χαρά. Δώσε λύση σε όλα αυτά τα δεινά που σκιάζουν την ζωή μας. Εσύ, βλέπεις πόσες και ποιές σκληρότητας θλίψεις μας δοκιμάζουν. Εσύ, με την δύναμή σου μπορείς να μεταβάλλεις τις θλίψεις μας προς το καλύτερο, χαρίζουσα ειρήνη και αγάπη. Αντιστάθμισε ευσπλαχνικά τις δικές μας αμαρτίες και τα λάθη με τον πλούτο της βοήθειας Σου και της θεραπείας, χαρίζουσα στις ψυχές και τα σώματά μας πλούσια και συνεχή την χάρη σου».

Ο φιλοπάρθενος λαός του Θεού, σήμερα συνεορτάζουμε πνευματικώς την ένδοξη και πάνσεπτη Κοίμηση της Παναγίας μας και υμνούμε οφειλετικώς το θείο και άρρητο κάλλος Της. Με ευλάβεια, σεβασμό, τιμή και αγάπη, ας τιμήσουμε σήμερα και πάντοτε Εκείνη που είναι το ασφαλέστατο καταφύγιο των απελπισμένων, η

ετοίμη ιατρός των νοσούντων, η κραταιά προστασία και το καύχημα των πιστών, η ανεξάντλητη βοήθεια των αβοήθητων, η φιλόστοργη παρηγορία και η ελπίδα των αμαρτανόντων, η παράκλησις των θλιβομένων, η σκέπη του κόσμου, ή ακένωτος πηγή του θείου ελέους, ό αστείρευτος ποταμός των θαυμάτων, το απροσμάχητον τείχος για το ευλογημένο έθνος μας. Ας την παρακαλέσουμε τέλος, μέσα από την καρδιά μας να πρεσβεύει συνεχώς προς τον Υιόν Της, τον Σωτήρα του κόσμου, τον Κύριόν μας και Θεόν μας Ιησούν Χριστόν, να αγιάζει, να περιφρουρεί και να προστατεύει «την κληρονομίαν Της. Αμήν! Χρόνια πολλά, Ευλογημένα και Θεοχαρίτιστα».