

Η πνευματική σχέση του Αγίου Καλλινίκου και του Αγίου Κοσμά

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου](#)



Πανηγύρισε το Εξωκκλήσι του αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Καλαβρούζα Ναυπακτίας, το οποίο ανεγέρθηκε από το ζεύγος Αθανασίου και Αλεξάνδρας Χατζηανδρέου, μέσα σε ένα ήρεμο τοπίο, στους πρόποδες του όρους Ταφιασσός (Κλόκοβα). Τελέσθηκε αρχιερατική θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την πνευματική σχέση του αγίου Καλλινίκου Εδέσσης με τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.

Στην αρχή ανέφερε μερικά βασικά βιογραφικά στοιχεία από τον βίο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού από την γέννησή του στο Μέγα Δένδρο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας μέχρι τον μαρτυρικό του θάνατο στο Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στον σύνδεσμο του αγίου Καλλινίκου με τον άγιο Κοσμά. Ο άγιος Καλλίνικος γεννήθηκε στα Σιταράλωνα Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, σπούδασε στο Θέρμο και επισκεπτόταν τον χώρο

όπου γεννήθηκε ο άγιος, άκουγε πολλές διηγήσεις από τους παππούδες του και πολλούς συντοπίτες του για τον άγιο. Έπειτα ως λαϊκός γραμματέας στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας είχε πνευματική επικοινωνία με τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο Παπακυριακού, ο οποίος βρήκε κατά τις περιόδους του ομιλίες του αγίου Κοσμά και τις δημοσίευσε μαζί με υλικό που συγκέντρωσε από διηγήσεις.

Ως Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως ο άγιος Καλλίνικος κατήρτισε όλο τον φάκελο για την επίσημη αγιοκατάταξη του αγίου Κοσμά, συνέγραψε το έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο υπέργηρος και ασθενής τότε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Ιερόθεος και εστάλη στην Ιερά Σύνοδο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1959 και τελικά δύο έτη αργότερα το 1961 έγινε η επίσημη αγιοκατάταξη.

Και ως Πρωτοσύγκελλος αλλά και ως Μητροπολίτης Εδέσσης ο άγιος Καλλίνικος ομιλούσε συνέχεια για τον άγιο Κοσμά, γνώριζε λεπτομέρειες από την ζωή του και τις ομιλίες του και τις ανέφερε σε κάθε ευκαιρία. Επί πλέον δε ομοιάζε πολύ με τον άγιο και λόγω ρουμελιώτικης νοοτροπίας και λόγω σωματότυπου και προ παντός για τον ζήλο που είχε για την Εκκλησία και τους ανθρώπους.

Ο Σεβασμιώτατος κατέληξε ότι πρέπει όλοι να μιμηθούμε την ζωή του στην δύσκολη εποχή στην οποία ζούμε.

Εκκλησιάσθηκαν πολλοί Χριστιανοί, οι περισσότεροι σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο προαύλιο του Ναού, που αγαπούν τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, μεταξύ των οποίων ο Αντιδήμαρχος Χάλκειας Σπ. Τραχύλης, οι πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Καλαβρούζας και Γαυρολίμνης Ν. Καλαβρουζιώτης και Αντ. Φουσέκης, ο αντιπρόεδρος της ΟΣΥΝ Αθανάσιος Καλαβρουζιώτης το ζεύγος Αθανασίου και Αλεξάνδρας Λαγιανδρέου, κ.α.

Δείτε τις φωτογραφίες:













