

## **“Μπορεί να κρατάμε αποστάσεις, αλλά ο Χριστός μας φέρνει πιο κοντά”**

/ [Νέοι και Εκκλησία](#)



**Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δημοσίευσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας στο οποίο απευθύνεται στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. Αναφέρεται στην διδασκαλία της Εκκλησίας και στη διαφορετική σχολική χρονιά λόγω κορωνοϊού τονίζοντας ότι “μπορεί να φοράμε μάσκες αλλά η λάμψη του χαμόγελου της καθαρής καρδιάς είναι πιο δυνατή” και λέγοντας ότι “Μπορεί να κρατάμε αποστάσεις αλλά ο Χριστός μας φέρνει πιο κοντά”.**

**Διαβάστε το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου:**

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και γονείς,  
πολυαγαπημένα μου παιδιά.

Α΄

Στην προ κορωνοϊού εποχή δεν είχα κουραστεί να διδάσκω ότι άλλη η αριθμητική του σχολείου και άλλη η **αριθμητική της Εκκλησίας**. Στην Εκκλησία  $1+1=1$ , αφού, λόγω αγάπης προς τον άλλο, ο άλλος δεν είναι άλλος, ξένος, μακρινός, εχθρός είναι ο ίδιος μου ο εαυτός. «*Αγάπα τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου*» λέει ο Χριστός. Επίσης δίδασκα ότι διαφορετική είναι και η **γραμματική της Εκκλησίας** αφού στην Εκκλησία **α΄** πρόσωπο ΑΥΤΟΣ (ο Χριστός μας απ' τον οποίο όλα ξεκινούν και όλα καταλήγουν), **β΄** πρόσωπο ΕΣΥ, ο συνάνθρωπος και **γ΄** πρόσωπο Εγώ. Και αλλοίμονο μας αν πάνω απ' όλα, βάλουμε το «εγώ». Αυτός ο εγωισμός, αυτή η αλαζονεία έφερνε και φέρνει καταστροφή και δυστυχία σ' όλα: απ' την ανθρωπότητα μέχρι τη φίλια και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Και ήρθε η δοκιμασία του κορωνοϊού. Ήρθε (κοντά στα άλλα) για να μας κάνει να εκτιμήσουμε κάποια αυτονόητα. (Γιατί έτσι γίνεται πάντα: όταν έχουμε κάτι δεν το εκτιμούμε. Όταν το χάσουμε τότε καταλαβαίνουμε την αξία του). Ήρθε για να μας δείξει πόσο αληθινή (για ακόμη μία φορά) είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας και πως μόνο εφαρμόζοντάς την μπορούμε να

βοηθηθούμε: Αλληλεγγύη!! Προστατεύω τον εαυτό μου, γιατί αγαπώ τους άλλους!!

## Β'

Ο κορωνοϊός, λένε πολλοί, ήρθε για να μείνει. Έτσι η σχολική χρονιά φέτος θα είναι λίγο διαφορετική. Δεν πειράζει. Εμείς προσηλωμένοι στους στόχους μας: «*Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία*». Έτσι στοχεύουμε στις γνώσεις, στην παιδεία, στον πολιτισμό, χωρίς να αμελούμε την καλλιέργεια της ψυχής, την αρετή.

- Μπορεί οι μάσκες να μπήκαν στη ζωή μας, αλλά αγωνιζόμαστε να είμαστε πιο αληθινοί.

- Μπορεί να φοράμε μάσκες, αλλά η λάμψη του χαμόγελου της καθαρής καρδιάς είναι πιο δυνατή.

- Μπορεί να κρατάμε αποστάσεις, αλλά ο Χριστός μάς φέρνει πιο κοντά.

- Μπορεί να μην αγκαλιαζόμαστε, αλλά η αγάπη δροσίζει την καρδιά μας.

- Δεν βλέπουμε με «μισό» μάτι τον άλλο. Όλοι είμαστε στον ίδιο αγώνα.

- Προστατεύω τον εαυτό μου, γιατί θέλω να προστατέψω τους γονείς, τα αδέρφια, τον παππού και την γιαγιά μου, τον Άλλον.

- Εξασκούμε στην υπακοή και στην πειθαρχία.

- Αγαπώ.

ισιο αγώνα.

- Προστατεύω τον εαυτό μου, γιατί θέλω να προστατέψω τους γονείς, τα αδέρφια, τον παππού και την γιαγιά μου, τον Άλλον.

- Εξασκούμε στην υπακοή και στην πειθαρχία.

- Αγαπώ.

- Και... προσεύχομαι. Ω! αλήθεια σας λέω: οι δικές σας προσευχές είναι πιο δυνατές και σίγουρα θα φέρουν αποτέλεσμα ώστε γρήγορα να περάσει αυτή η καταιγίδα και να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα, ούτε εμείς, ούτε η ανθρωπότητα.

Σας προσκαλώ λοιπόν με τη φράση του αγίου Χρυσοστόμου: «*Συμμαχήστε μαζί μου με τις προσευχές σας*».

Γ'

Θα ήθελα να ευχηθώ

- Στους ακούραστους **γονείς** δύναμη και κουράγιο για τη συνέχιση του αγώνα.
- Στους πολύτιμους **εκπαιδευτικούς** μας υπομονές και υγεία στο δύσκολο έργο
- Στα αγαπημένα μου **παιδιά** πρόοδο, υγεία, δύναμη για δουλειά, επίτευξη των στόχων.

Καλή σχολική χρονιά!

Όλα τα καλά του Θεού στα σπιτικά σας!

Ο Θεός μαζί μας!

Ο πνευματικός σας πατέρας



*Ο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας*

Ο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας