

“Σε εποχές μεγάλης μοναξιάς οι Άγιοι είναι οι πιστοί μας φίλοι”

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος](#)



Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Σε εποχές μεγάλης μοναξιάς και μεγάλης ερημιάς, οι Άγιοι είναι οι σταθεροί και οι πιστοί φίλοι μας.

Εορτάσθηκε το διήμερο 16 & 17 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Λαμίας και στο Λιανοκλάδι η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της μαρτύρων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης.

Από το Ναό της Αγίας Σοφίας στον Εσπερινό στο Λιανοκλάδι ο κ. Συμεών τόνισε χαρακτηριστικά:

«Έχουμε ανάγκη την σοφία της ζωής, την σοφία των απλών ανθρώπων, των πατέρων και των παππούδων μας. Εκείνων των ανθρώπων που η απλή τους πίστη

αλλά και τα βάσανα της ζωής και ο μόχθος της καθημερινότητας τους έκανε σοφούς. Η Αγία Σοφία είχε αυτήν την σοφία την αληθινή και μαζί όχι μόνο τις τρεις θυγατέρες της αλλά και τις τρεις αρετές: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Όταν ο άνθρωπος έχεις αυτές τις αρετές είναι ευτυχισμένος και πάντοτε χαρούμενος. Τίποτα δεν μπορεί να τον κάμψει και να τον γονατίσει. Εύχομαι ολόψυχα και ολοκάρδια, αυτές τις τέσσερις αρετές, την σοφία, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη να ποθούμε και να λαχταρούμε και γι' αυτές τις αρετές να αγωνιζόμαστε».



Στον περικαλλή **Ναό της Αγίας Σοφίας Λαμίας**, το απόγευμα της Εορτής τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, εις τον οποίο προηξήρχε εν μέσω πολλών Ιερέων της πόλεως, ο Πρωτοσύγκελλός της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Άγγελος Ανθόπουλος.

Ο π. Άγγελος στο κήρυγμά του υπογράμμισε:

«Η Αγία Σοφία συνέδεσε τη ζωή της με τον Χριστό. Έτσι παιδαγωγήσε τα παιδιά της, Χριστοποιώντας τα χαρίσματα και τις αρετές τους. Αποτελεί δε αιώνιο παράδειγμα μητρότητας, γνήσιας αγάπης προς τον Χριστό, που με την συναίσθηση της ευθύνης που αυτή γεννά και το πνεύμα θυσίας, αξιώθηκε να ξεπροβοδίσει προσευχόμενη τα παιδιά της στο μαρτύριο».



Ανήμερα της Εορτής, ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Παναγυρίζοντα Ναό της πόλεως Λαμίας, η οποία και μετεδόθη απευθείας από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως (89,4 Fm) και διαδικτυακά.

Τα Ιερά Αναλόγια διηκόνησαν χοροί Ιεροψαλτών, υπό τον Διευθυντή του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως, Πρωτοψάλτη κ. Ανδρέα Ιωακείμ.



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή των παιδιών του 13ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, το οποίο στεγάζεται έναντι του Ναού, τα οποία με υποδειγματική στάση και σύμφωνα πάντα με τα μέτρα προστασίας της υγείας, από το προαύλιο του Σχολείου, συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία, αποσπώντας τον έπαινο, την πατρική αγάπη και ευλογία του κ. Συμεών.



Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Τα πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας μας, είναι τα μόνα, τα οποία μπορούν να μας εγγυηθούν και μπορούν να τα εμπιστευτούμε, ότι μας λένε την αλήθεια, ότι είναι φίλοι μας, ότι μας αγαπούν, ότι είναι κοντά μας, ότι νοιάζονται για μας. Το έχουμε ζήσει αυτό στη ζωή μας, αδελφοί μου. Ποιος άνθρωπος δεν προσέτρεξε σε έναν Άγιο και δεν βρήκε απάντηση, παρηγοριά και δεν αισθάνθηκε μία γλυκύτητα μέσα στην καρδιά του; Ποιος άνθρωπος υπάρχει, που να αισθάνθηκε προδοσία από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας; Σε εποχές μεγάλης μοναξιάς και μεγάλης ερημιάς, οι Άγιοι είναι οι σταθεροί και οι πιστοί φίλοι μας. Έτσι λοιπόν και σήμερα που τιμούμε εδώ στην όμορφη πόλη μας και σε αυτόν τον περικαλλή Ναό, την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της, είναι μία ευκαιρία να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε, ότι αυτά τα πρόσωπα δεν είχαν κάποια αξιώματα, ήταν άνθρωποι της καθημερινότητας και βλέπω με συγκίνηση τα παιδιά, που στέκονται τόσο όμορφα απέναντί μας στην αυλή του σχολείου τους και ανάμεσά μας βλέπω την Ελπίδα, την Πίστη και την Αγάπη και στα πρόσωπά μας αδελφοί μου, βλέπω τη μητέρα τους, την Σόφια. Με την θυσία και το μαρτύριο γράφει ο άνθρωπος ιστορία μέσα στην πορεία μας ζωής. Τα πραγματικά βιβλία της ζωής είναι τα Συναξάρια μας Εκκλησίας μας. Να αναρωτηθούμε: εμείς σε ποιο βιβλίο θα γραφτούμε; Να καταλάβουμε, ότι αν θέλουμε πραγματικά να διασωθεί η μνήμη μας, όχι ως μία υστεροφημία του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, που και αυτή ήταν μία άξια πολύ σπουδαία, αλλά ως μία αιωνιοποίηση μας μνήμης μας, θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο που ακολούθησε η Αγία Σοφία και τα τρία κοριτσάκια της, τον δρόμο μας θυσίας, τον ηρωικό δρόμο που δεν κοιτάζει το

προσωπικό συμφέρον, το βόλεμα, τις εγωιστικές επιδιώξεις, αλλά είναι ο δρόμος, που κοιτάζει το συμφέρον και την αγάπη των πολλών».



Φωτογραφίες: Δημήτριος Ανάγνου

[ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ](#)