

## **Τα πράγματα, όπως εξελίσσονται, δείχνουν πως δεν ξεμπερδέψαμε**

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Νέας Σμύρνης](#)



**Με την έναρξη της νέας Κατηχητικής Περιόδου, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης απέστειλε στις Ενορίες τις Μητροπόλεως την ακόλουθη Εγκύκλιο. Η Εγκύκλιος θα αναγνωσθεί στους Ι. Ναούς την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Σήμερα ο τόπος μας, και όχι μόνο, ευρίσκεται στον κυκλώνα μιάς πρωτοφανούς πανδημίας. Ένας άορατος φονικός ιός έφερε τα πάνω-κάτω στη ζωή μας. Οι χριστιανοί περάσαμε μια δύσκολη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μια Μεγάλη Εβδομάδα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Και ένα Πάσχα που δεν το συνόδευσε η χαρά της αναστάσεως, αλλά ο φόβος και η αγωνία μήπως μας προσβάλει ο φονικός ιός».**

**Ο Σεβασμιώτατος, αμέσως μετά, τονίζει: «Ωστόσο, η Εκκλησία**

**μας συνέχισε την πορεία της. Να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Να προσεύχεται για όλους. Να στηρίζει τα παιδιά της. Να εμπνέει ελπίδα και υπομονή στις καρδιές τους. Τα πράγματα, όπως εξελίσσονται, δείχνουν πως δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον Κορωνοϊό. Είναι παρών και μας απειλεί με ένα νέο γύρο. Όμως, και η Εκκλησία μας συνεχίζει το έργο της. Ήδη ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Και μαζί της ξεκινούν τη λειτουργία τους και τα Κατηχητικά μας Σχολεία».**

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Άγαπητοί Πατέρες και αδελφοί,

Θεμελιώδες χρέος της Έκκλησίας από την ιστορική της άφετηρία ήταν η μαρτυρία της πίστεως. Οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό. Και τά μέλη της, οι βαπτισμένοι χριστιανοί, να συνάψουν μιά ζωτική σχέση με τον Σωτήρα Κύριο. Ό Χριστός να εμπνέει τη ζωή τους. Και ένταγμένοι οργανικά στο σώμα της Έκκλησίας να ζούν μιά καινούργια ζωή· την έν Χριστώ ζωή.

Αυτή την ιερή αποστολή της ή Έκκλησία μας την άσκησε σε κάθε εποχή. Όποιες κι αν ήταν οι κοινωνικές συνθήκες. Όποια κι αν ήταν τά εμπόδια και οι δυσκολίες, πού όφειλε να ξεπεράσει.

Σήμερα ό τόπος μας, και όχι μόνο, εύρίσκεται στον κυκλώνα μιᾶς πρωτοφανούς πανδημίας. Ένας άόρατος φονικός ίός έφερε τά πάνω-κάτω στη ζωή μας. Οι χριστιανοί περάσαμε μιά δύσκολη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μιά Μεγάλη Έβδομάδα πού δέν θέλουμε να θυμόμαστε. Και ένα Πάσχα πού δέν τό συνόδευσε ή χαρά της αναστάσεως, αλλά ό φόβος και ή άγωνία μήπως μάς προσβάλει ό φονικός ίός.

Όστόσο, ή Έκκλησία μας συνέχισε την πορεία της. Να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Να προσεύχεται για όλους. Να στηρίζει τά παιδιά της. Να εμπνέει ελπίδα και υπομονή στις καρδιές τους.

Τά πράγματα, όπως εξελίσσονται, δείχνουν πως δέν έχουμε ξεμπερδέψει με τον Κορωνοϊό. Είναι παρών και μάς απειλεί με ένα νέο γύρο. Όμως, και ή Έκκλησία μας συνεχίζει τό έργο της. Ήδη ξεκίνησε ή νέα σχολική χρονιά. Και μαζί της ξεκινούν τη λειτουργία τους και τά Κατηχητικά μας Σχολεία.

\* \* \*

Ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία ἐκδηλώνει πλούσια τήν ἀγάπη καί τήν ποιμαντική της φροντίδα πρός τά νεαρά βλαστάρια της. Καί ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἀγάπης εἶναι καί ἡ Κατήχηση, ἡ ἱερή προσπάθεια δηλαδή, τά παιδιά πού βαπτίζει σέ νηπιακή ἡλικία, στή συνέχεια νά τά κατηχεῖ. Νά τά διδάσκει τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως. Νά τά καθοδηγεῖ στή χριστιανική ζωή.

Τό ἱερό καί ὑπεύθυνο τοῦτο ἔργο ἡ Ἐκκλησία τό ἐμπιστεύεται σέ κατάλληλα ἐκπαιδευμένα στελέχη της, τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριές της. Νέους ἀνθρώπους μέ πίστη, μέ ζῆλο, μέ ἐνθουσιασμό. Μέ ἀγάπη πρός τά παιδιά μας, ἀλλά καί μέ τήν ἀναγκαῖα κατάρτιση στό ἔργο τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς.

Στίς κατηχητικές συντροφίες τῶν Ἐνοριῶν μας, κάτω ἀπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα μας, ἀγωνιζόμαστε τά παιδιά μας νά γνωρίσουν καί νά συνδεθοῦν μέ τό πανάγιο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Νά μαθητεύσουν στήν εὐαγγελική ἀλήθεια. Νά μυσταγωγηθοῦν στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Νά συζητήσουν θέματα πού τά ἀπασχολοῦν. Νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους. Νά καλλιεργήσουν τή χριστιανική φιλία. Νά χαροῦν τήν ἀγνή ψυχαγωγία. Νά μάθουν ν' ἀγαποῦν τόν συνάνθρωπό τους.

Κάποιοι ἀβασάνιστα καί ἐπιπόλαια ἀμφισβητοῦν τόν θεσμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἄν δέν τόν πολεμοῦν ἀνοιχτά. Ὅσοι ὅμως φοιτήσαμε σ' αὐτά —καί εἴμαστε τόσοι πολλοί...— γνωρίζουμε ἐκ πείρας τήν ἀξία τους. Διατηροῦμε στίς καρδιές μας ὠραιότατες ἀναμνήσεις. Καί προπάντων, σ' αὐτά ὀφείλουμε τό ὅτι γνωρίσαμε τόν Χριστό καί συνδεθήκαμε συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία Του.

\* \* \*

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ξεκινοῦν καί πάλι οἱ συνάξεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων μας. Ὡς ἐπίσκοπός σας σᾶς προσκαλῶ νά τίς πλαισιώσετε. Νά φοιτήσετε στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μέ χαρά. Μέ ἐνθουσιασμό. Μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ κοινή μητέρα ὅλων μας καί ἡ κατηχητική προσφορά της ἀληθινή εὐλογία γιά σᾶς τά παιδιά της.

Φυσικά, ὅπως ὀφείλουμε νά προσέχουμε παντοῦ ἐξαιτίας τῆς ἀπειλῆς τοῦ Κορωνοϊοῦ, τό ἴδιο θά κάνουμε κι ἐδῶ στό Κατηχητικό. Προφυλάξεις, ἀποστάσεις, κανόνες ὑγιεινῆς. Παράλληλα ὅμως, ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί θερμή προσευχή!

\* \* \*

Ἡ ἐπισκοπική μου εὐθύνη μέ ὑποχρεώνει ν' ἀπευθυνθῶ καί στούς γονεῖς τῶν

παιδιών μας.

Στό όνομα τοῦ Χριστοῦ μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σᾶς παρακαλῶ νά παροτρύνετε τά παιδιά σας νά φοιτήσουν στό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας σας. Ὅλοι ἔχουμε εὐθύνη γιά τή χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν μας. Ὅλοι ἔχουμε εὐθύνη σέ μιά κρίσιμη ἐποχή, ὅπως ἡ σημερινή, νά τά θωρακίσουμε πνευματικά. Ὅλοι ἔχουμε εὐθύνη νά σταθοῦμε στό πλευρό τους μέ πολλή ἀγάπη καί περισσή φροντίδα, ἐνθαρρύνοντάς τα νά πλησιάσουν τόν Κύριο Ἰησοῦ καί νά ἀναδειχθοῦν ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του.

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀπευθύνεται σέ ὅλους μας : «Ἀφήστε τά παιδιά νά ἔρχονται σ' ἐμένα. Μήν τά ἐμποδίζετε!» (Μάρκ. 10,14).

Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιάς μου εὔχομαι ὁ Κύριος νά φωτίζει ὅλους μας, μικρούς καί μεγάλους, ὥστε νά γνωρίζουμε τό θέλημά Του καί νά τό ἀκολουθοῦμε μέ ἀφοσίωση καί χαρά.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ