

26/09/2020

“Παναγιά Παντάνασσά μου”

/ [Ορθόδοξες Προβολές](#)



Διαβάστε ένα ποίημα αφιερωμένο στην Παναγία την Παντάνασσα:

Παναγιά Παντάνασσά μου

έχω πόνο στην καρδιά μου

βόηθαμε Εσύ Κυρά μου

η γλυκιά παρηγοριά μου.

Δέσποινα, Παναγία μου

Μητέρα Συ Αγία μου
ο πόνος μου βαλάντωσε
τα σπλάχνα μου τα λάβωσε.

Η πληγωμένη μου ψυχή
το καταφύγιο ζητεί
προστάτεψέ την Εσύ
γιατί ο εχθρός μου την ζητεί.

Και κράτησέ τον μακριά
από επιθέσεις στα παιδιά
που πλέον τώρα πιά συχνά
τα κυνηγάει φανερά.

Απότρεψέ τα Παναγιά
τα βέλη του τα φθονερά
που χτυπούν ελεεινά
τα βάθη μας τα καρδιακά.

Τους πειρασμούς και τα δεινά
που σπέρνει καθημερινά
εξάλειψε παντοτινά
απ' τα δικά μας τα παιδιά.

Και με τα δάκρυα τα πολλά
αιτούμε Σου ικετευτικά
το έλεός Σου Παναγιά
μες την μεγάλη σου αγκαλιά!

Μητέρα πάντων, Άννασσα
γλυκιά μου 'Σύ Παντάνασσα
το πέπλο της παρηγοριάς
χάρισε γρήγορα σε μας.

Κατάδιωξέ τον τον εχθρό
Διάλυσε τον πονηρό
απέτρεψε κάθε κακό
που τριγυρνάει δολερό.

Η προσευχή μου η ταπεινή
αιτεί μια προστατευτική
παρεμβολή ιατρευτική
Μητέρα μας Συ λατρευτή.

Με παρρησία υψηλή
το Γιό Σου ικέτευσε Εσύ

να σώσει κάθε Του ψυχή
που Τον πιστεύει, Λυτρωτή.

Και ταπεινά παρακαλεί
ελπίδα αστείρευτη Εσύ
να δράμεις πάντα σωστική
χάρη, χαρά λυτρωτική!

Παναγιά Παντάνασά μου
Δέσποινα, Βασίλισσά μου
ο πόνος μου ο ζοφερός
έγινε πλέον απαλός...

Παντάνασσα τον εκρατεί
και ο Χριστός μας ευλογεί
το ποίμνιό Του τ'οδηγεί
σε σωτηρία αιωνική!

Κι'ακόμα άλλη μιά φορά
Σ'ευχαριστώ απ'τή καρδιά
Παντάνασσα εσέ γλυκιά
μας ελεείς παντοτινά!

Γ.Χ.

Φωτογραφία: Ραφαήλ Γεωργιάδης - Πρακτορείο Ορθοδοξία