

Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν μπορεί να είναι δούναι και λαβείν

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ζακύνθου και Στροφάδων



Ομιλία στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β΄ Λουκά, 4 Οκτωβρίου 2020 (Λκ. στ΄ 31-36)

- **Γράφει ο π. Αναστάσιος Στεριώτης**

Η ευαγγελική περικοπή της σημερινής Κυριακής περιέχει τον χρυσό κανόνα της χριστιανικής πίστης, τον οποίον ο κάθε άνθρωπος επί της γης καλείται να εφαρμόσει. Μας συμβουλεύει να πράττουμε στους συνανθρώπους μας ό,τι κι εμείς θα επιθυμούσαμε να πράττουν και αυτοί σ' εμάς

Ασφαλώς δεν θα επιθυμούσαμε να μας κακοποιούν, να μας κακομιλούν, να μας διώκουν. Τα ίδια νιώθουν και οι άλλοι συνάνθρωποί μας και γι' αυτό οφείλουμε να μην πράττουμε τίποτα αρνητικό εναντίον τους, που να τους πληγώνει και να τους θλίβει. Βέβαια ο αληθινός χριστιανός, ακόμη κι αν αδικείται, δεν βαρυγκωμεί, δεν εκδικείται, δεν θυμώνει, δεν μισεί αυτόν που τον αδίκησε, διότι, εάν το πράξει, σε τί θα διαφέρει από τους αμαρτωλούς και μη χριστιανούς του κόσμου τούτου; Κι εκείνοι το ίδιο πράττουν. Παριστάνουν τον καλό σ' αυτούς που τους ευεργετούν, αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν, δανείζουν αυτούς από τους οποίους δανείζονται. Αυτή η συναλληλία δεν είναι κάτι το αξιόλογο, μήτε κάτι το αξιοσημείωτο. Το μεγάλο κατόρθωμα είναι να αγαπάς αυτούς που σε μισούν, να ευεργετείς αυτούς που σε ζημιώνουν, να κάνεις το καλό σ' εκείνους που σου κάνουν κακό.

Οι σχέσεις των ανθρώπων κατά Χριστόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι δούνη και λαβείν, δηλαδή μια εμπορική συναλλαγή. Πρότυπό μας για όλα αυτά είναι ο παντοδύναμος, ελεήμων, δημιουργός Πατέρας Θεός και ο Υιός του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Το ύψιστο παράδειγμά Του χρειάζεται να μιμούμαστε και να ακολουθούμε πάντοτε. «Θελητής ελέους», ονομάζεται από τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, επειδή θέλει πάντα να δωρίζει έλεος και να συγχωρεί τα σφάλματα και τις αμαρτίες των ανθρώπων. Πολλές φορές βέβαια οι άνθρωποι ασεβούν προς Αυτόν, φεύγουν μακριά Του, Τον αμφισβητούν, Τον βλασφημούν, παραβιάζουν κατάφωρα τις θείες εντολές. Όμως Αυτός όλα τα παραβλέπει. Περιμένει την ειλικρινή μετάνοιά μας και την επάνοδο στον ορθό δρόμο της σωτηρίας. Ουδέποτε θέλει τον θάνατο των αμαρτωλών ανθρώπων, καίτοι αυτοί δεν δίστασαν να θανατώσουν φρικτά όλους τους δίκαιους και τους αγίους προφήτες και τους απεσταλμένους Του, αλλά και τον ίδιο τον Μονογενή Υιό Του να συκοφαντήσουν, να καταδιώξουν, να λοιδορήσουν και στο τέλος να σταυρώσουν.

Αυτό το μέγα μήνυμα της θείας Αγάπης μεταδόθηκε από τότε μέχρι σήμερα, σε εποχές μάλιστα σκληρές και βάνουσες, κατά τις οποίες η ευσπλαχνία προς τον οποιονδήποτε εχθρό ή φίλο πρέπει να είναι οδηγός της ζωής μας, η δε δύναμή μας να εκφράζεται με γνώμονα την Αγάπη, σε κάθε περίπτωση. Πάντα χρειάζεται να ευεργετούμε κάθε συνάνθρωπό μας, ανοίγοντάς του τον δρόμο της μετάνοιας και της σωτηρίας. Γένοιτο!

Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου